

# ***De Stedumer***



*December 2015*

## Stedumer vlag gepresenteerd



Tijdens de najaarsledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Stedum is de Stedumer Vlag gepresenteerd. Lange tijd is gesproken over de vlaggeschiedenis en een bijpassend nieuw ontwerp. De Stichting Historisch Stedum heeft samen met Redmer Alma (deskundig op het gebied van wapenschilden) de geschiedenisboeken doorgebladerd. Om de rijke historie van Stedum terug te laten komen in de vlag, is gekeken

naar de symboliek zoals de families Nittersum en Clant in het verleden gebruikten. Maar ook symboliek die het huidige Stedum als dorp kan verbeelden. Zo is het ontwerp met de kleuren geel en groen tot stand gekomen. Geel van het koolzaad en graan en groen als verwijzing naar de Laan van Nittersum en het wapen van Clant. Ook komt de ridder, in een iets aangepast model, terug zoals gebruikt in het wapen van de oude gemeente Stedum (nog te zien op het voormalig gemeentehuis van Stedum, Stationsweg 10). De ridder is een afbeelding van Andolf van Nittersum, de kleinzoon van Eppo van Nittersum.



De vlag is te bestellen bij de vereniging Dorpsbelangen Stedum, via [dorpsbelangen@stedum.com](mailto:dorpsbelangen@stedum.com) of bij één van de bestuursleden. De kosten bedragen € 20,00. (Op Stedum.com - 29 november 2015 - is een kleurenfoto te zien van de vlag)

*Fokko Smit*  
Voorzitter dorpsbelangen

### Het gezicht van Stedum

*De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de passie van dorpsgenoten. Deze keer Riemke Oosterbeek (foto: Roelof van der Wal).*



*(foto: Roelof van der Wal)*

## **In de Kijker**

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voorgesteld. Deze keer Ron Bossinga en Amber van Velzen, Bedumerweg 15.

### **Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?**

“Sinds augustus 2015.”

### **Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht?**

Ron: “Ik ben geboren in Groningen en daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht.”

Amber: “Ik ben geboren in Gouda en heb mijn jeugd doorgebracht in het noorden van het land.”

### **Wat doen jullie voor de kost?**

Ron en Amber: “We werken allebei bij een autospuiterij in Groningen.”

### **Wat is jullie favoriete bezigheid?**

Ron en Amber: “We vinden alles leuk op het gebied van auto’s, zoals het mooi maken van auto’s.”

Amber: “ik vind capoeira ook erg leuk.” Capoeira is een Braziliaanse combinatie van muziek, acrobatiek, dans en gevecht. Capoeira wordt niet gedanst of gevochten, maar gespeeld. Het draait om de speelsheid, energie, beweeglijkheid en kameraadschap. Het spel vindt plaats in een kring van mensen, de ‘roda’. Capoeira is geen pure sport, het gaat niet slechts om bewegen, maar ook om muziek. Capoeira heeft haar wortels in soortgelijke spelen of rituelen, die werden meegebracht door de Afrikaanse bevolking in de tijd van de slavernij in Brazilië.

### **Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?**

“We houden er van naar een warm land te gaan.”

### **Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?**

“We nemen elkaar mee.”

### **Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?**

“We kregen dit huis aangeboden van de woningstichting en waren meteen verliefd op dit huis. We houden ook van de rust.”

### **Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe?**

“We zijn nog niet betrokken bij het dorp.”

### **Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?**

“We zullen een gedeelte op een bankrekening storten, een gedeelte aan onze ouders geven en de rest om van te leven.”

### **Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?**

“De verlichte toren van de Bartholomeüskerk.”

### **Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat betekent een goede buur voor jullie?”**

“We vinden het erg belangrijk om een goede buur te hebben.”

### **Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen?**

“Wat heeft jullie de doorslag gegeven om in Stedum te komen wonen?”

*Afie Nienhuis*



**Fokko Smit**  
voorzitter



**Tamara Werkman**  
secretaresse

## Dorpsbelangen Stedum

Aangezien er in het afgelopen jaar verschillende bestuurwisselingen hebben plaats gevonden binnen het bestuur van dorpsbelangen Stedum, stellen wij ons graag aan u voor.

Daarnaast willen wij, Matthieu van Etten (als laatst afgetreden lid), bedanken voor zijn inzet!

Wij wensen u alvast: prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016 toe.

### Nieuwjaarsfeest

Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit om elkaar een goed 2016 te wensen. Dat zal dit jaar plaats vinden in het "Moarstee". Aanvang: 01.00uur

*Fokko Smit*  
Vereniging Dorpsbelangen



**Ronnie Vos**  
penningmeester



**Wim Zijlema**  
algemeen lid



**Mark Dijkstra**  
algemeen lid



**Jeroen Vermeer**  
algemeen lid

---

## Oud en nieuw

Dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers, vanuit voetbalkringen, dorpsbelangen, moarstee, raadsleden en ook daarbuiten kunnen we elkaar weer een gelukkig nieuwjaar toewensen, deze keer in moarstee. De zaal gaat open om half één en we sluiten om vijf uur.

Dj jappa verzorgt de muziek, vanaf één uur tot half vier. Daarna moet hij draaien in loppersum. Dj arnold is deze keer niet beschikbaar, maar we zullen ervoor zorgen dat het ook na half 4 gezellig is. Moarstee biedt de mogelijkheid om in de schietzaal-scoutingruimte te dansen en bij de bar gezellig te praten. We hopen dan ook op een flinke opkomst en een geslaagd feest. Voor de mensen die eerst vuurwerk gaan kijken: na afloop van harte welkom natuurlijk.

Destijds is al eens de suggestie gedaan door oud-organisator peter slager om het feest met oud en nieuw in moarstee te houden. Dat is veel minder werk (al blijven de nachtelijke uurtjes natuurlijk hetzelfde) en biedt ook extra mogelijkheden, i.v.m. De aanwezigheid van een professionele keuken. Uiteraard is het geen feesttent en we hopen wel dat iedereen daar rekening mee houdt. We zullen nog wat vaker dan in de sporthal (plastic) glazen verzamelen, en ook voldoende prullenbakken neerzetten. De mensen die inrichten en opruimen (voornamelijk jeugd, waar we heel blij mee zijn!) Zijn ook voorstander van moarstee.

In de sporthal hebben we wel eens gevraagd of de jeugd het leuk vindt oud en nieuw ook met de ouderen te vieren. Dat is zeker het geval, en omdat moarstee

twee zalen kent kunnen we ook wat meer op de oudere stedumer inspelen. In de achterste zaal de disco, en in de barruimte veel gelegenheid om een praatje te maken. We installeren een tap en vanuit de keuken worden bitterballen en gehaktballen geserveerd. Dankzij een subsidie van de gemeente kunnen we redelijke prijzen vragen. Wat er overblijft, komt ten goede aan dorpsbelangen en moarstee.

Bart oliva verzorgt met een collega de beveiliging en zal vooraf moarstee op veiligheid inspecteren. Daar hebben we alle vertrouwen in, en ook in onze dorpsgenoten. Zo langzamerhand heeft stedum op dit gebied een goede traditie opgebouwd en voorgaande jaren is gebleken dat het heel gezellig kan zijn met oud en nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Ouders, wilt u uw kinderen daar ook op wijzen?

Wil dit feest slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het opruimen nodig. Opruimen doen we de dag na nieuwjaar, zaterdag 2 december, vanaf half elf, zodat iedereen een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Jan Spijk, hij coördineert de inrichting en het opruimen. Zeg niet nee als je wordt gevraagd, we hebben die hulp ook echt nodig. Dat is ook leuk voor de mensen die in de oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking, en graag tot ziens in moarstee!

*Lies Oldenhof*

## **Nieuwjaarsconcert op zaterdag 9 januari 2016**

Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum het Nieuwjaarsconcert op de tweede zaterdag in januari, samen met fanfareorkest Jehova Nissi. Als u een keer het orkest in deze feestelijke sfeer hebt meegeemaakt, wilt u dit evenement niet meer missen. De sfeer is altijd fantastisch, het orkest laat zich van zijn beste kant zien en elkaar treffen in het begin van het nieuwe jaar is een hele goede gewoonte. De activiteitencommissie van Dorpsbelangen rekent dan ook op nog meer bezoekers dan in 2015. Stedumers, bekenden van Jehova Nissi, oud-Stedumers, iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Hoewel er geen dresscode is, mag u uw feestelijke kleding zeker uit de kast halen. Cocktail, gala, glimmers, bij de muziek en het karakter van de avond past dat prima. Vanaf 19.30 hopen wij u te mogen begroeten in een feestelijk verlicht en versierd Trefpunt aan de Bedumerweg. Met kinderen wordt rekening gehouden, zowel voor wat betreft de aangeboden versnaperingen als de lengte van het concert. In het Trefpunt staan sjoelbakken klaar, wat altijd erg gezellig is.

We starten met een kopje koffie en een Nieuwjaarsrolletje. Tegen 20.15 begint het concert in de kerk. Onder leiding van dirigent Gijs Heusinkveld speelt Jehova Nissi een feestelijk en vlot programma (geen pauze). Na afloop van het concert brengen we met elkaar een toast uit op het nieuwe jaar en laten ons de lekkere hapjes van de familie Slager goed smaken. Hoe laat het wordt is aan u!

*Lies Oldenhof*

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

## Jonge kauwtjes uit een schoorsteen (deel 1)

Op 16 mei 2015 werd bij het afbreken van een schoorsteen aan het Klokkepad in Stedum een nest met kauwtjes gevonden. In een aantal afleveringen in *De Stedumer* kunt u lezen hoe deze vogels groot zijn gebracht. En hoe hun verzorgers ze weer leerden om kauwtje te worden, in de natuur en tussen soortgenoten. Stelt u zich eens voor, u bent een vogeltje, nog maar een paar dagen oud. U zit met nog drie broertjes of zusjes in een nest in een schoorsteen. En dan ineens hoort u heel dichtbij mensenstemmen. In een hoogwerker komen een paar mannen steeds dichterbij uw kant op. Ze zitten in een bak en de bak komt tot bij de schoorsteen. Zo is het ongeveer gegaan. Om kort te gaan deze vier jonge nog kale kauwtjes van ongeveer een week oud zaten in een schoorsteen van de voormalige Openbare Lagere School. Ze werden gevonden toen aannemer Hofman met zijn mannen de schoorsteen aan het verwijderen was. En u weet het, schoorstenen worden hier vaak vervangen door lichtere exemplaren. Bij een zware aardbeving vormen ze mogelijk een gevaar. Het ging om de schoorsteen boven de gevel waar de grote deuren in zitten met toegang naar het brandweerpleintje, zoals dat pleintje vroeger genoemd werd. In het voormalige schoolgebouw dat van Jack Brandsma en Françoise de Thouars is, zit hun studio voor interieurarchitectuur en productontwerpen.

In die zelfde periode, praat ik met Françoise de Thouars. Ontwerpster Françoise weet precies om welke dag het ging. Want de kauwtjes werden gevonden op de dag dat Ale, de zoon van hun burens Marcel en Mariele, zijn verjaardag vierde. Op 15 mei 2015 is Ale acht jaar geworden en op de dag van zijn feestje werd de schoorsteen afgebroken.

Daar waren ze dan, vier hele kleine kauwtjes... Terwijl je toch spreken kunt van een probleem bij een dergelijke vondst, kwam daar al gauw een oplossing... Herinnert u zich nog het artikel in *De Stedumer* van maart 2013 over Marcel Sandifort, die nadat hij biologie studeerde, wetenschappelijk onderzoek deed bij Natuurmonumenten? U las het hier boven al, Marcel Sandifort is de buurman van Jack en Françoise en de kinderen Pelle en Sil!

Hoe het afliep? Wel, de vier kauwtjes gingen inderdaad naar Marcel Sandifort en zijn vrouw Mariele en hun kinderen Ale en Vera. Toen Jack Brandsma vooraf kwam vragen of de kauwtjes mochten komen en daarna de kauwtjes bracht, was dat voor de kinderen net alsof het een verjaarscadeautje betrof voor Ale... Voorafgaande aan dit moment was steen voor steen de schoorsteen afgebroken zodat er niets op de jonge vogels zou vallen. Ze zaten maar liefst anderhalve meter diep in de schoorsteen...

In een aantal artikeltjes in *De Stedumer* zal ik u vertellen hoe het gezin van Marcel Sandifort met buurjongen Sil de kauwtjes hebben grootgebracht. En, let wel, ook hoe ze deze vogels zelfstandig hebben gemaakt zodat ze op dit moment weer in het wild leven met de andere kauwtjes uit deze omgeving. Want het is nooit de opzet geweest om de kauwtjes aan te houden bij huis.

De eerste keer dat ik zelf (E.A.) de vier kauwtjes zag was op een mooie zomerse middag. Achter hun woning aan de D.Triezenbergstraat 30, keek ik samen met Marcel, Ale en Vera hoe ze al fladderend kwamen aanzetten. Op dat moment konden ze al buiten hun hok komen. Ze ontwikkelden zich vanaf dit moment snel. Af en toe hoorde je in het dorp nog wel eens iemand praten over de vogels. Want ze leefden inmiddels tussen hun soortgenoten in het dorp. De kauwtjes uit de schoorsteen waren geringd. Ook op het Klokkenpad, bij de kerk en de pastorie, kon men wel eens een geringd kauwtje zien lopen. Maar of het in dat geval om één van de kauwtjes ging uit de schoorsteen bleef gissen. Intussen sprak ik met Marcel af dat ik voor *De Stedumer* de hele geschiedenis op papier zou gaan zetten. Voor het eerste deel van dit verslag ben ik eerst op 27 november bij Marcel Sandifort geweest.

Op die middag in november zitten wij aan tafel, een grote massieve tafel. "Ze waren zo'n week oud," vertelt Marcel, "ze waren nog halfnaakt toen ze kwamen. Maar er was al verschil in grootte. Het oudste jong scheelde enkele dagen met de jongste. Om de dag namelijk komt een ei uit, want de eieren worden ook om de dag gelegd. Voeren? Ja, dat ging heel makkelijk. Jonge kauwtjes hebben grote bekken. Daar kun je makkelijk wat instoppen. Maar het moeilijkste leek het ons in het begin om de vogels warm te houden. Met een gewone gloeilamp ging dat goed. Maar het mocht natuurlijk ook niet te warm worden in die emmer... Ik stopte ze in een emmer op een laagje hooi, omdat je de ruimte in een emmer kunt vergelijken met de ruimte in de schoorsteen."

's Avonds deed Marcel een theedoek over de jonge vogels. Hij drapeerde die theedoek zo, dat de jongen goed bedekt waren en het gevoel kregen dat ze onder hun moeder zaten. Wel bleef de lamp branden. Immers die lamp hield de jonge kauwtjes warm.

Toen de jongen voldoende donsveren hadden was de lamp niet meer nodig. In die fase konden ze zichzelf warm houden.

Hoe werden ze gevoerd en wat kregen ze? "Je moet je voorstellen," zegt Marcel, "dat ons hele gezin zich voor de kauwtjes heeft ingezet, vooral Ale en Vera. En Sil van de burens. Wij voerden de kauwtjes kattenbrokken uit blik. En later werden dat gewone kattenbrokjes geweekt in water. De kauwtjes werden met de hand gevoerd. De brokjes werden in de bekjes gestopt. In het begin krijsten ze nog... Echt gekrijs. Pas in een latere fase riepen ze: kauw, kauw. Dus, dan tikten wij tegen de emmer aan en dan krijsten ze en openden meteen hun snaveltjes. Zo hebben we ze drie weken lang gevoerd. Alleen overdag en om het halfuur." Als het donker werd hielden ze zich stil, net als in de natuur.

Marcel Sandifort heeft een klussenbedrijf. Wanneer hij naar het werk ging, en er niemand thuis was, nam hij de jongen mee naar zijn opdrachtgevers; zo in de bus op de bijrijderstoel. Ook bij zijn opdrachtgevers werden ze gevoerd. En ook toen de familie een weekend ging kamperen gingen de jonge kauwtjes mee.

"Wij waren een heel weekend met de hele familie van mijn vrouw Mariele op een camping in Warffum. Wij waren daar met dertig personen, twee honden en vier kauwtjes!"

Op dinsdag 1 december ben ik (E.A.) weer even bij Marcel en zijn gezin thuis. Het zijn meestal de details die fleur geven aan een dergelijke geschiedenis. Ik heb



nog een paar vragen en Marcel legt uit. Dan komt hij met een suggestie. "Weet je wat ik leuk zou vinden? Dat ook Ale, Vera en Sil gaan vertellen hoe het allemaal gegaan is. Zij hebben in die tijd ook een behoorlijk deel van de verzorging op zich genomen. Zij kunnen er nog heel veel over vertellen! Zoiets is denk ik nog niet eerder gebeurd, dat kinderen in *De Stedumer* aan het woord zijn..."

---

*Eldert Ameling*

## **Oliebollen**

Verkoop oliebollen op 31 december ten bate van het Hervormd Centrum. Vanaf 12.00 uur zijn ze af te halen op Hoofdstraat 23 in Stedum. 10 oliebollen € 4.50; 10 oliebollen met rozijnen € 5.00. U kunt ze ook bestellen per mail; [hervormdcentrum@gmail.com](mailto:hervormdcentrum@gmail.com).

*G. Kruidhof*

---

## **Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum**

De volgende activiteitenmiddag van Zorgzaam Stedum is op donderdag 21 januari. We beginnen om 14.00 uur in het Swaithoes. Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, bel dan voor het regelen van vervoer even met Zorgzaam Stedum via 06 - 12 49 44 22. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur.

*Karel Zuiderveld*

---

## **Verslag Informatiepunt**

Op donderdag 3 december hadden we onze Sinterklaasmiddag. We waren met 24 personen. Na de opening door Sieta en de koffie/thee startten we onze Sinterklaasactiviteiten. Iedereen had een pakje meegenomen en in de zak gestopt. Li-entje legde uit hoe de pakjes uitgedeeld zouden worden. Door middel van een grote dobbelsteen werd er afgeteld wie aan de beurt was om in de zak te grabbelen. Veel pakjes waren voorzien van een gedichtje. Daarna las Sieta een Sinterklaas verhaal voor volwassenen voor.

Na de pauze met een lekkere traktatie deden we een quiz, uitgelegd door Afie. Aan de hand van afbeeldingen moesten we spreekwoorden raden. Dat bleek niet zo eenvoudig! Er kwam één winnares uit de bus. Mevrouw Werkman! Zij kreeg een extra cadeautje.

Er ging nog een "Van harte beterschap" kaart rond voor Fiet de Lange, die na een hartoperatie een paar weken in "Beatrixoord" moet revalideren.

Ada las nog een overzicht van het verenigingsjaar voor in dichtvorm, hetgeen erg gewaardeerd werd. Het was een gezellige, zeer ontspannen middag.

De volgende bijeenkomst van Informatiepunt is op donderdag 4 februari 2016.

*Ada Hovius*



## **Bugel op weg naar Stedum**

Twee keer tevergeefs op de fiets naar de Hilmaarweg. Bij de derde poging rijdt Riemke Oosterbeek me, thuiskomend van haar werk als doktersassistente in het UMCG, in haar markante Daihatsu Move tegemoet. We spreken elkaar.

Zomer 1989, Bedum. De tienjarige Riemke is majorette: "Volgens mij zag mijn vader (slagwerker, trompettist en tambour-maître) mij als dertigjarige niet met batons lopen. Hij liet een zilverkleurige bugel afleveren en zette me zo op het goede spoor. Ik was blij verrast. Vader leerde me de eerste toonladders, na de zomervakantie kreeg ik muzieklessen en ik speelde zes jaar bij muziekkorps Wilhelmina." In 1998 stopte Riemke. Ze was inmiddels gewondenverzorger in het leger. Werd uitgezonden naar Kosovo. Vervolgens lag ze op Vlieland. Daar vroeg ze dokter John Deen - tevens voorzitter van de fanfare - op het spreekuur: "Hebben jullie nog een bugelspeler nodig?" De volgende dag werd er bij de kazerne een bugel bezorgd... Na Vlieland speelde ze een jaar of acht niet, daarna in Groningen en de laatste twee jaar zat ze in twee orkesten. Nu - naast op Vlieland onder meer de zomeravondshow - speelt ze alleen nog in Stedum.

2011. Een bevriende muzikant gaat naar Burgebach Duitsland, test er bugels en brengt een zwart vernikkelde bugel voor haar mee: een Thomann Black Jazz Bb-Flügelhorn FH-600BS. Het handzame instrument is klein en licht, maar bewijst zich wat de klank betreft. Het is natuurlijk geen Courtois of Besson, maar van verrassende kwaliteit. "Het is mijn eigen bugel. Mijn eigen instrument... echte rijkdom... Het zuur van mijn huid tekent mijn bugel: het geelkoper komt op sommige plekken door de nikkellaag heen en voelt wat ruwer". Riemke kocht ook - uit dezelfde serie - een Thomann bestrompet".

De bugel heeft een graag gehoorde melodiefunctie. Waar in een fanfare zes bugels zijn, klinken er slechts drie trompetten. De bugel is het meisje en de trompet is de jongen... De bugel klinkt zacht en warm, de trompet helder en scherp. "Bugel spelen is niet heel moeilijk: ik doe de derde stem, heerlijk".

"Bij Jehova Nissi - ik ben er nu ook bestuurslid - streven we naar kwaliteit met plezier. Onze gedreven dirigent brengt ons enthousiasme naar de kern van muziek en zorgt voor balans. Het samenspel geeft soms kippenvel... Dat zit 'm niet in de moeilijkheidsgraad. Neem bijvoorbeeld Skyfall van Adèle: mijn partij was saai, maar de klankbalans vond ik schitterend. Ik geniet de lieflijke bugel die zo rond klinkt."

*Math M. Willems*

## **Nieuws van het textielcafé.**

Met kerst in het vooruitzicht, wil je die saaie januari maand nog niet onder ogen zien. Maar gelukkig is er ook dan wel iets gezelligs. Elke vrijdag is er open textielcafé. Vanaf 9.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar. Daarnaast is er ook een workshop. Woensdag 13 januari staat de hele dag in het teken van vilt. 's Middags kunnen kinderen leren hoe ze van wol vilt kunnen maken en daar kleine voorwerpjes mee vormen. 's Avonds is er naaldvilt voor volwassenen. Al twee jaar lang zijn er prachtige vogels en andere beestjes gemaakt. Dit jaar kan ook van een eenvoudige jute-tas met vilt iets bijzonders worden gecreëerd.

Beide dagdelen staan onder leiding van Trix Leegte en Lia Harkema. In Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43. 's Middags 14.00 uur en 's avonds 19.30 uur. Opgave en info: bij Margreet Wiersema 06-36 07 48 97 of [buur@deheemen.nl](mailto:buur@deheemen.nl)

*Mannie Hovenkamp*

---

## **Winterbeurt Fiets**

Bij een winterbeurt worden mankementen meteen geconstateerd zodat deze verholpen kunnen worden. Doordat uw fiets ook weer wordt gepoets/ingevet worden corrosie gevoelige onderdelen veel beter beschermd tegen invloeden van buitenaf. In de winterperiode heeft je fiets extra veel te lijden. Met goed preventief onderhoud voorkom je onnodige slijtage en de kans op problemen.

Ik vraag voor deze winterbeurt € 20,00 , exclusief eventuele nieuwe onderdelen, welke volledig bestemd zal worden aan mijn deelname Klimmen tegen MS met Team Grunn tegen MS op 11 juni 2016. Voorjaarsbeurt mag ook. Maak een afspraak bij mij zodat u uw fiets maar één dag hoeft te missen, (0596) 55 13 03

*Arend Kort*

---

## **Opbrengst MS collecteweek**

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 1.540 in de gemeente Loppersum opgehaald. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage.

*Pamela Zaat*

---

## **Stomerijdepot**

Bijna 20 jaar kon u kleding wat gereinigd moest worden door een stomerij inleveren op Lopsterweg 11. Hier is met ingang van 1 december een einde aan gekomen. Ik dank u hartelijk voor de contacten die er in al die jaren waren.

*Ida Rijskamp*

## Spooktocht Westeremden

The Young Ones organiseert een Spooktocht in Westeremden op 23 januari vanaf 19.00 uur. Iedereen mag mee doen! (tot en met groep 8 verplicht met begeleiding). Je kan mee doen met een groep van minimaal 3 en maximaal 8 personen. Deelname kost € 5,- Wil jij mee lopen met de spooktocht geef je team dan op (teamnaam + aantal personen) mail dit naar: Spooktochtwesteremden@outlook.com.

Na de spooktocht is er om 22.30 uur een feestje met DJ Julian (uit Stedum) in The Young Ones! Gratis entree als je hebt mee gedaan aan de spooktocht anders betaal je de kosten voor deelname.

Meedoen is op eigen risico!

*Marja Oldenhuis*

**sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor**

## Basketballen in Stedum

Het basketbalseizoen is alweer een paar maanden aan de gang. Met de feestdagen in zicht (veel eten en zitten voor de meesten onder ons) is de januarimaand een uitstekend moment om te starten met basketballen. Lekker bewegen in teamverband met de nadruk op gezelligheid. Het is mooi als je al een beetje kunt basketballen, maar helemaal geen must. Er zijn voldoende ervaren basketballers die altijd bereid zijn je de basisbeginselen van deze veelzijdige sport bij te brengen. Ook als je slechts af en toe wilt komen, ben je van harte welkom. Vanaf januari basketballen we elke week op vrijdagavond, in de oneven weken om 18.00 uur, in de even weken om 19.30 uur. Dus bijvoorbeeld: op 8 januari om 18.00 uur en op 15 januari om 19.30 uur.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Schrijf de data in je agenda en kom gewoon langs bij de sportzaal aan de Bedumerweg op onze basketbalavond. Opgeven mag, maar hoeft niet. Karin Boonstra (karinb42@hotmail.com, 850300) of Miriam Geerts (mimstedum@hotmail.com, 551937)

*Karin Boonstra*

---

## Hengelclub "Ons Genoegen"

Op een mooie, droge windstille dag, een kwart eeuw geleden, reden twee Stedumers op een brommer het dorp uit. De één zat bij de ander achterop en hield de hengels en schepnetten vast. De rest van de spullen, een vistas met lokvoer, manden, deegspuiten en dergelijke waren vastgebonden op het rekje achterop de Zündapp.

Overall liepen koeien in het weiland. Het gras was fris en groen. Je zou haast zeggen, alles was perfect. En toch, u weet het, als alles je voor de wind lijkt te gaan, pas dan op! Dat zijn de gevaarlijkste momenten waarin zo maar ineens alles mis kan gaan!

Via Middelstum en Kantens bereikten de vissers het dorp Stitswerd. Het was hier goed vissen hadden ze gehoord. Zelf hadden ze in Stitswerd nog nooit een hengeltje uitgegoid. En toch, ze waren in één keer goed gereden! Daar lag het Stitswerdermaar al, met mooi helder water. Nu werd de brommer ergens neergezet. Met hun hengels en hengelspullen klommen ze over het hek het weiland in. Het was er heel rustig. In de verte graasden wat koeien, leek het. Die vonden het vast best dat daar bij het Maar gevist werd.

Alles werd in orde gemaakt. Juist toen de oudste van de twee aan het peilen was stonden daar onverwachts wat koeien achter hen.

Terwijl de oudste van de mannen meende dat hij geen aandacht aan die dieren moest schenken, keek hij toch even over zijn schouder.

Alsof er tien kanonnen tegelijk achter hem werden afgevuurd, zo schrok hij. Het liefst liep hij nu meteen het Stitswerdermaar in, zo met zijn schoenen nog aan! Razendsnel deed hij een paar stapjes naar voren tot vlak bij het water.

Totaal rustig gebleven stond daar de jongste van de twee hengelaars. Of er niets aan de hand was... Maar liefst vier, vijf volwassen stieren stonden om hen heen. De vissers konden theoretisch alleen nog maar het water in. Stapje voor stapje sukkelde de oudste visser langs het water richting het hek aan het eind van het weiland. Vrij snel stond hij er veilig achter. Al zijn spullen lagen nog verspreid in de wei. De stieren stonden er bijna bovenop. Kalm, onverschrokken pakte de jongste man alles op en bracht de spullen van de oudere hengelaar naar de man toe.

"Wij kunnen gewoon rustig naar de brommer lopen," zei de jongste, "gewoon doorlopen en je niks van de stieren aantrekken." Maar de ander durfde dat niet. Die stond veilig in het weiland achteraan. In dat weiland liep geen vee. Voor deze man was er maar één oplossing. Hij moest in een grote boog, over de sloten, langs de boerderijen en dan weer terug naar Stitswerd. Liever wat omlopen dan terug bij de stieren.

Na ruim een halfuur, of langer, bereikte de oudste hengelaar de bromfiets. Van vissen kwam niks meer. Ze gingen naar huis.

In die week die daar op volgde, hoorden de mannen van een andere hengelaar dat bij het Stitswerdermaar veertien stieren liepen. Ze waren eigendom van een slager. Of het allemaal waar was, deed er niet toe. Vier, of vijf stieren in een weiland maakt een weiland tot een plek waar je beter niet kunt zijn. Ik neem aan dat u dat, lezers, met mij eens bent. Al was in dit geval de jongste hengelaar compleet rustig en ontspannen. En was het aan zijn kalmte te danken dat alles goed is afgelopen.

*Eldert Ameling*

Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"

## ***De Steemer Agenda***

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

1 januari	Nieuwjaarsfeest in Moarstee vanaf 01.00 uur
9 januari	Nieuwjaarsconcert in Trefpunt om 19.30 uur
21 januari	Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum in Swaithoes om 14.00 uur
4 februari	Informatiepunt

*De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in 'platte tekst' aanleveren, dus geen eigen opmaak.*

*De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 22 januari. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 13 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick.  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.*

*Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, [destedumer@gmail.com](mailto:destedumer@gmail.com)  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn.*

*Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, [adv.destedumer@gmail.com](mailto:adv.destedumer@gmail.com)*