

De Stedumer



Mei 2014

Mooi wandelweer

Op maandag 12 mei startten ruim 150 lopers om al wandelend in en rond Stedum te gaan. De wandelaars hebben genoten en enkele kleuters die op proef een avond meeliepen kregen aan het eind een medaille omdat ze steeds meer zin kregen. De routes waren afwisselend, door het bos over een echt zandpad, langs enkele private wegen (met dank aan de eigenaren) en door onze nieuwe straat Dorpslanden.



Foto: Stedum.com

Gedurende de week kwamen er steeds meer wandelaars, en ook wel wat opmerkingen. Want er was wel eens een route wat langer (en zelden korter), het afmelden was qua bezetting maandag een probleem, het vertrekpunt was veranderd, enkele verlate starters misten de koffiepost en zo was er wel eens wat. De koffie was verder prima, de ranja ook en er was een lekker ijsje op de 4e dag, verzorgd door Hilda en Anneke voor de 5 km lopers en Jannie bemoedigde de deelnemers aan de 10 km.

De slotavond was weer prachtig, onder een frisgroen bladerdak van de laan van Nittersum, Jehova Nissi die een fraai openluchtconcertje gaf, en het onthaal dat geweldig was, met snoep, bloemen, lollies en tot slot natuurlijk de medaille. Veel enthousiaste lopers, de Activiteitencommissie bedankt alle vrijwilligers en deelnemers en zal binnenkort de datum voor volgend jaar weer vastleggen. Volop enthousiasme, daar doen we het volgend jaar graag weer voor.

Lies Oldenhof

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

Het gezicht van Stedum

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.

Op de foto staan dit keer Rien Vis en Trix Leegte (foto: Janna Bathoorn). Hardlopen nam en neemt een centrale plaats in hun leven in. Eldert Ameling praat met hen over deze sport.

Over één maand barst het feestgedruis los!

Over één maand, op 14 juni, start de Feestweek Stedum 2014! Uiteraard wordt een week voor de feestweek, op 7 juni, de crazy race georganiseerd.

Tijdens de eerste feestavond, op zaterdag 14 juni, ontvangen we met trots top-40-band TOF! en Starkoo. Op zondag 15 juni wordt er weer een bijzondere tentdienst gehouden en op maandag 16 juni is het tijd voor de Lifestylebeurs. Dinsdag 17 juni staat in het teken van de seniorendag en optredens van de popschool (3 juni-orbands en 1 seniorgroep) terwijl er op woensdag 18 juni weer de kindermiddag georganiseerd wordt met als thema Sprookjes. Op donderdag 19 juni organiseren we de traditionele Voice of Stedum. Vrijdag 20 juni gaan alle remmen los tijdens de Steemer Stap Oavend (vier bands uit de gemeente Loppersum treden voor u op). Als knallende afsluiter van de Feestweek Stedum 2014 ontvangen we op zaterdag 21 juni de band T-Spoon en de top-40 formatie Super Sundays.

Voor een uitgebreid overzicht van het programma, kijk je op www.feestweekstedum.nl, www.facebook.com/feestweekstedum! Op de website kun je je ook aanmelden als vrijwilliger en voor de Voice of Stedum!

Kaartverkoop

Vanaf 2 juni komen we huis-aan-huis weekkaarten verkopen voor de feestweek. Een weekkaart is heel voordelig als je de hele week komt en/of als u een gezin heeft! Mocht je alleen een paar avonden kunnen komen, dan kun je uiteraard een entreekaart kopen bij de feesttent. De kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van het feestterrein (Bedumerweg 18). Het is ook mogelijk om (week)kaarten in de voorverkoop te kopen. Het voorverkoopadres is Installatietechniek Kruidhof, Lellensterweg 6, Stedum (alleen contante betaling mogelijk).

Weekkaarten

1-persoonskaart (t/m 64 jaar): € 30,00.

Senioren (vanaf 65 jaar): € 20,00

Weekkaart gezin kinderen onder 14 jaar: € 65,00.

Weekkaart gezin kinderen onder 18 jaar: € 75,00.

Let op: de weekkaarten zijn niet geldig voor de crazy race!

Losse entreekaarten

Zaterdag 7 juni (crazy race): € 10,00 (vanaf 16 jaar) of € 5,00 (tot 16 jaar).

Zaterdag 14 juni (feestavond): € 15,00. Zondag 15 juni (tentdienst): Gratis.

Maandag 16 juni (lifestylebeurs): € 2,00 (0 tot 4 jaar gratis). Dinsdag 17 juni (seniorendag): € 7,50. Dinsdag 17 juni (popschool) € 2,50. Woensdag 18 juni (kindermiddag): Gratis. Donderdag 19 juni (voice of Stedum): € 5,00 (vanaf 13 jaar) of € 2,50 (tot 13 jaar) (0 tot 4 jaar gratis). Vrijdag 20 juni (feestavond): € 10,00. Zaterdag 21 juni (feestavond): € 15,00

Tamara Werkman

Stichting "Op Goud Geluk"

Gastvrijheid voor Stedum en Stedum

In het weekend van 12, 13 en 14 september laat Stedum zich van de goede kant zien. Een aantal dorpsgenoten zetten huis en erf open voor Nederlandse en Duitse Stedumers. We combineren dit jaar een bezoek van onze burens met Stedum de boer op.

Boeren rondom Stedum ontvangen Nederlandse en Duitse Stedumers, dat is al zeker. En bij wie mogen de mensen logeren? Dat is de vraag aan u. U kunt er nog even over nadenken, maar we beginnen alvast met werven, want onderdak kunnen verlenen is wel cruciaal natuurlijk. Denkt u er alvast eens over na, of u bereid bent gasten te ontvangen. Het is erg gezellig en dankbaar om te doen. Het Duitse Stedum ligt vlak bij Hannover, en al sinds 1978 bestaan er contacten. De voortrekkers hiervan waren oud-burgemeester Mellema van Stedum en Peyers van Stedum-Beekum. Zij zijn nu overleden, en ook de deelnemers van het eerste uur zijn niet allemaal meer onder ons. Toch is er opvolging gekomen, en zo zijn we in 2012 met een aantal Stedumers naar het Duitse Stedum gefietst. Dat was 325 km, naar keuze in één of anderhalve dag te doen.

Na twee jaar zijn wij nu weer aan de beurt. We verwachten 20 tot 25 personen (Stedum Duitsland kent ongeveer 200 inwoners), dat is te overzien en kan gemakkelijk met een evenement als Stedum de boer op gecombineerd worden.

We bieden een leuk programma, waar ook Stedumers zonder gasten van harte welkom zijn. Op vrijdagavond Levend Tafelvoetbal en Hollandse spelen in en bij de voetbalkantine.

Op zaterdagmiddag organiseert de Activiteitencommissie voor de 2e keer Stedum de boer op. Als we aan het eind van de middag moe maar voldaan bij akkerbouwer en kippenboer Piet Glas aankomen volgt een loungeconcert van Jehova Nissi, waar enkele Duitse schlagers maar allicht ook dansnummers op het programma staan naar wij hopen.

Uiteraard wordt daar dan een passend loungedrankje bij geschonken. Tegen 19 uur is het eten klaar en vervolgen we met een stropak diner. Herinnert u zich nog de voortreffelijke maaltijd bij Blikker, bereid door Mathijs Slager met zijn keukenploeg? Sommige mensen verlangen nog wel eens naar de hangop van zelfgemaakte yoghurt met rabarber, van Sita Kruizinga. Hoe we eindigen is nog een verrassing, DJ's Arnold en Jappa zijn al gepolst, onder het motto voor elk wat wils. We hopen u nu weer te kunnen verwelkomen als deelnemer of bezoeker van dit unieke evenement. Zondag zal er een afscheidsbrunch zijn, en daarna zwaaien we iedereen weer uit.

Dan zijn dit onze vragen aan u: Wie wil onze gasten voor twee nachten onderdak verschaffen? Wie wil meehelpen met de organisatie van (een deel van) dit programma? Wie heeft belangstelling voor een korte herhalingscursus dansen (tijd in overleg)? We komen hier in de volgende Stedumer op terug. Wilt u alvast uw belangstelling kenbaar maken of hebt u behoefte aan meer informatie? Dat kan via activiteiten@stedum.com of bij een van de leden van de Activiteitencommissie.

Lies Oldenhof

Rien Vis over de hardloopsport



Wie aan Rien Vis denkt, denkt ongetwijfeld aan sport, aan hardlopen. Niet het soort hardlopen om een beker te willen winnen, maar om alles er omheen wat deze sport zo aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld het op snelheid vooruitkomen, dus het vlugger dan normaal voortbewegen. Het doorzetten en de voldoening die je ondergaat wanneer je de eindstreep hebt bereikt. Maar genoeg zo. Laten wij eens bij Rien gaan kijken. Rien Vis (1952) en Trix Leegte (1958) wonen aan de Triezenbergstraat 8, in Stedum. Op donderdagmiddag 17 april 2014 ben ik bij hen uitgenodigd.

Rien zit op een comfortabele, prettige stoel in de hoek van de kamer met uitzicht op hun tuin.

En mocht u ondertussen uit de inleiding opgemaakt hebben, dat Rien Vis vandaag de dag nog aan hardlopen doet, dan moet ik dat helaas tegenspreken. Rien is namelijk nog maar net terug uit een ziekenhuis in Duitsland. Hij heeft een hersenbloeding gehad. Toch zal ons gesprek hoofdzakelijk over hardlopen gaan. Het kan niet anders, want wat heeft deze sport zijn leven gekleurd en opgefleurd. Rien: "Ik heb twintig jaar aan hardlopen gedaan. Na mijn hersenbloeding is mijn carrière gestopt. Maar wat is dit een geweldig warm en sociaal dorp! Ik heb zoveel warme reacties gehad op verschillend gebied! Eigenlijk wil ik heel graag beginnen met de mensen daarvoor eerst te bedanken!"

Ja, zegt Rien en hij begint te vertellen over de fijne en vele reacties die hij kreeg. Zo vertelt hij, hoe iemand hem steunde, toen hij haast geen stap meer kon zetten. Onwillekeurig een schril contrast met ons onderwerp van vanmiddag.

Dan vertelt Rien over het allereerste begin, hoe en waarom hij ooit met de sport begon. "Ze waren bij ons op het werk aan het reorganiseren. Daar was zoveel stress op een gegeven moment. Een vriend van ons, een hardloper en Noordelijke topper, zei: Waarom ga je niet hardlopen, Rien? En zo is het begonnen. Dat was het begin."

Even later ligt zijn logboek op zijn schoot. "Ik heb een heel logboek bijgehouden vanaf 1993! In 1993 ben ik begonnen met trainen." In 1994 liep Rien Vis zijn eerste wedstrijden. Niet om te winnen, maar uitsluitend om de sportieve prestatie. De eerste wedstrijd was op 7 januari 1994 in Stedum. Een afstand van elf kilometer. "Over het Kleipad, de Bedumerweg, Kampweg, Stationsweg. Ik weet het nog

goed. Drie rondjes. Daarna ging ik op 5 maart 1994 naar Leeuwarden. Een halve marathon. Dat is een afstand van 21,1 kilometer."

Hij laat een paar foto's zien uit het logboek en vraagt: "Toen zag ik er toch een stuk jonger uit, hè? Dat kun je wel zien, hè?" Nee, zeg ik dat is niet helemaal waar. Om eerlijk te zijn is Rien Vis in die twintig jaar uiterlijk maar weinig veranderd. Vermoedelijk heeft zijn gevoel voor humor hem jong gehouden. Ik ken maar weinig mensen die zoveel grapjes verkopen als Rien Vis. Ook onder ons gesprek maakt hij geintjes. Een enkele keer is de humor in de door hem geciteerde gezegdes wel wat wrang. Maar Rien blijft realistisch.

Wat deed je aan voeding in relatie tot de sport? "Veel pasta's eten. Pasta's lust ik ook graag."

Rien en Trix zijn beiden met vroegpensioen. Rien: "Ik werkte in de zorg, net als Trix. Met mensen met een verstandelijke beperking. Bij de NOVO. Ik werkte op een houtwerkplaats voor deze mensen met beperkingen." Rien en Trix hebben elkaar ook leren kennen op het werk. Beiden houden veel van reizen. Op de venterbanken in de huiskamer staan overal leuke dingen die ze meegenomen hebben van hun vakanties.

Heb je ook veel gelezen over hardlopen, Rien? Vakliteratuur? "Ja, ik was altijd lid van een hardlooptijdschrift. Een keer stond er een artikel in over de klapschoen. Zoiets als de klapschaats. Ze waren niet eerder leverbaar dan op de eerste van de vierde maand... het was dus wel een 1 april grap...! Ik heb dat blad wel een jaar of tien gehad. In het begin absorbeer je echt alles. Pik je alles op tot een bepaalde tijd. Dan ontdek je, dat je alles eigenlijk al weet. Je speciale hardloepschoenen zitten lekker. Je weet wat je moet eten. En je weet wat je onderweg moet drinken."

Het meest frappante van Rien zijn hardloopgeschiedenis is wel, dat hij pas gezond was en lichamelijk kon presteren, nadat er in 1985 een van zijn longen bij hem werd verwijderd. "Ik had één zeer slechte long. Als kind was ik al regelmatig ziek. Het was altijd maar die ene slechte long. Ik kon als kind nooit ergens aan meedoen. Het was een handicap. Pas nadat ik met mijn goede long doorging, kon ik in een keer heel wat meer. Nu kon ik mijn lichaam gebruiken en sporten. Aan hardlopen doen. Maar, omdat ik maar één long had, was een snelle tijd lopen natuurlijk nooit mijn doel. Ik liep een wedstrijd voor mijzelf. Dat ik nooit een geweldige toptijd zou kunnen lopen, was van te voren wel duidelijk. Ik heb het twintig jaar volgehouden!"

Ook Trix doet aan hardloopwedstrijden mee. Wie geregeld als toeschouwer bij een loopwedstrijd staat te kijken, heeft vast en zeker Trix Leegte zien lopen. Regelmatig deden Rien en Trix samen aan een wedstrijd mee.

Trix: "In eerste instantie speelde ik tot juni 2013 basketbal bij Celeritas in Groningen. Daarnaast ben ik vanaf 1994 gaan hardlopen, maar vaak alleen de trainingen, omdat ik ook basketbal speelde. Ik liep dus, omdat ik naar basketbal ging, niet alle wedstrijden mee."

Vandaag de dag doet Trix Leegte in Stedum aan Bootcamp. Ze noemt een aantal dorpsgenoten op die ook aan Bootcamp doen. Bootcamp is het in teamverband sporten in de buitenlucht. De lessen worden verzorgd door de bekende Stedumer

Cor Slager. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden kunnen er aan meedoen. Ook zit Trix in Stedum op tennis. Een sport die Rien niet onbekend is.

Rien: "Ik heb jarenlang getennist. Zelfs nog op de baan aan de Delleweg: tennisbaan 'De Weer'. Totdat hier vlakbij de tennisbaan bij de haven opening. Ik zat ook in het bestuur met Henk Beeldstroo en Frank Colstee. Helaas ben ik nu visueel beperkt en tennissen zit er dus niet meer in. Ik heb nu luisterboeken en ik luister naar muziek. En als er wat gelezen moet worden leest Trix mij dat voor."

Rien Vis kwam in 1980 in Stedum wonen. Zijn zoon Jelle Vis ging in Stedum op school. Jelle woont thans in Middelstum. Hij is vijfendertig jaar.

Rien: "Ik heb twee schatten van kleinkinderen. Kijk, maar! Hier kun je ze zien!" Naast zijn stoel in de vensterbank staat een foto van de kinderen van Jelle. Rien is dol op zijn kleinkinderen. Ook Jelle heeft een poos aan hardlopen gedaan. Het zit dus in de familie.

Het huis van Rien en Trix staat een eind van de Triezenbergstraat af, op het pad dat bekend staat als "Het Laantje". Wat beslist opvalt is dat het hier zo rustig is. Door de ramen kijk je uit op hun tuin. In de tuin lopen mooie kippen: Wyandottes. De sering bloeit al. Er staan jonge fruitbomen en warempel ook een walnootboom! Een voederkoker gevuld met voer voor de vogels hangt aan een boomtak. Twee groenlingen pikken er voer uit. Een paar mussen kijken toe.

"Ik heb mij nooit aan kunnen sluiten bij een loopgroep, zoals je die in sommige dorpen hebt," zegt Rien, "dat kwam omdat mijn conditie onvoorspelbaar was. Soms, wanneer de conditie van mijn goede long wat achteruitging, liep ik daarvoor meteen wat slechter dan anders. Het was altijd mooi, wanneer het weer beter ging. Mijn beste tijd op de halve marathon is 1 uur 32 minuten. In 2013 heb ik nog getraind voor de loop van Stedum. Maar toen kreeg ik ook een hersenbloeding. Mijn laatste wedstrijd was de vier mijl in 2012 in Haren. Om precies te zijn op 13 oktober 2012.

In één van de vensterbanken staan twee gekleurde hanen. Eén van keramiek en de ander van blik. "Die van blik kun je opwinden," zegt Rien. Verder staat er een beeld van twee giraffen: een moederdier met een jong dat bij haar drinkt. "Wij zijn samen in Gabon geweest. Dat ligt in Afrika. Daar werkt de broer van Trix. Wij zijn er geweest met een visum dankzij die broer," vertelt Rien.

Ook staat er een Boeddhabeeld, uit Bangkok de hoofdstad van Thailand. En een beeld van Shiva, meegenomen uit Nepal. Allemaal aandenken aan reizen naar het buitenland. Heel leuk is ook het in hoofdzaak blauwe kunstwerk van François Lodewijckx van den Ende, dat aan de muur hangt. Er staan drie vrouwenportretten op. "Ik meen dat het horen, zien en zwijgen voorstelt," herinnert Trix zich nog. De kunstenaar Van den Ende woonde enige tijd met zijn gezin in Stedum.

Aan de wand van de kamer hangt tevens een bijzonder mooie foto van blauwe papegaaien gemaakt door Trix. Het is een vakantiefoto uit Brazilië. Ze vertelt dat die blauwe papegaaien Hyacint Ara's zijn.

Wij hebben intussen veel besproken. Bij mijn vertrek citeert Rien nog een gezegde van zijn vader. Zo'n soort gezegde, waarvan je kan zeggen dat het grappig is maar ook een beetje zuur. Het tekent Rien Vis, die graag een grapje maakt, maar nooit verbloemt wat hij zeggen wil. En dat is knap.

Eldert Ameling

Moarstee; Dank voor de bijdrage!

De teller voor de inrichting van Moarstee staat op 11.478 euro, aan aandelen, giften en de "Ploug van Moarstee". Daarmee kunnen we van start voor de inrichting. Het actiecomité is aan de deur goed ontvangen, en we kunnen nu ook met zekerheid zeggen dat er in het dorp (en daarbuiten) veel draagvlak voor deze nieuwe voorziening is.

We kijken met u uit naar de volgende fase, die langer duurde dan we van te voren hadden ingeschat, maar nu toch echt in het laatste stadium van controle en bestellen is. Er moest goede afstemming tussen de constructeurs plaatsvinden, en dat is nu gebeurd. We hopen dan ook ruim voor de bouwvak te kunnen starten met het in elkaar zetten van de houtskelet bouw. Vrijwilligers kunnen straks ook aan de slag. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van de inrichting. Dank ook voor alle tips over onder andere het meubilair.

Kijk op Facebook, waar u het proces kunt volgen, u bent vast benieuwd naar wat er nu gerealiseerd gaat worden. Hebt u het aangevulde en ingezaaide talud al bewonderd? Zo is al beter voorstelbaar hoe mooi je straks over de ijsbaan uitkijkt en natuurlijk aan de andere kant over de tennisbaan. We gaan er veel plezier van krijgen.

Lies Oldenhof

Het bestuur van Moarstee

Vrijheid geef je door; 4 mei



In het boekje stond het verhaal van Riemke Oosterbeek uit Stedum die uitgezonden was naar Kosovo. Haar verhaal hoe zij denkt over Vrijheid geef je door. In de herdenkingsdienst over `Vrijheid geef je door` sprak namens de Gemeente Loppersum de heer P. Prins. Ook konden we luisteren

naar het koor Crevent die 3 liedjes zongen met als laatste een zelf geschreven tekst op het liedje van Ede Staal *'t Het nog nooit zo duuster west*. De scouting de Struners delen een roos uit bij het verlaten van de kerk en bij het monument. Na de 2 minuten stil en het zingen van het Wilhelmus werden de bloemen en kransen gelegd. Het gedicht van 4 mei *De stille getuige* werd voorgedragen door Martijn Berends, waarna hij de volgorde van krans- en bloemlegging aangaf.

Namens de Gemeente Loppersum door de heer P. Prins en scouting Gertjan Exoo. Namens de Vereniging van Dorpsbelangen door mevrouw A. Nienhuis en

Lisanne Slager. Namens de Gereformeerde kerk door de heer A. Haak en Esmeé Huisman. Namens Stichting Vluchtelingenwerk mevrouw S. Kamminga en haar kleindochter Celia. Namens de Oranjevereniging de heer L. Kruidhof en zijn zoon Mathijs. Daarna werden alle rozen in de manden gestoken waarna wij op gepaste wijze terug liepen naar het Hervormd Centrum voor een kopje koffie.

Coby Nienhuis

Bestuur Oranjevereniging

De trekker als taxi

Zaterdagmiddag 17 mei was de vogelexcursie van de groencommissie. Daarvoor was een trekker met twee wagens beschikbaar, om vanaf het erf van de Heemen richting het Westertweterdermaar te rijden. Sieger Wiersma van de groencommissie was de chauffeur, hij is overigens ook beroepshalve met natuur bezig. Eén wagen was al nodig voor de welpen van de Struners, en op de andere wagen



zaten diverse belangstellenden uit Stedum en omgeving. Zo konden we met 30 personen het land wel in en zouden de vogels het minst worden verstoord. Met stropakken was een opstapje gemaakt en iedereen kon redelijk stabiel op stropakken zitten die op de wagens waren neergezet. Onderweg werd regelmatig gestopt en de motor uitgezet, om naar de vogels te luisteren en te kijken. Zo wees Sieger ons op kraaien die grutto's

dwars zaten, hoorden we de tureluur, lag er een dode wulp op het pad, met een enorme lange snavel en kregen we een foto van een Kievitsnest te zien. De eieren lagen met de punt naar het midden toe, en dat betekent dat er vogeltjes in zitten.

Bij Peertil was er gelegenheid nog even bij het maar te kijken en rond te stappen. De tijd vloog om, en zo reden we terug naar de Heemen. Daar werden ijsjes uitgedeeld en ging iedereen nog even bij de prachtige Ouessant schaapjes kijken.

En toen was het alweer tijd om huiswaarts te gaan, veel te snel naar de zin van sommige kinderen, die zich ook met boerderijdieren prima vermaakten. Dank aan Margreet voor de gastvrije ontvangst op de Heemen en natuurlijk aan Sieger voor de goede uitleg.

Lies Oldenhof

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

Geslaagde paasactiviteit



Een uitgesteld kerstfeest (Festas Natal) werd op 19 april een paasfeest, georganiseerd door de activiteitencommissie van Dorpsbelangen, met medewerking van scoutingvereniging de Struwners en de boscommissie.



Foto's: stedum.com



In de kijker

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voorgesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek 'Nieuwe bewoner(s)'. Deze keer: Sandra Mollema, A.Clantstraat14

Sinds wanneer woon je in Stedum?

Sinds 10 januari 2014

Waar ben je geboren?

Ik ben geboren in Groningen.

Wat doe je voor de kost?

Ik ben automonteur.

Wat is je favoriete bezigheid?

Ik houd van grasbaanrace en verder alles wat met auto's te maken heeft.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Ik vind het fijn om thuis te zijn.

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?

Ik neem mijn katten mee.

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen?

Ik kreeg een huis aangeboden in Stedum.

Ben je ook betrokken bij het dorp?

Daar is het nog niet van gekomen.

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?

Een grote auto aanschaffen (een Nissan Skyline) en het overige geven aan iemand die het nodig heeft.

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?

Het Klokkenpad en de omgeving van "Peertil".

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Is het toeval of heb je een bewuste keuze voor Stedum gemaakt?

Het is een toevallige keuze.

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen?

Als je iets in Stedum zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Afie Nienhuis

Vlinderexcursie

Op zaterdag 14 juni van 14.00 – 15.30 uur, organiseert de groencommissie Stedum in samenwerking met de in Stedum woonachtige vlinderdeskundige Fredy de Wilde een vlinderexcursie bij het station. De excursie begint om 14.00 uur en is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Vertrekpunt van de excursie is het parkeerterrein bij het station. Het duurt ongeveer anderhalf uur en is gratis.

Bij het station is een braakliggend terrein. Hier zijn veel planten te bewonderen die je in onze omgeving niet veel meer ziet, zoals boerenwormkruid, knoopkruid en klaversoorten. Bij goed weer fladderen er verschillende soorten vlinders rond, zoals koolwitje, atalanta, distelvlinder, bruin zandoogje, zwartsprietdikkopje, hooibeestje en soms de gele luzernevlinder. Ze zijn op zoek naar nectar- of waardplanten waar zij hun eitjes afzetten. Het zien van vlinders is afhankelijk van zonnig weer. Fredy de Wilde vertelt over de leefwijze en gewoontes van de vlinders die tijdens de excursie worden waargenomen.

Aanmelden is niet nodig, maar wil je zeker weten dat deze weersafhankelijke excursie doorgaat, meld je dan aan: loretteverment@hotmail.com. Als de excursie niet doorgaat, dan wordt hierover vlak van tevoren (op donderdag of vrijdag) een mail gestuurd. Je kunt het ook volgen op Facebook/DorpsbosStedum.

Lorette Verment

Nachtvlinderexcursie

De groencommissie Stedum organiseert ook een nachtvlinderexcursie op zaterdagavond 28 juni, 23.30 tot 01.30 uur. Dit vindt plaats bij de werkschuur van Marcel Sandifort in de haven.

Met een felle lamp worden de vlinders gelokt. Doordat het licht de vlinders desoriënteert, gaan ze op een opgehangen wit laken zitten, waarna ze rustig bekeken kunnen worden. Met behulp van de kennis van Fredy de Wilde en Marcel Sandifort, proberen we zoveel mogelijk nachtvlinders op naam te brengen.

Een en ander vindt plaats onder het genot van een hapje en drankje. Een eventuele stoel dient u zelf mee te nemen en warme kleding is een aanrader, gezien het tijdstip. U en jij bent van harte welkom!

Wilt u deelnemen aan de excursie, meldt u zich dan aan bij Sieger Wiersma via sieger@natuurboerenlandschap.nl of 06 – 49 76 39 23. Mocht de excursie niet doorgaan, bij slecht weer bijvoorbeeld, dan wordt u daarover gemaïld.

Sieger Wiersma

Een terugblik op Koningsdag

Met een klein beetje zon starten we deze 1e Koningsdag met de Aubade samen met de Muziekvereniging Jehova Nissi. Na de koffie met oranjekeek starten we de kinderspellen op het sportveld. Het Thema was Romeinse sferen. De kinderen vermaakten zich met ringsteken-romeins tollens-katapult schieten-speerwerpen. Om 13.00uur starten de spellen voor de volwassenen Romeins spektakel. Het

hoogtepunt was wel het SUMO worstelen. Zo snel mogelijk je tegenstander uit de ring duwen. Ook met ringsteken-puzzel maken en de strijdwagens zo snel mogelijk over het sportveld rollend over palen –jalon gooien en natuurlijk het touwtrekken viel niet mee. Er deden vier teams mee en de winnaar is Oet Steem. Ook zat de Priegelmarkt rondom de zandvlakte en boden veel kinderen hun speelgoed en kleding aan. We moesten deze dag uitwijken naar de zandvlakte doordat het terrein voor nog niet klaar was.

Na het zingen van het Wilhelmus startte om 20.00uur het toneel stuk “Graag U en Mevrouw “ door Mitnkander uit Bedum en onder regie van Johan Brokken wat weer schitterend werd gespeeld. Ook was er een gastrol voor de oud stedumse Regina Keller. Na de tombola en het zingen van het Gronnings lied sloot de voorzitster deze Koningsdag.

Wij mogen terugkijken op een prachtige dag maar zonder vrijwilligers gaat het niet. Heel veel dank allemaal.

Coby Nienhuis

Bestuur Oranjevereniging

Zomers Havenconcert, vrijdag 27 juni

Al is mei helaas alweer bijna voorbij, toch wil ik nog even terugkomen op het Voorjaarsconcert dat we begin april hebben gegeven. Het thema was dansmuziek; en dat was leuk. Sommigen vonden misschien de twee 16e-eeuwse dansen, de Gaillarde en de Pavane, wat ‘zwaar’ – terwijl ik zelf toevallig wel erg van renaissancemuziek houd – maar de rest van ons programma was, zoals beloofd, lekker opzweepend. Dat bleek ook na de pauze, toen steeds meer mensen zich op de dansvloer waagden. Tot dat de Polka kwam... Misschien hadden we het kunnen weten; want zongen de vijftigplussers onder ons als kind al niet: Mooi letje Fietje trek je baljurk aan. Dan zullen we samen naar het bal toe gaan. ‘Nee meeneer. Ik dank u zeer. De polka is geen mode meer’? Vanzelfsprekend kan je het in de 21e eeuw dan helemaal wel schudden. Hoe dan ook, het was een vrolijk concert met leuk publiek, in de sporthal.

Zomerconcert

Ons volgende concert is het Zomerconcert. Dat vindt zoals altijd plaats in de openlucht. Als orkest speelden en spelen we op vele plekken in het dorp. Zo gaven we ook dit jaar op Koningsdag een aubade op het Kees Eisemaplein, begeleidden we de Dodenherdenking bij het monument op het kerkhof en is het gewoonte de avondvierdaagse in te halen op de Borgweg. Vroeger marcheerden we vervolgens ook nog naar het café, maar dat is geen mode meer. Aan het andere eind van die Borgweg, voor het gemak Borgterrein genoemd, houden we eens in de twee jaar 's zomers ons Borgconcert, zoals u weet. En zo kan ik nog wel tien andere plekken in Stedum noemen waar we ooit gespeeld hebben. De straathoecken tijdens de rondgang op kerstochtend niet meegerekend.

Leven in de brouwerij

En dan heb je de haven. Die lijkt het natuurlijke middelpunt van het dorp te worden. Bijna iedereen heeft in of bij de haven wel iets te zoeken. Niet allen de botenbezitters, vissers en bewoners van de tot prachtige woonhuizen omgetoverde bedrijfspanden, maar ook wandelaars, fietsers, schaatser, Struners en tennisers. En straks, als Moarstee opengaat, ook nog de schutters, én de bezoekers die op het terras of binnen een kopje koffie of iets anders komen drinken, stel ik me voor. Zo wordt onze haven steeds levendiger. Nu al brengt Jan de Patatman er op vrijdagavond gezellig leven in de brouwerij. Dat is belangrijk voor een dorp, dat er plaatsen zijn waar Jan en alleman elkaar kan ontmoeten. Dat willen we als fanfareorkest graag beklemtonen. Letterlijk zelfs, want ons Zomerconcert houden we daar, bij de haven, op vrijdagavond 27 juni. Zodat de Stedumers naar ons kunnen luisteren met een patatje of zónder, maar mét een meegenomen stoel. Meer over dit Havenconcert leest u in de volgende Stedumer.

Fenneke Colstee
cmv Jehova Nissi

Inmaakmiddagen: jams, chutneys en zoetzuur



De aardbeien staan in volle bloei. De komkommers en de tomaten staan in de kas. De courgettes zijn uitgeplant in de volle grond. En met een beetje fantasie zie je de bakken rode aardbeien, de tomaten en de kisten vol komkommers en courgettes voor je. Natuurlijk wordt er veel, lekker vers, zo opgegeten. Maar er is altijd teveel en dat kan worden ingemaakt. De inmaakmiddagen van vorig zomer leverden, naast

gezelligheid, ook elke keer een tafel vol gevulde potjes met allerlei dingen op. Jams, chutneys en allerlei zoetzuur.

Heb je zin om een keer te komen inmaken? Neem dan contact op met Mannie Hovenkamp (0596) 55 13 09 of mannie.h@laposte.net.

Je krijgt een pot inmaak mee en de rest wordt verkocht. Van de opbrengst worden zaden en dergelijke gekocht voor de tuin.

Mannie Hovenkamp

Activiteiten op de dorps tuin

Wil je alles uit de kas halen? Heb je last van slakken, rupsen of ander ongedierte in je tuin? Wordt je tuin overwoekerd door onkruid? Wil je een verzorgende zalf maken van Goudsbloem? Kom dan naar de dorps tuin!

Op zaterdag 24 mei gaat Isabel Duiniveld van biologisch dynamische kwekerij De Eemstuijn in Uithuizermeeden ons leren hoe je het beste groenten kunt telen in

de kas. Op zaterdag 7 juni leert ze ons hoe je het onkruid & ongedierte buiten de teeltbedden houdt. Op zaterdag 28 juni neemt Isolde Schötz van Kruidenboerderij De Zonneakker in Westeremden ons mee op een korte reis door de wondere wereld van goede oude gebruiken om het lichaam onderweg te verzorgen en genezen. In deze workshop krijgen we theoretische uitleg over de werking en toepassing van kruiden, zoals Goudsbloem, Braam, Salie, Valeriaan en Sint-Janskruid. Daarna maken we een Calendulazalf van Goudsbloemen.

De workshops zijn van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname is niet gratis. Er is soep na afloop en bij mooi weer stoken we de leemoven op om pizzabroodjes te bakken. Op 6 september is de volgende kruidenworkshop. Kijk ook eens op Facebook/DorpsTuindeHeemen. Aanmelden voor de workshops kan via buur@deheemen.nl of 06 – 49 74 93 59.

Op zaterdag 21 juni is de Dag van de Daadkracht en kan iedereen tussen 11.00 en 16.00 uur komen kijken of helpen op de dorps tuin. Zie www.dagvandedaadkracht.nl en Facebook/DagvandeDaadkracht.

Lorette Verment

Oetpoestplek

Vanaf 17 mei is het mogelijk om op Zorgbuurderij de Heemen de Oetpoestplek te bezoeken. Het is mogelijk om als wandelaar ,fietser , of andere voorbijganger even oet-te-poest'n onder het genot van een kopje koffie, thee of gekoelde Steemer Appelsap. De deuren van de hal van de Zorgbuurderij zullen open zijn en men kan gebruik maken van de toiletten.

Ommetje

Dit jaar wordt het ommetje uitgebreid. Het is nu mogelijk om over twee percelen te wandelen. Er is dit jaar op een ander perceel een bloemenrand ingezaaid langs het water aan twee zijden van het maïs. We zullen binnenkort de bordjes gaan plaatsen. Op een deel van het maaipad ligt (inmiddels ingedroogde) slip van het uitbaggeren, maar is wel te bewandelen.

Margreet Wiersema

Verslag Informatiepunt Stedum

Op donderdag 8 mei kwamen we voor de laatste keer dit seizoen bijeen in het Hervormd Centrum. Er waren 21 personen aanwezig. Sieta heette ons van harte welkom en in het bijzonder Peter Timmer, ambassadeur Burgernet en coördinator vermiste personen. Zoals altijd begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna Peter het woord nam.

Peter stelde zich eerst voor en vertelde dat hij na verscheidene jaren elders in het land gewerkt te hebben, nu 10 jaar in Uithuizen als gemeentepolitie werkt. Peter is ambassadeur Burgernet over de volgende gemeenten: Eemsum, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Appingedam en Delfzijl.

Wat is Burgernet? Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burger, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Wanneer wordt Burgernet ingezet? Wanneer iemand wordt vermist of als er een overval heeft plaatsgevonden.

Hoe gaat dat in zijn werk? U wordt gebeld op uw mobiele nummer of op uw vaste telefoonnummer als u zich aangemeld heeft bij Burgernet.

Peter liet ons een video zien hoe het in zijn werk gaat.

Wanneer u 16 jaar of ouder bent, kunt u zich aanmelden via de website www.burgernet.nl als deelnemer of u kunt zich aanmelden via een inschrijfformulier dat u bij de politie kunt verkrijgen. Het motto is 'Horen, zien en bellen'.

Er worden promotieacties gehouden, zoals actiekalender, weekmarkten, huis aan huisacties, internet en twitter via buurtagent. In Loppersum hebben zich 1343 personen (13 %) aangemeld. In Stedum wonen 1110 inwoners, waarvan 144 personen (13 %) zich hebben aangemeld. De nieuwste methode is dat burgernet ingezet kan worden bij een woninginbraak. Deze moet net gebeurd zijn waarna buurtgerichte acties worden ondernomen. Ten slotte ontvingen wij nog een balpen en een schrijfblokje met nog wat informatiemateriaal.

Na de pauze keken we een videodocumentaire getiteld 'Omdat hun hart sprak', over het georganiseerd verzet van een aantal moedige studenten uit Utrecht en Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben, hun eigen leven riskeerend, honderden Joodse kinderen gered van een wisse dood en ze opgevangen in opvanghuis 'Kindjeshaven'. Ze waren boos en verontwaardigd over wat zij om zich heen zagen. Dit mocht domweg niet gebeuren. Ada Hovius had deze documentaire in haar bezit. Haar ouderlijk huis in Utrecht stond tegenover het opvanghuis. De documentaire was erg indrukwekkend.

Sieta bedankte Peter voor de leerzame middag. Hij ging met een Groninger notenkoek naar huis en Sieta wenste ons wel thuis. Volgende informatiepunt is op donderdag 4 september.

Contactgegevens: Peter Timmer, Basiseenheid, Kerkplein 20, 9981 JA Uithuizen. Mobiel nummer: 06 524 504 73. Telefoonnummer Uithuizen: 088 16 71 310. Uiteraard kunt u ook 112 bellen.

Afie Nienhuis

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op vrijdag 23 mei in 't Oude Raedthuys. Het begint om 20.30 uur. Toegang gratis.

Voor deze avond hebben onder meer toegezegd: Joanna Paszkiewicz met een performance over de Oegandese tiran Idi Amin. Janke Sinnema met een keur aan verhaalkunst

Paul Marius Borggreve

Steemer Omloop weer een groot succes

De 13 editie van de Steemer Omloop was gelopen op zaterdag 10 mei '14 is een groot succes geworden. In totaal trotseerden 205 deelnemers het koude en winterige weer voor de tweede wedstrijd van het Buurcontact loopcircuit. Onze lokale favoriet Dries Ameling eiste in zijn eigen woonplaats de zege op. Het is altijd weer een mooie happening als de Basisschool jeugd en de senioren lopers om en door ons dorp rennen en hun beste beentje voorzetten. Wilt u de uitslagen zien en de vele foto's kijk dan op Stedum.com of buurcontactloopcircuit.nl. Het bestuur van de IJclub Stedum wil iedereen bedanken die deze Steemer Omloop weer tot een succes heeft gemaakt.

Peter Slager

Schutterskoning Willem Bruinius

De Schuttersvereniging heeft op donderdag 1 mei na de jaarvergadering de prijzen uitgereikt voor het seizoen 2013-2014.

De Uitslag

Hoogste kaart op:

Pistool met 92 punten is voor Martijn Berends

C.Klasse: 104 punten voor Kees Ausema

B.Klasse: 113 punten voor Anjo Hofman

A.Klasse: 116 punten voor Martin van Dijken

H.Klasse: 115 punten voor Willem Bruinius

Uitslag Pistool

3^e prijs 2080 punten met gemiddeld 83.20 is voor Corné Reker

2^e prijs 2108 punten met gemiddeld 84.32 is voor Martin van Dijken

1^e prijs 2132 punten met gemiddeld 85.31 is voor Rianne Lofvers

Rianne krijgt de Wisselbeker voor het 5e jaar achtereen en mag de beker dus houden.

Uitslag Geweer

C.Klasse

3e prijs met 1990 punten met gemiddeld 79.60 is voor Deborah Molle

2e prijs met 2179 punten met gemiddeld 87.16 is voor Marie Louise Boneschansker.

1e prijs met 2273 punten met gemiddeld 90.92 is voor Ronald Willems.

Ronald Willems ontvangt de Wisselbeker van de C.Klasse.

B.Klasse

3^e prijs met 2626 punten met gemiddeld 105.04 is voor Wim Zijlema

2^e prijs met 2638 punten met gemiddeld 105.52 is voor Anjo Hofman

1^e prijs met 2650 punten met gemiddeld 106.00 is voor Coby Nienhuis

Coby Nienhuis ontvangt de Wisselbeker voor de B.Klasse en alle drie promoveren ze naar de A.Klasse.

A.Klasse:

3^e prijs met 2599 punten met gemiddeld 103.96 is voor Wim Gremmen.

2^e prijs met 2646 punten met gemiddeld 105.88 is voor Kees Vriezema.

1^e prijs met 2709 punten met gemiddeld 108.36 is voor Martin van Dijken.

Martin van Dijken ontvangt de Wisselbeker en promoveert naar de H.klasse.

H.Klasse:

2e prijs met 2652 punten met gemiddeld 106.08 is voor Rianne Lofvers

1e prijs met 2754 punten met gemiddeld 110.16 is voor Willem Bruinius

Willem Bruinius ontvangt de Wisselbeker in de H.Klasse

Schutterskoning is Willem Bruinius.

1e secondant is Martin van Dijken

2e secondant is Rianne Lofvers.

3e secondant is Coby Nienhuis.

Na het overhandigen van de Koningsbeker en het toezingen met Gronings Lied sloot de voorzitter deze avond en wenste ons allen welthuis.

De schutters gaan op 22 mei naar de 3 houdingen toernooi in Appingedam.

Een toernooi met staand-

liggend en knielend schieten tussen caravans en trekkers in de oude steenfabriek met een paar rondjes op het rad van fortuin. De uitslag van dit toernooi in de volgende *Stedumer*.



Coby Nienhuis

Hengelclub "Ons Genoegen"

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de heer Tjeerd Burgstra, lid van Hengelclub "Ons Genoegen", op 25 april jongstleden koninklijk onderscheiden is. In de Hervormde kerk van Stedum speldde burgemeester Rodenboog, van de Gemeente Loppersum, Tjeerd Burgstra de versierselen op behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgstra doet en deed veel goeds, onder andere voor onze hengelclub. In meerdere nummers van dit blad kon u daar over lezen. In zware tijden met ziekte en overlijden hield deze bestuurder in hart en nieren onze hengelclub overeind. Tot ondergetekende voorzitter werd, vertegenwoordigde de heer Burgstra op een gegeven moment zelfs het ge-

hele dagelijkse bestuur! Daarna bleef hij geruime tijd penningmeester en secretaris totdat de heer Jan Jaap Kalisvaart bereid was om penningmeester te worden. Tjeerd Burgstra zette zich binnen de club in op velerlei gebied. Hij onderhield contact met de kranten, zorgde dat daar de wedstrijd-uitslagen in kwamen te staan. Hij hield als secretaris, in de jaren dat er wedstrijden werden gehouden, het aantal gevangen vis per deelnemer bij. Regelmatig presenteerde hij de deelnemers een tussenuitslag. Aan het eind van de competitie offereerde hij de hengelaars de einduitslag.

Samen met ondergetekende, die twintig jaar bij de hengelclub jeugdleider was, zette Tjeerd zich in voor de jeugdcompetitie. Ook daar hield hij nauwkeurig de administratie bij van de gevangen vis per lid, zodat er een uitslag gemaakt kon worden per wedstrijd en een einduitslag.

Rest mij hier te vermelden dat ondergetekende het buitengewoon op prijs heeft gesteld aanwezig te mogen zijn bij deze sfeervolle en plechtige bijeenkomst! Vanzelfsprekend heb ik Tjeerd daar ter plekke gefeliciteerd. Op deze plek wil ik hem alsnog graag feliciteren namens de gehele hengelclub: Van Harte, Tjeerd Burgstra!



Foto: stedum.com

Nu iets anders. Nadat ik u in 'De Stedumer' van september en oktober 2013 had voorgesteld aan het 'MNS Visteam', kon ik u in het novembernummer lezen dat Nick Stubbe, Marijn Krottje en Sjoerd Hollander aan het sparen waren voor de VISMA in 'Ahoy', in Rotterdam, gehouden op 28, 29 en 20 maart 2014.

Omdat wij u daar graag verslag willen doen, hoe het de jongens in Rotterdam bevallen is en wat zij daar allemaal gezien hebben, vraag ik Nick Stubbe om langs te komen en te vertellen.

Hoe verliep de reis Nick? En met wie zijn jullie naar Rotterdam gegaan?

Nick Stubbe, bijna 14 jaar en wonend aan het Klokkepad in Stedum, vertelt: "Wij zijn op 29 maart naar Rotterdam gereisd. Dat wil zeggen dat wij er alle drie naar toe zijn geweest, alle drie van het 'MNS Visteam': ik, Marijn en Sjoerd. Wij zijn er met een grotere groep naar toe gegaan. Ook Tijmen Boelens uit Appingedam ging mee. En er waren twee volwassenen bij, de vader van Marijn en de vader van Sjoerd." Heel duidelijk legt Nick uit dat de toegang voor hen gratis was, wanneer er begeleiding bij was van volwassenen.

Hoe zag dat gebouw eruit, Nick?

Nick Stubbe: "De voorgevel heeft alleen maar ramen. Ik zal je er een foto van laten zien." In een handomdraai heeft hij zijn telefoon paraat.

Nick klikt wat op een paar knopjes en daar verschijnt een prachtige foto van 'Ahoy'! En inderdaad dit schitterende en beroemde gebouw heeft aan de voorkant uitsluitend ramen. Het is allemaal glas. Dan begint Nick te vertellen over de grote hallen in 'Ahoy' met de vele kramen vol hengelsportartikelen... Wordt vervolgd.

Eldert Ameling
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"



De Steemer Agenda

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

- | | |
|---------|---|
| 23 mei | De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in 't Oude Raedthuys. Het begint om 20.30 uur. Toegang gratis. |
| 24 mei | Workshop groenten in de kas. Bij de dorps tuin vanaf 14.00 uur. |
| 7 juni | Workshop onkruid & ongedierte bij de dorps tuin vanaf 14.00 uur. |
| 14 juni | Begin feestweek |
| 21 juni | Dag van de Daadkracht: kijken of helpen op de dorps tuin |
| 27 juni | Concert Jehova Nissi bij Jan de Patatman in de Haven |
| 28 juni | Slotdag v.v. Stedum |
| 14 juni | Vlinderexcursie 14.00 – 15.30 uur bij station Stedum met vlinderdeskundige Fredy de Wilde |
| 28 juni | Nachtvlinderexcursie van 23.30 tot 01.30 uur, bij de werkschuur van Marcel Sandifort in de haven. |

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in 'platte tekst' aanleveren, dus geen eigen opmaak.

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 18 juni. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com

Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn.

Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com