

# ***De Stedumer***



*Oktober 2014*

## Sint in Stedum

Ook dit jaar heeft Sint ons via zijn Hoofdpiet laten weten de kinderen in Stedum te komen bezoeken. Sint vindt de discussie over zwart of niet onzin. Sint behandelt iedereen altijd gelijk. Sint zal als alles goed gaat op zaterdag 22 november om half elf met de boot in de haven van Stedum aankomen. Na de ontvangst met de burgemeester van Loppersum, de heer Rodenboog en natuurlijk het muzikale welkom van Jehova Nissi gaat hij op weg naar de sporthal. We lopen met elkaar in optocht vanuit de Haven naar de sporthal. Routeaanwijzingen volgen in de haven, afhankelijk van de begaanbaarheid van de wegen in Stedum. De routepiet maakt zich hier wel een klein beetje ongerust over en heeft om een terreinwagen gevraagd. De Activiteitencommissie moet zich hier nog op beraden, maar Sint zal in alle gevallen om half elf in de haven worden ontvangen. We lopen dan met elkaar naar het sportgebouw, die open gaat als Sint daar is gearriveerd. We doen dan de jassen en de schoenen uit, en gaan rustig zitten. In die tijd kan Sint even bijkomen van alle drukte, en natuurlijk zullen we hem dan ook al zingend uitnodigen om binnen te komen.

De ontvangst in de sporthal is bedoeld voor de jongere kinderen en hun begeleiders. Willen de begeleiders zoveel mogelijk achterin de zaal plaatsnemen? Oudere kinderen (tot en met groep 8 van de basisschool) zijn ook welkom, mits ze erom denken dat het feest om de jongere kinderen draait. Misschien goed om dat te zijner tijd ook nog even aan uw kind te zeggen.

Onderweg en in het sportgebouw heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst te nemen en te horen wat je graag zou willen krijgen. Ook mag je Sint vertellen wat je in Stedum dit jaar weer allemaal meegemaakt hebt. Sint hoort dan ook altijd graag de Sinterklaasliedjes, die we natuurlijk dan al goed geoefend hebben. Ouders zingen natuurlijk ook mee.

We hopen voor Sint en zijn Pieten op een voorspoedige reis vanuit het verre Spanje,

*Lies Oldenhof*

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

### ***Het gezicht van Stedum***

*De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.*

*Op de foto staan dit keer Henk en Sietske Kuin (foto: Janna Bathoorn). Van Henk werd het al vroeg duidelijk waar zijn roeping lag: als kind tekende hij al vrachtwagens en nu is hij vrachtwagenchauffeur. Sietske is ouderenverzorgster. Eldert Ameling praat met hen over hun werk en dieren.*



## Henk en Sietske Kuin

Misschien herinnert u zich het septembernummer van 'De Stedumer' nog wel, van 2012. Dat nummer met op de voorkant die mooie, grote hond. Hij staat op het gras met zijn kop schuin omhoog en heeft een kauwstaaf, of een soort kluif in zijn mond. Een blij en tevreden dier, dat kun je zien aan de blik in zijn ogen. Een karakteristieke foto gemaakt door fotografe Janna Bathoorn van de hond Billy van Henk Kuin en zijn vrouw Sietske Kuin-Gort.

Nu twee jaar later gaan wij weer op bezoek bij Henk en Sietske aan de Weemweg. Deze keer niet speciaal om de hond, maar om eens met de bazen te praten. Henk en Sietske Kuin wonen in een mooie vrijstaande woning. Wanneer je vanaf de

Lopsterweg de Weemweg inslaat kijkt je er links tegenaan. Heel decoratief zijn de forse schemerlampen op de vensterbanken van de twee grote ramen in de linker zijgevel. In de flinke sierpotten staan anthuriums met witte bloemen. Ook op de vensterbanken van het grootste raam aan de voorkant zie je dergelijke forse potten met weer een ander soort kamerplant. Daar staan ook twee lantaarns.

Ik bel aan. Het is zaterdagmiddag, eind september. Het is nog steeds ideaal weer om buiten te zitten. Sietske laat mij de keus, of in de tuin of binnen. Wij nemen plaats aan de keukentafel met een stevige ondergrond voor het schrijfpapier.

Henk Kuin (1979) is geboren in Stedum en woonde zijn hele jeugd aan de Stationsweg. Hij volgde een opleiding elektrotechniek, werkte onder andere bij Installatiebedrijf Kruidhof Stedum. Maar Henk was al jong gefascineerd door vrachtwagens. Het kon bijna niet anders of hij moest uiteindelijk vrachtwagenchauffeur worden.

Henk Kuin vertelt: "Op 14 augustus 2000 ben ik op de vrachtwagen gekomen. Met truck en trailer reden wij in het verleden door heel Europa. Dat is nu in hoofdzaak België, Duitsland en Scandinavië. Ik ben in loondienst bij Kazemier-Logistics." Het zat er al vroeg in. Als kind tekende hij al vrachtwagens, zowel op school als thuis.

Wat weegt zo'n truck met oplegger, vraag ik hem. Henk: "Zeventienduizend kilo leeg, zeventien ton dus. In Duitsland mag ik met de truck en trailer veertig ton totaal wegen." Hij houdt van dit vak, is vrachtwagenchauffeur in hart en nieren.

Zijn vrouw Sietske Kuin-Gort (1984) is geboren in Leens. Zij volgde een opleiding aan de Groene School in Winsum, een school waar veel mensen uit Stedum en omgeving een diploma hebben gehaald. Hierna ging Sietske aan het werk, maar ging daarna toch weer aan de studie. In die tijd volgde zij de opleiding 'Verzorgende'. Sietske kwam uiteindelijk in de ouderenverzorging aan het werk. Hoe het vervolgens ging schetst zij in een enkele zin: "Henk en ik gingen samenwonen in Stedum en wij zijn vorig jaar getrouwd." Sietske heeft een broer, een zus en een

zusje. Henk heeft twee zussen waarvan de oudste met haar gezin in Stedum woont. Aan de Stationsweg woont Henk zijn vader, Albert Kuin.

In 2012 kwam er een stukje over Billy, de Berner Sennenhond van Sietske en Henk, in het septembernummer van 'De Stedumer'. In datzelfde artikel ging het ook over de kater van de familie Roest, de kater van de familie Bijsma, de goudvis van mevrouw Oldenhuis en de goudvis van de heer Tj. Burgstra. Met dit artikel over de Stedumer dieren werd afgeweken van een vast patroon. Immers, hiervoor gingen de artikelen steeds over een familie of een persoon. De bedoeling van dit artikel (over dieren) was destijds om enige aandacht te schenken aanierendag op 4 oktober. Nu, twee jaar later, verschijnt dit nieuwe artikel, wat u nu voor u heeft, in de maand oktober waarin ookierendag valt!

Wat valt er twee jaar later nog over Billy te vertellen? Is er nog nieuws over hem...? Jazeker! Voor insiders uit het "honden-uitgaansleven c.q. honden-uitlaatleven" trappen wij nu een open deur in. Een ieder die Sietske goed kent, omdat men haar dagelijks een paar keer (drie maal per dag) met haar reusachtige hond kan zien wandelen, die zal op de hoogte zijn van wat er gebeurd is. Sietske vertelt: "Op 23 december 2012 ben ik finaal omvergelopen door Billy, onze Berner Sennenhond van... zestig kilo! Hij zat bij de heg te snuffelen. Daar zal iets gelegen hebben waarvan hij dacht: Hebben! Dus heb ik Billy weggejaagd. Hij draaide zich om en liep weg, maar ging voor mij niet aan de kant... Hij klapte zodoende met een vaart tegen mijn knie aan met als resultaat een scheurtje in het onderbeen... het knieplateau... Ik ben bijna twee jaar onder behandeling geweest. Na anderhalf jaar kwamen ze er ook achter dat mijn kruisband gescheurd was... Daar aan die kruisband ben ik in juni geopereerd. Nu op het moment werk ik weer voor vijftig procent in de ouderenverzorging in Hoogkerk." Zij heeft het niet gemakkelijk gehad. Het lopen was zwaar. Nu is Sietske blij dat zij weer aan het werk is.

Zowel Henk als Sietske hebben de auto nodig om op hun werk te komen. Sietske brengt Henk met de auto naar de standplaats van zijn vrachtwagen en haalt hem op. Op deze wijze kan zij daarna zelf weer de auto gebruiken voor haar werk.

Hobby's? Hebben jullie ook hobby's? Henk: "Jazeker. Ik maak modelvrachtwagens tot in de details na naar bestaande vrachtwagens. Ik koop modelvrachtwagens die nog alleen in de witte lak staan. Ik zorg dat zo'n model exact de goede kleuren krijgt van een bestaande vrachtwagen." Om het goed uit te leggen haalt hij een paar modelvrachtwagens op. Nu zie je duidelijk wat er zoal veranderd wordt aan zo'n aangeschaft wit model. Henk: "Soms worden de sideskirts verwijderd en komt daar de brandstoftank en koelmotor. Het gaat erom dat er zo sprekend mogelijk een bestaande vrachtwagen op schaal nagemaakt wordt inclusief de kleuren van de cabine en dan nog de belettering. Soms krijgt een modelvrachtwagen luchthoorns en Michelin poppen. Het kan allemaal!"

Henk heeft ook voetbal bij VV Stedum. Sietske: "Ik revalideer bij Karel Zuiderveld in het Swaithoes."

Sietske haar grootste hobby is de hond. Billy werd geboren op 6 augustus 2008 en kwam opierendag van dat zelfde jaar naar Stedum. Sietske: "Ik heb geen moment gedacht dat ik hem na het ongeluk weg zou doen! Toch waren er heus wel mensen die mij daar naar vroegen, wilden weten of Billy weg moest. Maar ik

heb er geen seconde aan gedacht. Het kwam helemaal niet in mij op." Intussen hebben Henk en Sietske ook een kat. "De hond is mijn hobby," zegt Sietske, "maar die kat hoort er nu ook bij! Wij hebben de kat vanaf juni. Billy en de kat kunnen het goed met elkaar vinden. Trouwens dat wil ik ook nog even zeggen: Op de site van de Benner Sennenhond ontdek je nog veel meer mensen die omver gelopen zijn door hun hond... Deze honden zijn nou eenmaal een beetje lomp. De kat (nu nog een kater) hebben wij van mijn zus Corina gekregen. Hij komt uit een nestje van drie."

Henk: "Maar binnenkort gaat hij wel naar de dierenarts. Dan was het een kater..." Wij praten nog even verder over hun woning waaraan zij veel verbouwd hebben. Er is erg veel ruimte, ook voor Billy achter het huis. Ook hun auto kan op hun eigen oprit staan. Zij hebben veel licht in huis, met name in de grote huiskamer. Henk en Sietske wonen er goed!

*Eldert Ameling*

---

## **Vergadering Zorgzaam Stedum**

Op woensdag 1 oktober kwamen de vrijwilligers van Zorgzaam Stedum samen in het Hervormd Centrum om te luisteren naar de ontwikkelingen van dit nieuwe initiatief en samen te praten over de dienstverlening. Voorzitter van Stichting Zorgzaam Stedum, Karel Zuiderveld, vertelde de aanwezigen over de zorgtaken die per 1 januari vanuit de overheid naar de gemeente worden overgeheveld en over de verwachte bezuinigingen die dit met zich mee zal brengen. De gemeente gaat er van uit dat organisaties zoals Zorgzaam Stedum met de inzet van vrijwilligers (gedeeltelijk) taken kunnen gaan overnemen, bijvoorbeeld op het gebied van de huishoudelijke hulp. De gemeente Loppersum ziet Zorgzaam Stedum als een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen.

Penningmeester Fred Werkman praatte de vrijwilligers bij over de financiën en over de subsidies die inmiddels zijn toegezegd. Het VSB fonds heeft aan Zorgzaam Stedum €2235,- toegekend en de gemeente heeft €1100,- bijgedragen. Met dit geld kan de stichting de nodige middelen aanschaffen (laptop, telefoon en hulpmiddelen zoals krukken, grijpstokken, rolstoelen, rollators etc.) en de vrijwilligers ondersteunen.

Tot slot wisselden de aanwezigen ideeën uit over hoe meer mensen de weg naar Zorgzaam Stedum kunnen vinden. Zorgzaam Stedum biedt laagdrempelige hulp, maar voor sommige mensen is de onbekendheid nog een punt. Een paar goede tips werden naar voren gebracht en hiermee gaat het bestuur van de Stichting aan de slag. De vrijwilligers van Zorgzaam Stedum zijn er klaar voor om mensen te ondersteunen als ze straks door de bezuinigingen tussen wal en schip dreigen te raken. Maar ze staan ook nu al paraat voor wie dat nodig heeft. Op de website [www.zorgzaamstedum.nl](http://www.zorgzaamstedum.nl) is alle belangrijke informatie te vinden.

*Karin Boonstra*  
secretaris Zorgzaam Stedum



## GPS Tocht 2014

De voorbereidingen voor de 6e GPS tocht zijn in volle gang. Het bestuur is er constant mee bezig om dingen beter en leuker te maken. In de avonduren wordt er met veel passie en creativiteit hard gewerkt door de mannen van het bouwteam. Daardoor komen er weer mooie en uitdagende bouwsels tot stand. Veel Stedumers zijn al dol enthousiast, waardoor de aanmeldingen inmiddels binnenstromen. Houd jij wel van een uitdaging en kun je met vrienden/familie of collega's een team vormen? Geef je dan snel op voor deze te gekke mix van spanning, plezier en gezelligheid! Het oversteken van slootjes en vaarten, het banjeren en zwoegen door weilanden en geploegd land, en het beklimmen van soms lastige attributen zorgen voor een inspannende avond en erg leuke belevenis! Zie je het niet zitten om het avontuur aan te gaan maar wil je wel iets achter de schermen doen? Vrijwilligers voor onder andere de catering, opbouw en afbouw zijn altijd welkom. Je kunt je ook hiervoor opgeven via: [gpssteem2014@gmail.com](mailto:gpssteem2014@gmail.com).

Wij hopen op een sportief, avontuurlijk en gezellig weekend (14 en 15 november)!

*Jan Krottje*

---

## Gratis koffieconcert op de zondagmiddag

Zondagmiddag 9 november zal het toch echt klaar zijn met die lange nazomer. Stel u voor: Het is herfstig buiten, misschien wel guur. En u zit binnen, snoept alvast van wat u insloeg voor aankomende dinsdag en denkt misschien: 'wat is het stil in Steem'. Nu kan stilte heerlijk zijn - niet voor niks wonen we liever in een dorp dan in de stad - maar toch, soms verlang je zomaar naar vrolijkheid en gezelligheid. En warempel, diezelfde middag zijn die te vinden. Bij het gratis concert dat wij samen met Concordia uit Middelstum geven in het Hervormd Centrum.

Net als enkele jaren geleden is het voor ons weer 'Oetpebaaiern': kijken wat u ervan vindt en hoe wij ervoor staan. Want voor Concordia en Jehova Nissi is het concert een try-out voor het concours in Hoogeveen, waar beide op zaterdag 15 november aan mee doen. Zo maken wij van de spannende tijden voor ons een fijn moment van ontspanning voor u. Het is een vrij kort concert, want we spelen allebei alleen de twee concoursstukken, waar we sinds de zomervakantie noest op gerepeteerd hebben. Bijzondere muziek. En tussendoor is er dus koffie! We hopen uiteraard daar ook onze donateurs te ontmoeten, die in deze periode een van onze leden aan de deur kregen om het donateursgeld voor 2014 te innen. Mede dankzij hen kunnen wij op 9 november muziek in het dorp brengen. Aanvang 16.00 uur!

*Fenneke Colstee*  
cmv Jehova Nissi



## In de kijker

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voorgesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek 'Nieuwe bewoner(s)'. Deze keer: Jacco Klaassen en Harmina Wiersema, Lellensterweg 22A.

### **Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?**

Sinds eind juli 2014.

### **Waar zijn jullie geboren?**

Jacco in Middelstum en Harmina in Stedum.

### **Wat doen jullie voor de kost?**

Jacco is sociaal maatschappelijk werker, gezins- en ambulante begeleider; Harmina doet een opleiding voor tandartsassistente en werkt in een schoenenzaak.

### **Wat is jullie favoriete bezigheid?**

Jacco is graag in en om het huis actief, houdt van koken en vindt het fijn iets voor anderen te kunnen betekenen, Harmina is graag in en om het huis bezig en maakt 3D tekeningen, met name van huizen en interieurs.

### **Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?**

Jacco vindt Spanje een mooi land en Harmina heeft geen voorkeur, er zijn vele mooie plekjes zowel in Nederland en daarbuiten.

### **Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?**

Uiteraard nemen we elkaar mee, muziek en een notitieblok met een pen.

### **Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?**

We wilden graag samenwonen en deze woning met een mooi uitzicht kwam vrij.

### **Zijn jullie ook betrokken bij het dorp?**

Nee, nog niet, maar wie weet over enige tijd wel.

### **Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs wint?**

We zouden dan heel graag een huis kopen, met hopelijk net zo'n mooi uitzicht als dat we nu hebben. Als het meezit zouden we graag een nieuwe auto aanschaffen.

### **Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?**

Bij de haven, vooral op de vrijdagmiddag (lees: de rijdende snackwagen).

### **Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat zouden jullie willen veranderen in jullie leven?**

We zouden graag de herfst overslaan zodat we een langere winter hebben om heerlijk te schaatsen, op natuur ijs! En een langere zomer, want we houden zo van die heerlijke lange zomeravonden.

### **Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen?**

Komen jullie een keer op de koffie of thee?

*Afie Nienhuis*

## Verslag Informatiepunt

Op donderdag 9 oktober kwamen we weer bijeen in het Hervormd Centrum. Er waren 30 mensen aanwezig. Sieta heette ons van harte welkom en in het bijzonder Karin Boonstra uit Stedum. Door miscommunicatie was Karel Zuiderveld verhinderd en was Karin Boonstra bereid deze middag in te vullen. We begonnen met een kopje thee/koffie waarna Karin het woord nam.

Karin stelde zich voor en vertelde dat ze een praktijk heeft voor healing, coaching, meditaties en cursussen. We begonnen met ontspanningsoefeningen, wat voor veel hilariteit zorgde.

Wat is healing? Een healing is een zachte behandeling gericht op het in balans brengen van het lichaam en het energieveld. Healing richt zich op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en indirect op sociaal welbevinden.

Werkt ontspannend met of zonder aanraking en geeft rust. Een healing is een rustgevende, laagdrempelige manier om tot meer bewustzijn en ontspanning te komen. De healer maakt met zijn/haar handen vastzittende energie los, voert oude energie af en brengt nieuwe energie naar het lichaam. Door de behandeling voelt de cliënt zich rustiger en/of energiever, levendiger en meer in harmonie. Met een healing kunnen problemen/klachten niet geheel opgelost worden maar een healing kan wel ondersteunend en verlichtend zijn.

Coaching zijn één op één gesprekken en kan je helpen om bewuster en meer ontspannen in het leven te staan.

Na de pauze kon men vragen stellen. Verder vertelde Karin dat ze op woensdagavond per twee weken een cursus ontspanningsoefeningen geeft. Deze cursus wordt over tien avonden gegeven in het voor- en najaar. Op zondagmorgen één keer per vier weken is er een meditatie. Contactgegevens: Karin Boonstra, Lellensterweg 25, Stedum [www.choix-de-vivre.nl](http://www.choix-de-vivre.nl), [info@choix-de-vivre.nl](mailto:info@choix-de-vivre.nl), 06-21900099 Sieta bedankte Karin voor de informatieve middag en gaf haar een bloemetje. Sieta wenste ons wel thuis. De volgende informatiepunt is op donderdag 6 november.

*Afie Nienhuis*

**sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsports**

## Basketbal Stedum najaar

Het nieuwe basketbalseizoen is inmiddels weer begonnen en er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Ook als je slechts af en toe wilt komen, ben je van harte welkom. We basketballen dit najaar weer op de vrijdagavond op wisselende tijden:  
31 oktober: 18.00 uur; 14 november: 19.30 uur; 21 november: 18.00 uur;  
28 november: 19.30 uur; 12 december: 18.00 uur

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Schrijf de data in je agenda en kom gewoon langs bij de sportzaal aan de Bedumerweg op onze basketbalavond. Opgeven mag, maar hoeft niet. Karin Boonstra [karinb42@hotmail.com](mailto:karinb42@hotmail.com), (0596) 85 03 00) of bij Miriam Geerts [mimstedum@hotmail.com](mailto:mimstedum@hotmail.com), (0596) 55 19 37.

*Karin Boonstra*



# Jaarvergadering IJsvereniging

De IJsvereniging nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum. Deze is op woensdag 12 november om 20 uur in het clubgebouw bij de IJsbaan.

## Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen / jaarverslag
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Verslag kasnazieners
6. Bestuursverkiezing: aftredend Jan Jaap Timmer (niet herkiesbaar)  
Voorgedragen: Peter Bijen. Tot een uur voor de vergadering kan een tegenkandidaat zich aanmelden bij het bestuur
7. Stedumer Omloop
8. WVTTK
9. Rondvraag
10. Sluiting

---

## Stemer WielrenTocht

Op zondag 28 september deden 25 wielrenners uit Stedum (en directe omgeving) mee aan de 6<sup>e</sup> editie van de Stemer WielrenTocht. De door de Wielervereniging Oet Steem georganiseerde Stemer WielrenTocht wordt traditioneel gehouden op de laatste zondag in september.

Om ongeveer 1 uur vertrok het peloton wielrenners (inclusief 2 dames)

vanaf het haventerrein in Stedum voor de eerste ronde van 50 km. Met een lichte bries in de rug en met een lekker zonnetje werd via, het mooi heringerichte en fietsvriendelijke, Westeremden, 't Zandt en Spijk de Eemshaven bereikt. Hier werd nog even overwogen om de Quantum of the Seas in de route op te nemen, maar deze extra meters werden toch niet wenselijk geacht.

Met de zon in het gezicht en de wind in de rug ging het via Roodeschool, Oldenzijl en Garsthuizen weer terug naar Stedum. In de Vlasschuur werd even 'bijgetankt' voor de tweede ronde. Natuurlijk stond er voor de wielrenners weer appelgebak met (veel) slagroom en koffie en een energiedrankje op het programma.

De 2<sup>e</sup> ronde kende dit jaar, om alle wielrenners een optimaal fietsgenot te bieden, een enigszins gewijzigde opzet. Naast een snelle ronde was er nu ook een 'trage' ronde voor de liefhebbers. Dat dit zeker te herhalen is bleek wel uit de animo (21 fietsers) die totaal deelnamen aan de 2e ronde. Vijf fietsers deden de traditionele snelle ronde via Schildwolde, Schildmeer en Appingedam en kwamen rond 5 uur



met een gemiddelde van ver boven de 30 km weer terug in Stedum. Net als in het lustrumjaar 2013 won Anne Fokkema de eindsprint van dit selecte gezelschap. De 'trage' groep fietste met een gemiddelde van ongeveer 27 km via St. Annen, Thesinge, Zuidwolde (waar even gedacht werd aan een extra stop bij Moeke Vaatstra) via de Wolddijk naar Bedum en zo weer terug naar Steem. Met een gezellige nazit in de Vlasschuur werd de zeer geslaagde 6<sup>e</sup> editie van de Stemer WielrenTocht afgerond. De liefhebbers van en mooie tocht door het Grun- neger Ommeland verheugen zich nu reeds op 27 september 2015 als de 7<sup>e</sup> editie van de Stemer WielrenTocht plaatsvindt.

*Arend Koenes*

---

## **Hengelclub "Ons Genoegen"**

Jan Timmer (1941), die in het 'Molenhuis' aan de Lellensterweg in Stedum woont, heeft oog voor bijzondere dingen. In het eerste artikel over hem in het augustus- nummer van dit blad, las u al over het stuk hout dat netjes gelakt op een plank in de kamer staat, naast nog meer opmerkelijke dingen.

Timmer, die een hengelaar is in hart en nieren, houdt van aparte dingen. Zo lang wij ons kunnen herinneren spijkert hij de koppen van zijn gevangen snoeken, de echte grote exemplaren, aan een boom. Hij schildert en zet met verf mooie vogel- tjes op panelen. En Jan Timmer houdt van de geschiedenis van zijn dorp; hij is ook bestuurslid van 'Stichting Historie Stedum'.

Zelfs bij het kortste bezoekje aan hem voor 'De Stedumer' laat Jan Timmer aparte dingen zien, of komen die dingen ter sprake. Maar datgene wat tijdens mijn eerste bezoek bekeken werd, dat kent zijn weerga niet!

Wij namen plaats op het terras achter het 'Molenhuis', een mooi landelijk plekje naast het Stedumermaar. Rond dit terras heeft Jan Timmer keien gelegd.

Vanuit mijn interesse in historische voorwerpen heb ik de stenen bekeken. Mijn oog viel op een heel bijzonder voorwerp. Dit was een vijzel, een napjessteen, een gebruiksvoorwerp enkele duizenden jaren oud en gebruikt door onze voorouders voor het malen van granen, zaden, boombast en andere producten.

Terwijl Jan Timmer de steen omdraaide, waren aan de onderkant van de steen eveneens twee kommetjes te zien. Nu was het helemaal duidelijk dat dit voor Ste- dum een zeer zeldzame vondst betrof!

Jan Timmer: "Ik vermoedde altijd dat dit een drupsteen was. Zo hebben wij dat op school geleerd. Door het constant druppelen van het water ontstaat er een holte in een steen. Ik heb deze steen indertijd gekregen van een familie die op een boer- derij woonde, op één van de wierden buiten ons dorp. Daar was die steen gevon- den. Ik verzamelde in die tijd stenen, voor mijn vijver, maar meer nog omdat ik ze mooi vind en decoratief! Deze steen komt dus van een wierde aan de Lellenster- weg in Stedum!"

Nu werd het zaak om een officiële bevestiging te krijgen, dat wij hier met een nap- jessteen te maken hadden! Vanaf 1977 (Eldersloo) tot ergens halverwege de ja- ren tachtig heb ikzelf als vrijwilliger regelmatig aan opgravingen deelgenomen. Ook heb ik samen met wetenschappers naar artefacten gezocht (het Overijsselse

Mander). Verder heb ik handmatig gaten geboord voor grondmonsters bij één van de opgravingen in Heveskes. Dit allemaal voor het Biologisch-Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit, Groningen.

Janna Bathoorn werd ingeschakeld om foto's te maken. Hierna nam ik contact op met Dick Stapert, archeoloog in ruste en bevriend wetenschapper, die ik in het verleden met veel plezier bij opgravingen en het zoeken naar stenen mocht helpen (Mander).

Dick Stapert, in ons eerste telefoongesprek: "De mensen op de wierden sleepten alles mee



naar hun wierden. Het waren eigenlijk amateurarcheologen... (geintje tussendoor). Professor van Giffen vond ook allerlei dingen uit de steentijd in de wierde van Ezinge. In theorie kun je hier zelfs een vuistbijl vinden. Er zijn in de wierden ook geslepen stenen bijlen gevonden." Ook vindt Dick Stapert het belangrijk dat wij de vondst melden bij Dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum.

Wanneer Dick Stapert de foto's van de steen via mijn mail bekeken heeft, mailt hij terug: "Wat de datering betreft moeten we denk ik voorzichtig zijn. Ze kwamen al voor in de Trechterbekertijd, en kunnen dan gezien worden als een vroege vorm 'maalsteen' of - meer waarschijnlijk wellicht - als een soort mortier/vijzel."

Dick Stapert mailt verder dat het interessant is dat de steen uit een wierde (terp) afkomstig is. Het zou hem niet verbazen, wanneer Dr. Egge Knol nog meer interessants over de steen zou kunnen vertellen.

Inmiddels ligt de steen niet meer naast het terras. "Ik heb hem opgeborgen," vertelt Jan Timmer.

Nadat Dr. Egge Knol is geweest, komen wij vast nog een keer terug op deze volgens mij oudste vondst van Stedum en omgeving.

Met bovenstaand stuk ga ik opnieuw naar Jan Timmer. Voorafgaand aan publicatie leest hij het hele stuk nog een keer door.

"Weet je," zegt hij, "ik begin nu na alle commotie te twijfelen over de herkomst van de steen. Die steen komt misschien wel hier van het terrein bij de molen. Of misschien heb ik hem nog ergens anders vandaan." Ik begrijp zijn twijfel. "Maar het feit is wel," zeg ik tegen Jan, "dat dit een buitengewoon zeldzaam voorwerp is. Waar die steen ook van ouds vandaan komt, hij komt nu hier van jouw erf! Van je terras! Uit Stedum, dus!"

Een paar getallen: Trechterbekercultuur: 3400 tot 2750 voor Chr.

De Stedumer pel- en korenmolen brandde tot de grond toe af op 5 juli 1936.

*Eldert Ameling*

voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"

## Natuurwerkdag

De Groencommissie Stedum nodigt u graag uit voor de Natuurwerkdag op zaterdag 1 november om 9:30 uur. Vele handen maken licht werk, weten we uit ervaring. Dit jaar gaan we vooral veel snoeien. De jonge boompjes die we geplant hebben, moeten genoeg zonlicht houden.

We proberen er een gezellige dag van te maken, met koffie, thee en tussen de middag een kop soep. Boterhammen en dergelijke graag zelf meenemen.

<http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/stedumer-bos/86>

*Sieger Wiersma*

## ***De Steemer Agenda***

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

- 26 oktober           Laatste dag Expositie Nienke Busser in Zorgbuurderij. De periode ervoor: elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 – 19.30
- 27 oktober           Passage Stedum in het Hervormd Centrum om 19.45 uur  
Mevrouw R. Bons-Storm uit Loppersum.  
Onderwerp: Joodse en Palestijnse vrouwen
- 31 oktober           Boksles
- 1 november           Natuurwerkdag
- 6 november           Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur.  
Onderwerp: Een podoloog (voetspecialist) uit Delfzijl vertelt over zijn werk.  
Deze middagen zijn niet aan leeftijd gebonden en iedereen is van harte welkom.
- 9 november           Koffieconcert 'Oetpebaaiern' door Jehova Nissi en Concordia Middelstum in het Hervormd Centrum om 16.00 uur. Toegang gratis.
- 12 november           Jaarvergadering IJsvereniging om 20 uur in het clubgebouw bij de IJsbaan.
- 14 november           en 15 november GPS tocht
- 22 november           Intocht Sinterklaas om half elf in de haven
- 24 november           Passage in het Hervormd Centrum om 19.45 uur  
Politie S. Dijksterhuis, Ten Post, onderwerp: veiligheid

*De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in 'platte tekst' aanleveren, dus geen eigen opmaak.*

*De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 28 november. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 19 november. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.*

*Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, [destedumer@gmail.com](mailto:destedumer@gmail.com)  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn.  
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, [adv.destedumer@gmail.com](mailto:adv.destedumer@gmail.com)*