

# ***De Stedumer***



*Oktober 2017*

## Jehova Nissi houdt op te bestaan



Onze donateurs hebben een brief van het bestuur gehad en de meeste mensen zullen het al wel gehoord hebben: de Christelijke Muziekvereniging Jehova Nissi zal binnenkort ophouden te bestaan. Veel mensen zullen dit jammer vinden, anderen halen hun schouders erover op, maar er zijn ook Stedumers die ronduit geschokt zijn. Voor hen komt het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Hoe kan dat nou? Het is toch een goed orkest

en jullie zijn er toch altijd bij? Ja, het fanfareorkest heeft zich 98 jaar laten horen in het dorp. En met veel plezier. Maar de laatste jaren waren er wel degelijk ook wolken aan de hemel. Geld was het probleem niet. Onze geweldige donateurs, de leden en de jaarlijkse verkoopacties brachten voldoende op en dankzij subsidies en een goed beheer konden we het financieel behoorlijk redden. Ons probleem was mensen. Goede muzikanten, waar we er allengs meer van kwijtraakten dan erbij kregen. Bij de concerten hadden we dan ook steeds meer 'helpers' nodig om de gaten op te vullen. Helpers 'strikken' is overigens een vak apart, want bijna alle fanfare- en harmonieorkesten in de regio kampen met tekort aan muzikanten en vissen dus allemaal in dezelfde vijver. Toen na de zomervakantie bleek dat het orkest nog meer leden ging verliezen, is op een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering besloten dat het echt niet meer verder kan. Er werd ook wel een traantje gelaten; immers zo'n mooie oude vereniging met zo'n bijzondere traditie, waar families generaties lang lid van waren of nog steeds zijn, zoals de familie Slager en Tromp. Maar er was ook berusting: "t het mooi west" en "t is nait aans".

Nu kan het natuurlijk niet zo zijn dat The Final Countdown en Het Dorp, waar we in juli ons openluchtconcertje mee besloten, de laatste fanfaretonen zijn die in Stedum klinken. Nee, er komt nog een afscheidsconcert. Op zaterdag 2 december. Dan weet u dat alvast. In de volgende editie van De Stedumer hoort u meer. Voor het eerst is dit stukje namens Jehova Nissi een beetje droevig van aard. Niet leuk, "mor t is nait aans."

*Fenneke Colstee*

c.m.v. Jehova Nissi

### Het gezicht van Stedum

*De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de passie van dorpsgenoten. Deze keer Margreet Wiersema (foto: Jan Pitt).*



*Foto: Martien Spits-Straatman*

## **In de Kijker**

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voorgesteld. Deze keer David en Angelique Kram, Borgweg 26.

### **Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?**

“Sinds begin maart 2017.”

### **Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht?**

David: “Ik ben geboren in Muntendam en heb mijn jeugd doorgebracht Stadskanaal.”

Angelique: “Ik ben geboren in Heemskerk en heb mijn jeugd doorgebracht in Alkmaar.”

### **Wat doen jullie voor de kost?**

David: “Ik ben monteur bij een telecombedrijf.”

Angelique: “Ik ben werkzoekende, maar ik heb wel een werkervaringsplaats.”

### **Wat zijn jullie favoriete bezigheden?**

Angelique: “Ik hou van taarten bakken.”

David: “Ik hou van lange afstanden lopen en fotograferen.”

David en Angelique: “We houden allebei van vlooiemarkten en kringloopwinkels.”

### **Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?**

David en Angelique: “We vinden Zuid-Duitsland erg mooi.”

### **Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?**

David: “Ik neem muziek mee.”

Angelique: “Ik neem onze twee poezen mee.”

### **Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?**

“Voor de rust en ruimte en Stedum heeft een goede treinverbinding.”

### **Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?**

“We zouden een oud Volkswagen busje kopen, die verbouwd is als een camper.”

### **Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?**

“We vinden Laan van Nittersum een mooie plek in Stedum.”

### **Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Met welk huis zou je willen ruilen in Stedum?”**

“We vinden de Hervormde pastorie bij de kerk een erg mooi huis.”

### **Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?**

“Wat is jullie favoriete gerecht?”

*Afie Nienhuis*

## Nieuwbouw school



Artist impressions: KAW architecten

Uit inspecties is gebleken dat alle scholen in de gemeente bouwkundig versterkt moeten worden. Samen met de besturen van de scholen, de kinderopvang en de gemeente is een plan voor de scholen gemaakt. In Stedum zijn de eerste stappen al gezet: in 2016 zijn CBS De Crangeborg en OBS De Bongerd gefuseerd tot samenwerkingschool De Klaver.

De Klaver en kinderopvang Kids2b gaan in de toekomst samen naar het nieuwe kindcentrum, dat volgend jaar gebouwd gaat worden.

### Kindcentrum

In een kindcentrum is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het centrum is gepland op de gronden ten noorden van de Hil-



maarweg. Het gebouw wordt flexibel, zodat de ruimte zo effectief mogelijk gebruikt kan worden door de scholen en kinderopvang. Ook aan duurzaamheid wordt gedacht. Bijvoorbeeld door extra maatregelen te treffen om energie te besparen. Zo hoeven de scholen minder geld uit te geven aan het gebouw en blijft er meer over voor het onderwijs.

## **Uitgangspunten nieuwbouw**

Het uitgangspunt voor het ontwerp van het kindcentrum is dat deze klaar moet zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst.

### **'Smok en vot' strook**

In het ontwerpteam van het kindcentrum zijn de gebruikers vertegenwoordigd, zij hebben een directe invloed op het ontwerp van het gebouw.

Er is in Stedum ook al een omgevings- en verkeerscommissie gevormd. Hierin is door ouders, omwonenden en de school gesproken over de meest veilige inrichting van de omgeving van het gebouw en het verkeer. Zij hebben, onder begeleiding van een verkeersdeskundige en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, meegedacht over onder meer het scheiden van langzaam en snel verkeer, de locatie van parkeerplaatsen en de positie van de 'smok en vot' strook.



### **Positief**

In september kregen ouders en toekomstige omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst een presentatie van het ontwerp van het toekomstige gebouw te zien. Daarnaast werd ook het verkeerskundig ontwerp van de nabije omgeving gepresenteerd. De reacties waren overwegend positief.

### **Planning**

De komende periode wordt, op basis van het voorlopige ontwerp en de reacties hierop, een definitief ontwerp voor de nieuwe school gemaakt. Wanneer het ontwerp akkoord is, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Aansluitend

wordt een aannemer geselecteerd om het gebouw daadwerkelijk te bouwen. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe kindcentrum ongeveer een jaar duurt. Het is de bedoeling dat de bouw van het kindcentrum begin 2018 start en dat de school eind 2018 of begin 2019 wordt opgeleverd. Zodra de bouw afgerond is, volgt de verhuizing en opening.



### **Sloop**

Het oude schoolgebouw van OBS de Bongerd staat inmiddels leeg. De procedures om het te kunnen slopen zijn doorlopen en naar verwachting start de sloop van het gebouw eind 2017. De direct omwonenden ontvangen hierover voor die tijd een brief.

### **Vragen & Tips**

Wanneer het nieuwe kindcentrum gebouwd wordt, heeft dat uiteraard effect op de school, de leerlingen, ouders en omwonenden. Wij vragen u om punten die u belangrijk vindt, bij ons onder de aandacht te brengen. Dit kan via Martin Pik, directeur van De Klaver, of bij de gemeente.

*Bron: Nieuwsbrief gemeente Loppersum*

---

## **Begin aanleg nieuwe speeltuin**

De speeltuincommissie van de vereniging Dorpsbelangen is dolenthousiast jullie mede te kunnen delen dat de lang gekoesterde wens van een nieuwe speeltuin in Stedum eindelijk in vervulling zal gaan! Na een intensief voortraject is de financiering nu rond en zal op korte termijn worden begonnen met de werkzaamheden. We kunnen uitkijken naar een speelplaats van kwalitatief hoog niveau die, mede door de centrale ligging aan het Klokkepad, een centrale ontmoetingsplek binnen

het dorp zal worden. De speeltuin zal daarnaast een verbinding leggen tussen kerk en borgterrein, en tussen de geschiedenis en hedendaags gebruik, met een knipoog naar de cultuurhistorische waarde van de dorpskern.



Meer in zijn algemeenheid hopen we dat de speeltuin de aantrekkelijkheid van het dorp Stedum, ook in toeristisch opzicht, zal bevorderen. Omdat het verloop van de werkzaamheden/aanleg de komende periode sterk afhankelijk zal zijn van de weersomstandigheden, is op dit moment helaas nog niet te zeggen wanneer de officiële opening van de speeltuin zal plaatsvinden. Daarover zo snel mogelijk meer ...

*Tina Vischjager-Hannemann*  
De speeltuincommissie

---

## Sint in Stedum

Ook dit jaar heeft Sint ons via zijn Hoofdpiet laten weten de kinderen in Stedum te komen bezoeken, met zijn trouwe club van zwarte Pieten. Hoe dat in zijn werk zal gaan is ieder jaar weer afwachten. Sint wordt zaterdag 18 november om half elf met de boot in de haven van Stedum verwacht. Na de ontvangst met de burgemeester van Loppersum, de heer Rodenboog en natuurlijk het muzikale welkom van Jehova Nissi gaat hij op weg naar de sporthal. We lopen met elkaar naar het sportgebouw, die open gaat als Sint daar is gearriveerd. We doen de jassen en de schoenen uit, en gaan rustig zitten. In die tijd kan Sint even bijkomen van alle drukte, en natuurlijk zullen we hem dan ook al zingend uitnodigen om binnen te komen.

De ontvangst in de sporthal is bedoeld voor de jongere kinderen en hun begeleiders. Willen de begeleiders zoveel mogelijk achterin de zaal plaatsnemen?



Oudere kinderen (tot en met groep 8 van de basisschool) zijn ook welkom, mits hen duidelijk is dat het feest om de jongere kinderen draait. Misschien goed om dat te zijner tijd ook nog even aan uw kind te zeggen.

Onderweg en in het sportgebouw heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst te nemen en te horen wat je graag zou willen krijgen. Ook mag je Sint vertellen wat je in Stedum dit jaar weer allemaal meegemaakt hebt. Sint hoort dan ook altijd graag de Sinterklaasliedjes, die we natuurlijk dan al goed geoefend hebben. Ouders zingen natuurlijk ook mee, zeker nu Jehova Nissi ons dit jaar nog kan begeleiden!

We hopen voor Sint en zijn Pieten op een voorspoedige reis vanuit het verre Spanje.

*Lies Oldenhof*

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

---

## Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum



Op woensdag 15 november is de najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden van de Stichting Historie Stedum. Het thema is Kerstvloed 1717.

Op kerstavond 1717 werd een groot gedeelte van het kustgebied aan de Waddenzee getroffen door een heftige stormvloed. Ruim 14.000 mensen kwamen erbij om. Gelukkig was het de laatste overstroming die Groningen heeft gekend. De ramp bracht veel ellende met zich mee, maar zorgde ook voor vernieu-

wingen aan de dijken. Nu nog steeds zorgen die aanpassingen destijds voor droge voeten. Gastspreker Els Zwerver-Bertens kan alles hierover vertellen en geeft een presentatie.

Tevens zal Jan Lalkens u iets vertellen over de nieuwe website van Stichting Historie Stedum met de bijbehorende beeldbank waarop inmiddels ruim 5000 foto's staan.

De bijeenkomst wordt 's middags gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum van 14:00-16:00 uur en 's avonds in ons gebouw, Stationsweg 29a te Stedum van 19:30-21:30 uur.

De entreprijs is € 3,00 p.p. inclusief koffie of thee en cake of koek.

Voor de donateurs van Stichting Historie Stedum is de toegang gratis.

*Jan Lalkens*



*Foto Jan Pitt*

## 400 woorden

### Boeren, zorgen en buurten

In de polder Crangeweer aan de Bedumerweg staat Boerderij De Heemen. Margreet Wiersema, geboren op de al generaties door Wiersema's bewoonde boerderij, wenste vroeger geen boerin (een 24-uurs baan) worden. "Ik wou dat beslist niet." Ze verkast op haar achttiende naar Groningen, doet HBO-V, een brede mensgerichte opleiding, en start een succesvolle carrière in de zorg. "Ik werkte in de stad eerst als wijkverpleegkundige en later in de jeugdzorg in achterstandswijken. Ik ontmoette een wereld aan mensen in dit vak."

Ze gaat als tweeëntwintigjarige met Pieter Berend Slager samenwonen in een huisje van Nij Nittersum. Na een jaar kopen ze in Loppersum een oude bakkerij die ze in twaalf jaar volledig verbouwen met het idee zich daar voorgoed te setten. Met ook Pieter Berends werk als wachtchef bij Akzo Delfzijl is de toekomst rooskleurig en glashelder.

Het keerpunt ... Door familieomstandigheden dreigt in 2003 plotseling de ouderlijke boerderij verkocht te worden. Pieter Berend verricht op de boerderij al veel hand- en spandiensten en ontdekt de prachtige uitdagingen van het boer zijn. Ze krijgen de mogelijkheid de boerderij - die zo in de familie kan blijven - over te nemen. "We grepen deze kans aan voor een nieuwe "way of life" en we besluiten begin 2004 in het diepe te springen. Ik kijk vanaf die tijd met nieuwe ogen naar leven met en op de boerderij."

Ze hebben drie kinderen: Vera (2000) Lisanne (2002) en Carlijn (2004). "De jonge kinderen en ook de koeien dwingen eerst een traditionele taakverdeling af. Ik voel me vaak een alleenstaande moeder die soms achter helpt. Gaandeweg komt er meer ruimte voor meewerken en mijn nieuwe ideeën. Stappen naar de zorgboerderij ontstaan in 2008 met een allereerste deelnemer. Nu is er een open zorgboerderij met gemiddeld zeven cliënten in de opvang. Ik heb hier veel dingen die mij blij maken gecreëerd. In een wisselende rol nodig ik mensen energiek naar de zorgboerderij, de dorpsstuin (elf gezinnen eten er van) en in het textielcafé met zo'n tien deelnemers. Ik noem ook nog de dierenweide, de activiteiten in de "zorgbuurderij"(popschool, verhuur), het weidevogelproject en de bloemenrand."

Margreet hield dit voorjaar een praatje voor achthonderd boerinnen over hun Boerderij De Heemen, waar ze boeren, zorgen en buurten. Ze vertelde daar over alle activiteiten en wat haar fascineert. "Het is mijn ambitie om mensen dichterbij de natuur, de boerderij en elkaar te brengen," straalt ze.

*Math M. Willems*

## Avonturen van de schoolmuis



Ergens op zolder, ik verraad niet waar, heb ik jaren geleden al een prachtig plekje voor mezelf gevonden. Het is er heerlijk warm en gezellig. Er zijn zoveel spulletjes te vinden die ik gratis mee kan nemen naar mijn huisje, gewoon fantastisch. Ik voel me als een kind in een kaaswinkel! Mijn Marktplaats account is totaal overbodig geworden. Ondanks dit alles zit ik toch met dingen in mijn maag. (als die niet vol zit met al het lekkers dat ik overal in het gebouw kan vinden).

Vroeger waren er overdag ook altijd al kinderen in school. Ik kon me daar goed voor afsluiten. Lekker in mijn huisje veilig op zolder had ik er niet zoveel last van. Maar wat er nu toch allemaal gebeurt onder mij! Het lijkt wel of er steeds meer kinderen en juffen rondlopen. Ik begrijp het niet, waar komen die allemaal vandaan? Het is ook overdag gedaan met mijn rust. Af en toe weet ik niet meer waar ik kruipen moet. En dan nog iets, ze hebben in de zomervakantie overal muizen vallen neergezet! Haha, daar trap ik mooi niet in. Denken ze daar beneden nou echt dat ik zo dom ben, wij muizen zijn super intelligente dieren! Het toppunt was nog wel die twee schoteltjes met korreltjes. Ja ja, denken zeker dat ik daar van ga snoepen, echt niet!

Waar ik zeker een paar keer in de week echt van schrik is een oorverdovend gegil ergens onder mij. Het lijkt wel een luchtalarm! Wie van die juffen heeft er zoveel lawaai? Kan die niet ergens buiten gaan brullen? Ik heb inmiddels oordopjes bij mijn audicien besteld om die herrie enigszins te filteren.

Op een van mijn zoektochten kwam ik er achter dat ze ook een lokaal hebben verbouwd. Ik was compleet in shock. Dat was mijn favoriete plek! Hier kon ik achter in de kasten kruipen, smikkelen van bakmeel, spaghetti en macaroni uit de verpakking knabbelen en ongegeneerd de boel er onder poepen. Paradijs voor muizen! En nu, een keurig lokaal met een grote tafel in het midden, alle kasten

zijn weg, wie verzint zoiets! Ik was zo van slag, dat ik bijna in de verleiding kwam om toch even wat van die paarse korreltjes te snoepen. Heb ik natuurlijk niet gedaan, anders konden jullie dit verhaal niet lezen. Ben niet gek!

Na een tijdje kwamen die wezens onder mij met een briljante oplossing. Op meerdere plekken kwamen prullenbakken te staan. En weet je wat daar dagelijks in zit? Alles waar een muis weer gelukkig van wordt. Restanten fruit, koekkruimels, pakjes drinken en vraag me niet waarom, maanden lang allemaal restjes groente en fruit. In één woord fantastisch! Op dit moment ben ik dan ook weer lekker op gewicht.

Volgens mij is er ook weer regelmatig een manspersoon in school. Verdenk hem er ernstig van dat hij die vallen en schoteltjes heeft neerzet in de zomervakantie. Moet nog een hoop over muizen leren die man. Zo krijgt hij mij nooit. Maar dat ga ik hem mooi niet vertellen!

De laatste week dacht ik even dat de nacht had stilgestaan. Overal in het gebouw was het nog donker. Ik mijn m-phone checken, nee het was toch echt al ochtend. Hadden ze de boel beneden donker gemaakt. Was dat nou een afleidingsmanoeuvre om mij te pakken te krijgen of zijn ze daar beneden een beetje de weg kwijt? Er liepen op een dag ook allemaal rare wezens rond, gekke dieren van panda's tot tijgers en rare enge gezichten. Nou vraag ik mij af, is er onder mij nog wel een school of ben ik in een rare droom beland? Soms begrijp ik het allemaal niet meer.

Om weer even tot mijzelf te komen trippel ik dan maar terug naar de grote veilige zolder. Via de trap omhoog, langs die rare brommende computer, waar ik gratis internet vandaan pluk. Ik kruip lekker in mijn veilige huisje, dekbed over, net besteld via die tv-reclame, je weet wel gratis extra sloop erbij en heerlijk onder de wol. Ze zoeken het maar uit onder mij. Welterusten.

*Tinus Trippel*

---

## Nieuws van de dorpstuin en textielcafé



De tuin wordt leger en kaler. Bijna alle groenten zijn geoogst en het fruit geplukt of gevallen. De bloemen op de bloemenbult en de dahlia's in de moestuin bloeien nog door. In de kramen zijn lekkere jams en potten zoet-zuren verkrijgbaar. Het is herfst. De tijd om weer meer binnen te zijn. Het textielcafé is elke vrijdag open. Vanaf half tien staat de koffie/thee klaar. Je kan er bezig zijn met het eigen brei- of haakwerk. Maar soms doen we iets gezamenlijk. Vorig jaar breiden we een tas. Deze keer gaan we lapjes breien. Lapjes met daarin diverse brei-steken en patronen. De lap kan zo groot worden als je wil. Er kan een kussen of een deken-tje van worden gemaakt. Het kan van één kleur of van verschillende kleuren zijn. Elke week heeft Trix twee patronen uitgezocht en helpt ze ons op weg.

Ook in dit herfst en winterseizoen zijn er weer een aantal workshops. De eerste is in november en dan gaan we van touw een hanger knopen voor een bloempot of een windlicht.

De workshop is op woensdag 22 november om 20.00 uur in zorgbuurderij de Heemen. Voor meer informatie en opgave: Margreet Wiersema buur@deheemen.nl, 06 - 36 07 48 97.

Wilt u meedoen met het lapjes-breien dan graag een berichtje naar haar. Opgave voor de inloop op vrijdag is niet nodig.

*Mannie Hovenkamp*

---

## **ALV Vereniging Dorpsbelangen Stedum**

Op 24 November om 20:00 uur is de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Stedum in het Hervormd Centrum

### Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vorige vergadering 21 april 2017
4. Aftredend bestuursleden per april 2018 en oproep nieuwe leden
5. Voortgang haventerrein
6. AED
7. Contributie

### Pauze

8. Centrale vlaggenmast
9. Bruggetje tussen parkeerterrein Trefpunt en voetbalveld
10. Speeltuin
11. Nieuwe kindcentrum
12. Rondvraag

De notulen van de algemene ledenvergadering 2017 zijn te vinden op [www.stedum.com](http://www.stedum.com)

## **Bedankt**

Voor de vele manieren van meeleven en hulp die wij in de afgelopen periode mochten ontvangen, mijn ziekenhuisopname tengevolge van plotseling hartfalen en voor Sieta vanwege haar knieoperatie willen we jullie heel hartelijk danken. We beseffen eens te meer dat we onze zegeningen alle dagen mogen tellen en dat we ons gelukkig mogen prijzen deel uit te maken van een zo meelevende gemeenschap.

*Hommo en Sieta Smit.*

## Feestweek Stedum 2018



Wist u dat: De feestweek in 2018 gehouden wordt van zaterdag 26 mei t/m zaterdag 2 juni? Wij als commissie al erg druk zijn om voor u een leuk programma te maken? De Life Style beurs weer op de maandag is en "Stedum got Talent" (een variant op de soundmix/playbackshow, waarbij je ook je andere talenten kunt laten zien, zoals bijvoorbeeld jongleren) op de donderdag? Wij heel erg blij worden van leuke vrijwilligers? We gelukkig ook een aantal enthousiaste nieuwe bestuurs-

leden hebben gevonden die aankomende feestweek meedraaien? Onze website [www.feestweekstedum.nl](http://www.feestweekstedum.nl) langzaam gevuld gaat worden met nieuwe informatie? Wij ook op social media (bijvoorbeeld via <https://www.facebook.com/feestweekstedum>, Instagram) te vinden zijn? Wij er samen met heel Stedum weer een geweldige feestweek van willen maken!

*Tamara Werkman*  
Stichting Op Goud Geluk

---

## Kamperen in de herfst



In het weekend van 5 en 6 oktober zijn de oudste groepen van scouting de Struwners een weekend wezen kamperen in Sellingeren. In deze tijd moet een kleinscoutingclub toch ook naar een echt bos, herfstkleuren zien, tamme kastanjes zoeken, en deze poffen op een vuurtje. Op vrijdagavond kwamen we aan, iets later dan gepland, want wat nooit gebeurt gebeurde nu wel, bij Groningen in de file door een dichte Eemshavenweg. Zo kwam het dat we bijna in het donker de tent moesten opzetten. Gelukkig was het bijna volle maan, en dan kun je nog best veel zien. Het terrein lag midden in het bos, voor sommigen nog bekend als Staats-

bosbeheer camping De Zonnegloren. Eenvoudig toegerust, maar het essentiële was er, een prachtig veld, omringd door mooie oude bomen en natuurlijk een vuurplaats.



Nadat alles ingericht was hebben we een buffet ingericht bij de vuurplaats, met wraps, sla, tomaat en shoarmavlees. Allerhande sauzen hoorden ook bij dit lopende buffet. Gezellig eten bij het vuur, en toen naar bed. Voor de zaterdag was regen voorspeld, en inderdaad miezerde het al snel na het opstaan. Geen nood, we zetten de koffie onder dak en hadden een goede groepstent bij ons, waar we gezellig hebben ontbeten. Al snel trok het vuur weer, en ondanks de regen werden er takken gezocht en in stukken gehakt.

s ' Middags dropten we de explorers in Bourtange, en die liepen terug naar Sellingen. Ze kwamen terug met een pompoen en een suikerbiet, waar nog lekker mee geknutseld is. Geroosterde suikerbiet (smaakt prima) en een pompoen met waxinelicht waren het resultaat. Snel nog even boodschappen doen voor de JoMa pasta (vernoemd naar bereiders Joost en Marco) en brood ingeslagen voor de zondagochtend. Na het eten moest een deel van de groep snel vertrekken naar Veendam, waar de eerste Pinksterkamp kompoelan alweer plaatsvond. We weten inmiddels waar we mee aan de slag moeten, de welpen met De behekste klok, de scouts met Amerika en de explorers met industrie. Dit thema kent vele varianten, en laat onze groep behoren tot subkamp 2, alwaar met Pinksteren iets met filmindustrie/strip dient te worden uitgewerkt.

Bij terugkomst in Sellingen miezerde het nog steeds, maar bij een vuurtje is dat niet bezwaarlijk. Je droogt net zo hard als dat je natregent. Helaas was de tent



van de explorers niet helemaal volgens de regels opgezet, en ontdekten enkele explorers dat zij in het water lagen vanwege het uitsteken van grondzeil. Geen nood, het washok was droog. Weer wat geleerd over verantwoord kamperen.

De volgende ochtend werden we wakker met prachtig weer, waardoor de herfstkleuren extra goed uitkwamen. Ontbijten bij het vuur, tosti's maken, en alles opmaken wat er nog was. Dat werden wraps met pindakaas en jam, komkommer tussendoor en knoflookboter op de toost. We misten eieren met spek, dat wordt voor de volgende keer op de boodschappenlijst gezet.

Na een ontspannen zondagochtend werd het dan toch echt tijd om af te breken. Dat verliep vlot, en zo was er nog tijd om met de kinderen nog een spel in het bos te doen. Ook enkele ouders voelden goed aan dat hun kampeerervaring van pas kwam. Tent netjes afbreken is ook een kunst. Nadeel van oktober is dat het drogen minder wordt. Dus is er nog een beetje nawerk dit weekend, om ze weer netjes op te ruimen. Met dank aan een boer met kapschuur is dit probleem ook weer opgelost.

Het is erg goed bevallen, om op deze manier afscheid van het zomerseizoen te nemen. Wie weet doen we dit volgend jaar weer.

*Lies Oldenhof*

---

## **Tentoonstelling Birgitta Prechtl**

Er is een tentoonstelling in het Koetshuis van de Menkemaborg te Uithuizen van Birgitta Prechtl: Kastelen en tuinen. Elke dag geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags gesloten. In alle 4 de ruimtes schilderijen in acryl, de tuin en de Borg zijn eveneens te bezichtigen.

*Birgitta Prechtl*

---

## **Expositie Ewsum**

Op 10 oktober was de opening van een expositie van Janna Bathoorn, Jan Alwin de Jong en Miriam Geerts op Ewsum. Tijdens de opening was er een minicollege van Agmar van Rijn. Een verslag van Janna Bathoorn.

Een drukbezochte opening is mooi, en erg gezellig! Maar met het mini-college over aandacht en het lezen van kunst van Agmar vers in het geheugen aandachtig de expositie bekijken is best lastig als nog zo'n 100 mensen dat proberen te doen.

Veel mensen willen daarom nog een keer komen kijken, dat kan nog tot en met zondag 29 oktober. Kom je van ver, bel dan even met Borg Ewsum of er niet toevallig een activiteit is waardoor je de expositie niet (goed) kan bekijken. Het lukt ze momenteel niet om de agenda op hun website bij te werken.

Agmar's minicollege is terug te vinden op de website van Studio Stedum, en ligt ook geprint (in een map) in de expositieruimte.



Foto: Saskia Jeulink

In het cafégedeelte is de hele middag heel geconcentreerd gekleurd door jong en oud. Onze zelfgemaakte kleurplaten zijn ongewoon, maar niet lastig, er zijn er al heel wat ingeleverd voor de kleurwedstrijd. Ook zin in een borduurwerk-kleurplaat, een foto-kleurplaat of een diorama-kleurplaat? Kijk dan op de site van Studio Stedum en print ze zelf. Mail een goeie foto of scan naar ons met je gegevens (ook je leeftijd) en je doet mee met de wedstrijd. Of neem de tijd bij Ewsum en kleur ze daar in, daar liggen ze ook, er zijn ook potloden en puntenslijpers.

Na de expositieperiode maken we de prijswinnaars bekend op onze website en facebookpagina.

Alles is terug te vinden op: <http://www.studio-stedum.nl>

*Janna Bathoorn*

---

## Reanimatiecursus

Goed dat er veel mensen in Stedum zijn die kunnen reanimeren en dat er een AED hangt! Voor de tweede keer is er weer een leven gered. De laatste keer waren er al mensen aanwezig om direct met de hulpverlening te kunnen beginnen. Maar het is ook heel fijn om te horen dat na een verzoek om hulp door de meldkamer mensen heel snel ter plekke zijn!

Helaas is de kast waar de AED in hangt behoorlijk beschadigd. Dat is jammer. Eigenlijk ook niet nodig. In de app die je van de meldkamer krijgt om de AED te ha-

len wordt altijd de code van de kast waar de AED in hangt vermeld. Losrukken is niet de bedoeling. Probeer het hoofd koel te houden en volg de procedure. Die is aangeplakt op de plek waar de AED hangt.

Om de vaardigheden op peil te houden of om het te leren wordt ook dit jaar een reanimatiecursus georganiseerd. In het Swaithoes. Drie data zitten al vol, maar op woensdag 6 december en 10 januari zijn er nog volop plaatsen beschikbaar. Je leert dan ook hoe je de AED moet bedienen. De cursus wordt, net als voorgaande jaren, verzorgd door Cardio-XL, een erkend opleider. We beginnen om 19.00 uur. De eindtijd is ongeveer 22.00 uur.

In gesprekken met mensen die in het Swaithoes trainen kwam naar voren dat velen wel een cursus reanimatie willen volgen, maar niet weten waar ze dat kunnen doen. Die mensen komen voor het grootste deel niet uit Stedum. Omdat ik van mening ben dat je geen mensen genoeg op kunt leiden maak ik de reanimatiecursus vanaf dit jaar ook toegankelijk voor personen die niet uit Stedum komen.

Dorpsbelangen heeft aangegeven dit jaar de cursus te willen ondersteunen. Ze draagt €10 per persoon bij in de kosten tot een bedrag van maximaal € 150. Deze bijdrage zal alleen gelden voor mensen die in Stedum wonen.

De kosten: € 25 voor de eerste 15 inwoners van Stedum (die het eerst komt die het eerste maalt). Daarna kost het € 35 pp. Mensen die niet uit Stedum komen, krijgen geen bijdrage van Dorpsbelangen Stedum en betalen € 35. De kosten dienen ter plaatste contant te worden voldaan.

Je kunt je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via de mail, [karel@swaithoes.nl](mailto:karel@swaithoes.nl), of via de telefoon: 0596-552369.

Als je een diploma of pasje reanimatie en/of AED-bediener hebt, neem die dan even mee.

*Karel Zuiderveld*

---

## **Verslag Informatiepunt**

Op donderdag 12 oktober hadden we weer een bijeenkomst van het Informatiepunt in Hervormd Centrum. Er waren 16 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het bijzonder de heer Joop van Dijk uit Delfzijl. Zijn onderwerp was brandveiligheid. We begonnen met een kopje thee/koffie, waarna de heer Van Dijk het woord nam. Hij stelde zich voor en vertelde dat hij vanaf 1981 bij de brandweer werkte.

Wat is brand? Als er brand is, heb je altijd brandstof, zuurstof en temperatuur nodig. Als één van de drie niet meer aanwezig is, gaat de brand uit. In 2015 waren er 6000 woningbranden in heel Nederland en 600 gewonden (dat zijn er 15 per dag). De oorzaken van de brand zijn: 21 % door het roken en koken; 15 % door apparaten; 38 % is onbekend. Negen van de tien branden worden 's nachts aangestoken. Kortsluitingen kunnen onder andere ontstaan: in meterkasten; door teveel stekkers in een stekkerdoos; in smartphones (door de batterijen); scootmobielen; wasmachines; vaatwasmachines; wasdrogers; elektrische dekens. Gebruik

elektrische dekens en wasdrogers op de juiste manier: niet op de elektrische dekens slapen en deze opgerold opbergen; wasdrogers: maak het filter en de luchtafvoerslang na iedere droogbeurt schoon. De scootmobielen in een verzorgingshuis: niet aan de lader doen. Vlam in de pan: gebruik nooit water om een vlam in de pan te blussen en ga niet met de pan aan de wandel; je kunt struikelen of de brandende vloeistof kan over de rand van de pan klotsen en stevige brandwonden veroorzaken. Je moet de pan afdekken met een deksel (niet met een brandblusdeken).

Checklist brandveiligheid en herken de signalen: je hebt drie minuten de tijd om jezelf en anderen in veiligheid te brengen bij een brand in een woning. Signalen: was er eerder brand? Zie je brandplekken? Zijn er tekenen van gevaarlijke (kook)gewoontes? Staat het huis erg vol? Staan de apparaten de hele tijd aan, ook 's nachts?

Brandveiligheidstips: zorg voor werkende rookmelders (in iedere ruimte een rookmelder) en zorg dat ze goed hoorbaar door de hele woning zijn. Ken je vluchtroutes? Houd vluchtroutes altijd vrij van obstakels. Sluit binnendeuren en gebruik nooit de lift. Sluit stekkerdozen aan op het stopcontact (sluit geen stekkerdozen op andere stekkerdozen aan). Onderhoud elektrische apparaten. Zet de tv uit, in plaats van op stand-by. Rook niet in bed. Pas op met kaarsen en waxinelichtjes. Voorkom koolmonoxidevergiftiging. Frisse lucht is belangrijk. Bel 112.

Wat te doen bij brandwonden? Tien minuten koelen met lauw stromend water. Koel alleen de wond. Verwijder alle kleding, maar zit de kleding vast, waarschuw dan de huisarts. Niets op de brandwond smeren. Bedek de wond en nuttig geen eten of drinken. Vervoer de patiënt in een warme deken. Verder werden er nog enkele filmpjes vertoond over hoe snel een brand zich verspreidt.

Na zijn verhaal kon men de heer Van Dijk nog vragen stellen, waarna Sieta hem met een notenkoek bedankte voor de leerzame lezing en ons wel thuis wenste. De volgende bijeenkomst is op donderdag 2 november.

*Afie Nienhuis*

---

## **Senioren**dag

Op woensdagmiddag 4 oktober werd er in Loppersum aandacht geschonken aan de landelijke senioren

dag. Dit wordt in Loppersum traditiegetrouw altijd op de 1e woensdag in oktober gehouden. Alle 55+ers in de gemeente werden hiervoor uitgenodigd door de Stuurgroep Ouderen Loppersum. Na de opening van wethouder Bé Schollema werd gestart met een muzikaal programma door 'MagWel' uit Middelstum. Tijdens het middagprogramma werden er lekkere drankjes en hapjes geserveerd. De middag werd afgesloten door het gezamenlijk eten van een heerlijk stampot buffet. Na het toetje gingen de 95 'senioren' voldaan naar huis met de mededeling aan de stuurgroep dat het een fijne middag was geweest. De middag werd gehouden in het gebouw van Waardevol Leven in Loppersum.

*Tineke Brondsema*

## **Opbrengst collecte Brandwonden Stichting**

Ook dit jaar kwam de collectant bij u aan de deur. De opbrengst is dit jaar een bedrag van € 440,29. Hartelijk dank voor uw gift!

*Greet van den Boom (Smink)*

---

## **MS Collecteweek 20 t/m 25 november**

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

---

## **Jaarvergadering IJs- en Oranjevereniging**

Net als het afgelopen jaar houden de ijsvereniging en Oranjevereniging hun jaarvergadering en algemene ledenvergadering samen op dezelfde dag en dezelfde plaats.

Beide besturen nodigen hiervoor al hun leden uit om aanwezig te zijn bij de vergaderingen

Deze vinden plaats op dinsdag 14 november 2017. De gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in "Moarstee".

### **Agenda Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging**

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen en Jaarverslag door de secretaris
4. Financieel verslag door de Penningmeester
5. Verslag kasnazieners: de heer P. Oldenhuis en mevrouw I. Rijskamp
6. Benoeming kasnazieners
7. Contributie
8. Voorstel: automatische incasso.
9. Evaluatie 2017
10. Vooruitblik naar festiviteiten van 2018
11. Bestuur: aftreden de heer L. Kruidhof
12. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor:  
De heer L. Kuitert Molenstraat 12 9921 PE Stedum  
Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot het begin van de vergadering worden ingeleverd bij het bestuur.
13. Afscheid Lukas Kruidhof.
14. Wat er verder ter tafel komt
15. Rondvraag.
16. Sluiting

## Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 november 2016, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (<http://ijsvereniging.stedum.com/>)
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag kasnazieners
7. Steemer Omloop
8. Schoolschaatsen/schoollopen
9. 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
10. WVTTK
11. Rondvraag
12. Sluiting

**sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor**

## Stemer WielrenTocht 2017



*Foto: Jan van Dijken*

Op zondag 24 september deden 24 wielrenners uit Stedum, Bedum, Ten Post, Middelstum mee aan de 9e editie van de Stemer WielrenTocht. De door de Wielervereniging Oet Steem georganiseerde Stemer WielrenTocht wordt traditioneel gehouden op de laatste zondag in september.

Om ongeveer 1 uur vertrok het peloton wielrenners vol goede moed en genietend van het schitterende weer vanaf het haventerrein in Stedum voor de eerste ronde van zo'n 50 km. Via Westeremden, Garsthuizen en Oldenzijl werd via het

idyllische Godlinze de terugweg via Holwierde, Leermens en Loppersum richting Steem gezocht. Met maar liefst 93 hoogtemeters in de benen werd tussen 14.45 en 15.10 uur in de Vlasschuur in Stedum werd even 'bijgetankt' voor de tweede ronde. Natuurlijk stond er voor de wielrenners weer appelgebak met (veel) slagroom en koffie en een energiedrankje op het programma.

De 2e ronde kent sinds enkele jaren, om alle wielrenners een optimaal fietsgenot te bieden, een snelle en een 'trage' ronde van 45-50 km. De snelle ronde, via het Schildmeer en met een 'eindsprint' vanaf café Winneweer, werd gewonnen door Bedumer (en lid van Wielervereniging Bedum) Tiemen Koenes. Hij drukte zijn voorwiel als eerste over de finishstreep aan de Lellensterweg. Oet Steem lid Pieter Ketting werd verdienstelijk 3e en mag zich het komende jaar de snelste Oet Stermer noemen.

De 'trage' groep fietste met een gemiddelde van zo'n 27 km via St. Annen, Thesinge, Zuidwolde via de Wolddijk naar Onderdendam en zo weer terug naar Steem. Ook bij deze ronde was er een (korte) sprint op de Weersterweg, waarbij het bordje Stedum als finishstreep gold. Omdat plaatselijk favoriet Fokko Smit, mede als gevolg van een chronisch gebrek aan conditie, het na de 1e ronde al voor gezien hield deed de torenhoge favoriet Ipe Oosterhof wat van hem verwacht werd. Met een recente hoogtestage in Oostenrijk en een tweetal extra trainingkampen op Kos en Sicilie in de benen was hij veruit de sterkste in de sprint op de Weersterweg. Volgend jaar zal hij ook te bewonderen zijn in de snelle ronde.

Met een bijzonder gezellige nazit in het zonnetje op het grasveld bij de Vlasschuur werd de zeer geslaagde 9e editie van de Stermer WielrenTocht afgerond. De liefhebbers van deze mooie tocht door het Grunneger Ommeland verheugen zich nu reeds op zondag 30 september 2018 als de 10e editie van de Stermer WielrenTocht zal plaatsvinden.

*Arend Koenes*

---

## **Hengelclub "Ons Genoegen"**

Voor mij ligt een belangrijk deel van een oude schotel, ergens gefabriceerd tussen de jaren 1680 en 1750. Voor u is dit fragment op de foto gezet door fotograaf Roelof van der Wal uit Stedum. De rand van deze schotel ontbreekt en is ooit afgebroken. Deze afgebroken randscherven zijn niet in mijn bezit. Maar omdat de afbeelding van dergelijke schotels overwegend in het midden zit, kunnen wij nu nog de grappige hond bekijken die er destijds op is aangebracht.

Voordat ik u meer details geef over de schotel en u de vindplaats noemt, wil ik eerst de afbeelding bespreken. De hond is weergegeven in een paar vlotte paarse lijntjes. Enige schaduw in de hond is aangebracht in de kleuren paars en blauw. De hond heeft een deels stompe bek zoals een dog dat heeft. En toch wijzen de hangoren van de hond meer op een ander type hond. Wel heeft het dier het sterk gespierde lijf dat weer bij een dog past. De hond zit op zijn achterste. Het vlak waar hij op zit is van een mooie sprekende kleur; een kleur die ergens zit tussen de kleuren okergeel en rauwe sienna. Op de achtergrond zien we struikjes en boompjes geschilderd. Met een sponsje zijn de vlakken welke bladeren suggere-

ren aangebracht; dit ook in de kleur paars. Na enig onderzoek ga ik ervan uit dat deze schotel waarschijnlijk een Friese majolica schotel is. Niet ondenkbaar is het dat deze schaal gefabriceerd is in de stad Harlingen. Dit baseer ik op het feit dat deze schotel qua steil en kleur lijkt op ander aardewerk gefabriceerd in deze kustplaats. Aan de achterkant van de schotel zit een gaatje waardoor je een touwtje



Foto's: Roelof van der Wal

kunt halen. Aan een lusje kun je de schotel aan de muur ophangen. Of het voorwerp ook werkelijk in het huishouden gebruikt is lijkt mij niet aannemelijk, zulke schotels waren meer voor de sier. Een afbeelding van precies dezelfde schaal heb ik helaas niet kunnen vinden. Wie weet betreft het een unicum.

Op één van onze jaarlijkse opruimacties van onze Hengelclub "Ons Genoegen", met mannen als Menne Tillema, Tjeerd Burgstra, Gerrit Rijskamp en Dries Ameling, en hopelijk ben ik niemand vergeten, stonden wij op het oude kerkhof rond de Hervormde kerk. Wij waren daar bezig blikjes, plastic en ander zwerfvuil uit de gracht te halen.



Sommige jaren vonden wij in de Stedumer grachten in totaal wel drie oude fietsen, om maar eens een voorbeeld te noemen... Op die middag, ik herinner het mij nog goed, was het heel mooi weer. Ik zag bij het speuren langs de rand van de gracht heel duidelijk een gekleurd voorwerp in het water liggen. En al stonden wij daar bij de steilste walkant, voor



Tjeerd Burgstra was het maar een kleine moeite het voorwerp met een hark eruit te vissen. Om kort te gaan, dit was het bewuste fragment van de hierboven beschreven schotel. Vanaf dat moment zou het nog een aantal jaren duren voordat de Kerkgracht totaal uitgediept zou worden door een professioneel bedrijf. U heeft het recentelijk kunnen meemaken. Of er uit de opgeslagen grond aan de Hilmaarweg ook soortgelijk aardewerkvondsten zijn gedaan is mij niet bekend.



*De kastanje geeft een idee van de grootte van de scherf*

Als ik zo eens terugkijk naar de afgelopen decennia, dan herinner ik mij meerdere bekende Stedumer honden, bijvoorbeeld uit de jaren zeventig en tachtig. Eén van de bekendste honden uit de jaren zeventig was Rikkie een grote gladharige zwarte hond van garagehouder Heino de Vries aan de Molenstraat. Ik denk dat iedere Stedumer destijds deze hond kende. Rikkie, een reu, lag dikwijls totaal ontspannen midden op straat. In 1977, of 1978, kreeg de bou-

vier van de familie Mars aan de Lellensterweg nog een nestje jongen van deze Rikkie.

Een andere bekende Stedumer hond was destijds de middenslag hazewind, of mogelijk een gekruiste hazewind, van Gerrit Schreuder. Groot was de verslagenheid van de familie Schreuder toen deze hond naar ik meen aan de Bedumerweg geschept werd door een auto. Het dier was op slag dood.

Kaai Scheppers die tot zijn 100e levensjaar in Stedum aan de Kaakstraat woonde en in 1990 in Loppersum op 104 jarige leeftijd overleed, had ook altijd een hond.

In de jaren zeventig was dat een Friese Wetterhoun of misschien een kruising daarvan. Het was een teefje en ze heette Leksie. Hierna had Kaai een bruine Cocker Spaniel. Vanzelfsprekend heeft Kaai in de jaren daarvoor ook honden gehad. Hij vertelde mij destijds dat hij bijna al zijn honden Emma had genoemd.

Een vroeg overleden kennis van mij, die met zijn vrouw een aantal jaren aan de Adriaan Clantstraat nummer 1 heeft gewoond, had daar op een gegeven moment drie herdershonden. Hij was een echte dierenvriend die zeer goed voor zijn herders was.

In Stedum wonen ook nu nog veel mensen met honden. Sommigen hebben zelfs meer dan één hond. Op de schotel hierboven beschreven zien wij een hond afgebeeld, waarschijnlijk omdat de eigenaar uit die tijd zelf een liefhebber van honden is geweest. Stedum met veel wandelpaden is een uitermate leuk dorp voor mensen met honden. Ze zullen dan ook altijd in ons dorp te vinden zijn.

*Eldert Ameling*

Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"

## ***De Steemer Agenda***

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

- 30 oktober Passage in het Hervormd Centrum. Aanvang: 19.45 uur  
De heer S. Wiersma, Stedum. Onderwerp: Natuur.
- 2 november Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14:00-16:00 uur.  
Onderwerp: Twee medewerkers van de Wereldwinkel  
'Veur Elkenain' te Loppersum vertellen over hun  
werkzaamheden.
- 14 november Jaarvergadering IJs- en Oranjevereniging. De gezamenlijke  
vergadering begint om 20 uur in "Moarstee".
- 15 november Najaarsbijeenkomst van de Stichting Historie Stedum. Het thema  
is Kerstvloed 1717. 's Middags in het Hervormd Centrum van  
14:00-16:00 uur en 's avonds in gebouw op Stationsweg 29a  
van 19:30-21:30 uur.
- 18 november Intocht Sinterklaas om 10.30 uur in de haven van Stedum
- 21 november Vrouwenraad Stedum in Hervormd Centrum. Aanvang:  
14.00 uur. De heer Hollebrandse uit Roodeschool. Onderwerp:  
Op de fiets door Nederland.
- 22 november Workshop touwhanger knopen voor een bloempot of een  
windlicht. Om 20.00 uur in zorgbuurderij de Heemen.
- 24 November De algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen  
Stedum om 20:00 uur is in het Hervormd Centrum
- 2 december Afscheidsconcert fanfareorkest Jehova Nissi.  
Plaats: Gereformeerde kerk, Bedumerweg. Aanvang: 19.45 uur
- 6 december Reanimatiecursus om 19.00 uur in het Swaithoes.

*De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in 'platte tekst' aanleveren, dus geen eigen opmaak.*

*De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 24 november. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 15 november. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.*

*Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, [destedumer@gmail.com](mailto:destedumer@gmail.com)  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt.  
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, [adv.destedumer@gmail.com](mailto:adv.destedumer@gmail.com)*