

De Stedumer



December 2010

Scoutingvereniging “De Struners” officieel van start

Na een aanloop van drie jaar zijn “De Struners” nu officieel opgenomen in Scouting Nederland. Het eerste jaar bestond uit een soort droogtrainen: verkennen of er genoeg animo was in Stedum en het zoeken naar een geschikte accommodatie. In het eerste hadden we wel vertrouwen, maar zonder een eigen plek konden we - of beter gezegd durfden - we eigenlijk niet van start. Het duurde te lang en een aantal van de initiatiefnemers haakte af.

Eindelijk mochten we, op 18 september 2008, van de gemeente het gebouw aan het Klokkepad in gebruik nemen, tijdelijk wel te verstaan. Georg Dekkinga sloot zich aan bij de club en toen kwam er vaart in: op 13 december 2008 werd de eerste spelmiddag georganiseerd en daarna 1 keer per maand. Waren er de eerste keer tien kinderen, op 15 maart kwamen er al 27 kinderen opdagen. Dit was iets teveel van het goede. Uiteindelijk hielden we zo'n 20 'vaste klanten' over. Al snel stapten we over naar 2 spelmiddagen per maand. Een aantal vrouwen naaiden scoutingdassen in de kleuren geel en zwart. We kregen meer contacten met scouting regio Groningen.

In de eerste helft van 2009 kwamen Helma Mulder, dochter Thirza en Martina Bijsma uit Middelstum de leiding versterken. Daarna kwam Dieuwke Bruinius en in het begin van 2010 Roos Thoomes uit Westeremden; later dit jaar kwam Gert-Jan Exoo. Dankzij hen en uiteraard dank zij Georg Dekkinga zijn “De Struners” er gekomen; het is hun club.

Er werd geld verdiend met de verkoop van hout uit het Stemer bos, met een lege flessen actie, met 'heitje voor een karweitje' en met de collecte voor Jantje Beton. Verder werd er geld ontvangen aan subsidies, onder andere van de Vereniging Dorpsbelangen en het Reinderfonds. “De Struners” konden zo een complete kampeeruitrusting voor zo'n 20 kinderen en leiding aanschaffen. Er werd een keer proef gekampeerd en in mei 2010 namen de Struners met 14 kinderen en 5 leiders deel aan het grote Pinksterkamp van de noordelijke scoutingverenigingen bij Lauwersoog.

Na de zomer van dit jaar stapten we over naar in elke week een spelmiddag en formeerden we een groep scouts en een groep welpen, tot 11 jaar. Het aantal van 20 kinderen is stabiel; ze komen uit Stedum, Westeremden, Middelstum, Huizinge en Bedum. Onlangs is Stefan Bruggeman bij de leiding gekomen. Zo langzamerhand kunnen we het aantal kinderen uitbreiden.

Lees verder op pagina 5 >>

Het gezicht van Stedum

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.

Op de foto staan dit keer Ubbo en Marijke Freese met hun twee kleinkinderen Stan en Cas (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hen over hun verleden.

We namen de stap naar Scouting Nederland en richtten op 22 oktober bij notaris Huitsing officieel de 'Scoutingvereniging De Struners' op. Elisabeth Renkema en Nico Schutter kwamen het bestuur versterken. De eerste als penningmeester, de tweede als materiaalman. Daar zitten ook nog in Helma Mulder (groepsbegeleider), Ellen Gommers (secretaris) en ondergetekende in. In november organiseerden we de speelgoedbeurs in het Klokkepadgebouw.

Deze maand zijn we dus officieel opgenomen in Scouting Nederland. Bij deze mijlpaal voor "De Struners" willen we even stilstaan. Daarom organiseren we op 15 januari om 14:00 uur in de sportzaal in Stedum een leuke happening. Dan leggen de kinderen, in aanwezigheid van de ouders de 'scouteed' af. Burgemeester Rodenboog zal het officiële startschot geven.

Kinderen die belangstelling voor scouting hebben, kunnen zich telefonisch opgeven (06-55 71 51 92 of 06-50 28 85 52). De eerste twee spelmiddagen kunnen ze vrijblijvend kennismaken.

Zie op www.destruners.nl voor alle activiteiten die "De Struners" organiseerden. Namens de leiding en het bestuur,

Jelle van der Knoop

Oud en nieuw 2010-2011

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiegetrouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur worden daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook gelegenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld. In de Ommelander valt te lezen dat er voor een kerstbomenbult strikte regels gelden. We vragen een vergunning voor een vuur aan, en om die te behouden moeten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hierop wordt de hele dag toezicht gehouden en men riskeert een forse boete bij overtreding. Erger voor het dorp is dat we dan een volgend jaar geen toestemming meer krijgen voor een vuur. Ieders medewerking is nodig, zodat het volgend jaar ook op deze wijze kan.

Feest

Verder willen we het graag om 5 uur in de Haven voor iedereen gezellig hebben. Met kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet erg geschikt. Dus graag een uurtje onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken. Dit kan overigens ook een probleem zijn, nu de aangrenzende panden verkocht zijn aan gezinnen met jonge kinderen. Ouders, wilt u uw kinderen hier ook op wijzen? Vorig jaar ging het goed. Het is wel zo leuk als iedereen zich welkom voelt in de Haven. We vragen dit uiteraard ook zelf aan de carbidschieters, en ook voor hen is het dan vast een goed moment om even warm te worden en een slokje mee te drinken.

's Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur tot 05.00 uur. Er is dit jaar geen vuurwerk op de parkeerplaats naast de voetbalkantine, omdat de kosten hiervan hoog oplopen en niet gesubsidieerd worden. Er is overigens ook een Stedumer die ieder jaar prachtig vuurwerk afsteekt, naam en adres zijn bij ons opvraagbaar.

Het feest in de sporthal vindt plaats onder begeleiding van professionele beveiliging. Zij zien erop toe dat er geen vuurwerk mee naar binnen wordt genomen. Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!

Hulp

Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het opruimen nodig. Voorbereiding is met een aantal voetballers prima verlopen. We ruimen zondag 3 januari weer op, zodat iedereen een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, (55 19 72), slagerp@hetnet.nl. We zijn zo vrij mensen direct te benaderen en hopen dat iedereen dan ook snapt dat we die hulp echt nodig hebben. Dit feest kan worden gehouden, omdat er mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. Helpen is ook heel gezellig natuurlijk.

Bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd Oud en Nieuw feest! Namens Dorpsbelangen en de Activiteitencommissie,

Peter Slager en Lies Oldenhof

Nieuwjaarsconcert- en visitie Stedum

Op zaterdag 9 januari 2010 hopen wij samen met u, een toast te kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar. Vanaf 19:30 uur bent u, met uw gezin, van harte welkom in het Trefpunt.

U kunt die avond genieten van het nieuwjaarsconcert van Jehova Nissi, een feestelijk drankje en lekkere hapjes.

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

Dorpsbrainstorm 'Wat wens jij voor Stedum?'

Als vervolg op de succesvolle dorpsbrainstorm in augustus organiseert dorpsbelangen op 21 januari om 20.00 uur in Café Het Oude Raedthuys de volgende dorpsbrainstorm. In het kader van goede voornemens voor het nieuwe jaar kan iedereen zijn of haar wens voor Stedum uitspreken. Vervolgens worden er een of meer wensen uitgekozen om te proberen deze ook daadwerkelijk te realiseren. Laat weten of je komt via dorpsbelangen@stedum.com, dan weten wij op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden is niet verplicht, je kan ook gewoon langskomen. Iedereen is welkom!

Lorette Verment

Ubbo en Marijke Freese



Op dezelfde dag, maandag 29 november 2010, dat in Noordlaren de Schaatsmarathon op natuurijs wordt gereden, ga ik op visite bij de heer en mevrouw Freese: Ubbo en Marijke, aan de Borgweg nummer 5. U kent het huis vast wel, want het staat naast de brievenbus van TNT Post. "Wij zien altijd wel mensen die naar de brievenbus gaan," vertelt Ubbo (1948).

Het is lekker warm en gezellig bij hun in huis. De twee kleinzontjes zijn bij opa en oma. De oudste van de twee heet Stan en wordt in december vier jaar. Hij geeft mij een handje. Ik vind hem sprekend op zijn vader Robert Freese lijken. De jongste kleinzoon ligt nog even te rusten. Als Cas van acht maanden oud door oma in de kamer gebracht

wordt, zet zij hem in de kinderstoel. Nu zit hij bij ons aan tafel. Hij is vrolijk en kijkt blij om zich heen. Deze kinderstoel, vertelt Marijke (1947), hebben zij destijds van dominee Kampstra gekregen. En daarmee gaan wij meteen terug in de tijd.

Dominee Kampstra was hier predikant van de Hervormde Gemeente van 1968 tot 1972. In de consistoriekamer van de Hervormde Kerk hangt een mooie foto van hem. Op deze foto zie je dominee Marten Gatze Kampstra voor zijn boekenkast zitten. Een groot, zwaar boek houdt hij voor zich in zijn handen.

Het was dominee Kampstra die hun destijds trouwde in de Hervormde kerk. Hieraan vooraf werd het burgerlijk huwelijk voltrokken in het Gemeentehuis van Stedum, door de heer S. Mellema de toenmalige burgemeester van de voormalige gemeente Stedum. Zij herinneren zich het tot in de details. Ubbo: "Op 23 juli 1970 zijn wij getrouwd. Ik was toen 22 jaar." Het stel ging lopend vanaf het ouderlijk huis van Marijke aan de Kampweg 19, dezelfde woning waar nu de familie Tuinstra woont, naar het Gemeentehuis. Na dit burgerlijk huwelijk liepen zij door de tuin van de pastorie, het bruggetje over, naar de consistoriekamer, waarna de kerkdienst volgde. En de kinderstoel gekregen van dominee Kampstra? Daarin hebben ook de beide kinderen van Ubbo en Marijke gezeten! Dochter Marieta en zoon Robert. Marieta werd geboren in 1971. De dokter was de heer Schipper en Jantje Westerhof was de baker. Robert werd geboren in 1975. Hij is ook thuis geboren. Nu was dokter Gerbens bij de bevalling.

Ubbo Freese: "Mijn opa heette Ubbo, mijn vader heette Ubbo. En het gevolg was dat ik Ubbo'tje was. Robert heet Ubbo Jan, maar door al die Ubbo's is zijn roepnaam Robert geworden. Robert woont met zijn vriendin en zijn zontjes in de Stad

en hij voetbalt nog altijd in Stedum. Hij werkt bij zorgverzekeraar Menzis. Zijn zus-
ter Marieta werkt bij het Universitair Medisch Centrum Groningen op de polikliniek
van KNO.

Ubbo en Marijke leerden elkaar kennen op het werk in Groningen. Dat was in
1966 op het belastingkantoor aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade bij het Noor-
derplantsoen. Net als Marijke, die via een oom bij de belasting kwam, zo kwam
ook Ubbo via een oom bij de belasting terecht. Freese bleef er maar liefst vijfen-
veertig jaar werken. Op 1 juli 2009 zette hij er een punt achter. "Ik heb er veel be-
leefd. De eerste jaren waren het allermooist. Ook in mijn vak werd alles een stuk
zakelijker." Vele jaren werd er met de trein gereisd en af en toe met de auto.
Ubbo is in de stad Groningen geboren. Hij herinnert zich nog precies hoe hij in
1966 voor het eerst in Stedum kwam. "Ik stapte de trein uit en dacht meteen: wat
een frisse lucht. Wat ruikt het hier lekker! En wat is het hier prettig! Marijke haalde
mij van het station op. Eigenlijk onmiddellijk kwamen wij op de Stationsweg enkele
mensen tegen. Ik vond die mensen zo vriendelijk. Zij groetten ons meteen. Ik zei
gekscherend tegen Marijke: zijn zij allemaal zo vriendelijk hier?" In 1967 is het stel
verloofd en Ubbo werd lid van de voetbalclub V.V. Stedum.
Jarenlang kenden de Stedumers het echtpaar overwegend bij hun voornaam. Het
opnemen van hun achternaam duurde wat langer. Ook werd hun achternaam
dikwijls verbasterd tot een geheel andere naam dan de naam Freese.

De eerste woning die zij betrokken was die aan de Weemweg nummer 63. Daar
woont nu de familie Hovenga. Hierna verhuisde familie Freese naar de Weemweg
nummer 30. Daar woonde eerst de familie Blok: Gerard en Riek. Hij was stations-
chef bij de Nederlandse Spoorwegen. In maart 1999 zijn Ubbo en Marijke op de
Borgweg nummer 5 komen wonen.

"Het is een positief dorp," zegt Freese, "de sfeer is positief en dat merk je aan al-
les. Neem de actieve Vereniging van Dorpsbelangen... Die mensen mogen dat
wel eens lezen!"

Als het kan blijft het echtpaar hier rustig wonen. Ubbo is ook bij de voetbalclub be-
trokken. "De sfeer is daar uitstekend," zegt hij, "dat blijkt wel, want wat hebben zij
daar veel vrijwilligers!" Ook de vader van Marijke, de heer Kees Mulder, was ja-
renlang actief betrokken bij V.V. Stedum. Hij werd zelfs Erelid!

"Mijn moeder, Marie de Vries, was een echte Huizinger en een echte Grunneger!"
vertelt Marijke. Toen Marijke al weer lang geleden in Assen stage liep en een IN-
AS-opleiding volgde, stuurde haar moeder haar zelfs brieven in het Gronings. Ma-
rijke maakte succesvol de opleiding af en ontving het diploma, maar zij koos voor
de Belastingdienst waar zij ook haar man ontmoette. Toen zij trouwde was zij al
met het werk gestopt.

Haar ouders, beide overleden, zijn begraven in Huizinge. Vader Kees Mulder was
een echte Stedumer en woonde in het begin van zijn huwelijk in Huizinge. Hij
werkte bij de boer. Marijke die in Huizinge geboren is, herinnert het zich nog goed.
"Ik was heel vaak op de boerderij als zij vlas aan het repelen waren bij Elema."
Marijke was 9 jaar toen zij en haar ouders naar Stedum verhuisden. "Wij woonden
toen aan de Stationsweg, in de boerderij waar nu mevrouw J. Kruidhof woont." En

toen zij 14 jaar was verhuisde de familie Mulder naar de woning aan de Kampweg 19. Haar vader werkte geruime tijd in de bouw. Veel mensen hebben haar ouders goed gekend.

"Wij hebben het altijd fijn gehad in Stedum," zegt Ubbo Freese, "ja, wij hebben zelfs de allereerste feestweek in ons dorp meegemaakt! In mei 1970! De Music Sound met Eli Lofvers speelde hier in de feesttent. Zij kwamen uit Roodeschool. Echte dorpsfeesten!"

Vlak voor dat ik naar huis ga, zegt Ubbo: "Kom, wij kijken nog even naar de locomotiefjes van Stan!" Hij heeft terwijl wij in gesprek waren heel rustig zitten te spelen. Eén voor één wijst Stan de locomotiefjes aan. Zij hebben leuke gezichtjes en hij noemt bij elke locomotief de naam. Daar kijk ik van op. Daar zijn een paar hele ingewikkelde namen bij, die hij toch maar eventjes uit zijn hoofd heeft geleerd! Ik groet Ubbo en Marijke en de jongens. Tot ziens!

Eldert Ameling

Van het bestuur van de G.E.D. Reindersstichting

Het is fantastisch dat wij als dorpen Stedum en Westeremden, een stichting hebben als de G.E.D. Reinders Stichting, die als doel heeft verenigingen, clubs of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn, financieel te ondersteunen. In 2010 werd ongeveer 35 keer een bedrag uitgekeerd. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen voor steun. Ook het bevorderen van het sparen onder de jeugd via de Rabobank behoort tot de doelstellingen van de stichting.

Willem Hendrik Reinders is 1 van de oprichters van de Boerenleenbank in Stedum en hij heeft daar een enorme stempel opgedrukt. De bank in Stedum heeft het bijzonder getroffen met de heer Reinders als 25 jarige voorzitter. Hij was een gevestigde boer op Hemert. De bestuursleden en met name de voorzitter van het bestuur regelden en beslisten alles in die tijd. De kassier had zeker in die periode niets te vertellen. Nu bepaalt de directeur met zijn medewerkers het gezicht van de bank.

Zijn sociale inslag toonde de heer Reinders ook toen zijn zoon Geert Edzard Derk op 15 jarige leeftijd overleed. Zijn vaste agrarische medewerkers kregen een leegat en de heer Reinders stelde een fonds in dat naar zijn zoon werd vernoemd. Het fonds wordt beheerd door de G.E.D. Reindersstichting, vanwege de grote verdiensten die de heer Reinders gehad heeft voor Stedum, in financieel en economisch opzicht.

Wij hopen dat zijn naam nog lang verbonden mag zijn en blijven aan het W.H. Reinderspad in het Stedumerbos, die de Bedumerweg met de Stedumermaar verbindt en dat deze stichting ook nog lang verbonden mag blijven aan verenigingen in Stedum en Westeremden en lang van mogen profiteren.

Verder willen wij vermelden dat de heer Jan Krottje onze nieuwe administrateur is geworden omdat wij afscheid moesten nemen van mevrouw Joke Winter die is

verhuisd naar Wagenborgen. Ruim 22 jaar heeft zij op uitstekende wijze de administratie verzorgd en wensen haar samen met haar man Jannes veel woonplezier in Wagenborgen. Ook hebben wij afscheid genomen van mevrouw Geke Lourens als lid van Raad van Toezicht wegens haar verhuizing naar Uithuizen. Inmiddels is mevrouw Mien Slager-Philipsen uit Westeremden toegetreden als lid van de Raad van Toezicht.

Het bestuur en de Raad van Toezicht ziet er als volgt uit: Voorzitter: Siebrand Dijkema; secretaris: Gerard Kruidhof; penningmeester: Gerjan Blikker. Leden Raad van Toezicht: Anneke Werkman-Flikkema, Nico Schutter en Mien Slager-Philipsen. Administrateur: Jan Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum. rein-
dersstichting@gmail.com.

Ter herinnering nogmaals de oproep om uw aanvraag voor 1 maart in te dienen (zie Stedumer november; Heeft u het dorpsblad niet meer? Het is ook te vinden op Stedum.com.)

Jan Krottje

Inventarisatie schade door de gaswinning

De Groninger Bodem Beweging heeft een vragenlijst opgesteld voor mensen met schade door aardbevingen en of bodemdaling (via verandering van waterpeilen). Iedereen die schade denkt te hebben, of die nu gemeld is bij de NAM of niet, verzoeken we de vragenlijst in te vullen. Er staan ook vragen in over de afhandeling door de NAM, in het geval de schade was aangemeld.

Het doel van de enquête is in de eerste plaats om een overzicht te krijgen van de ernst en spreiding van de schade. Bovendien willen we een indruk krijgen van de wijze waarop de NAM met de meldingen omgaat. Met die gegevens staan we sterker om bij de NAM een betere schadevergoedingsregeling te krijgen.

De vragenlijst met toelichting staat op de website van de GBB (www.groninger-bodem-beweging.nl). De vragenlijst kan uitgeprint of gedownload worden; hij kan naar de GBB gemaild of met de post gestuurd worden. Mensen die graag een vragenlijst thuisgestuurd willen hebben, kunnen bellen met 0595 55 18 29.

Om mee te doen met deze enquête, hoef je geen lid te zijn van de Groninger Bodem Beweging, al zou dit natuurlijk wel een goed idee zijn. Dus, als u schade heeft, vul de vragenlijst in, het is vooral in uw eigen belang.

Jelle van der Knoop

Kerstbomenvuur

Op oudejaarsdag kunt u, traditiegetrouw vanaf 17:00, uur in de haven genieten van het kerstbomenvuur, de warme chocolademelk en het slokje. Kerstbomen kunnen ingeleverd worden vanaf 16:00 uur.

Activiteitencommissie Dorpsbelangen

Nieuwe bewoners



In deze rubriek worden nieuwe bewoners aan het dorp voorgesteld. Deze keer zijn het Peter Jan (Pieder) en Jolien Krijgsheld met hun dochtertje Ilse (5 maanden oud). Zij wonen aan Borgweg 14.

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?

Sinds 15 augustus 2007

Waar zijn jullie geboren?

Peter Jan in Uithuizen en Jolien in Westeremden

Wat doen jullie voor de kost? *Peter Jan werkt bij een groothandel voor de schoenmakerij en Jolien is verzorgende bij Thuiszorg Fivelland.*

Wat is jullie favoriete bezigheid?

Lezen en tuinieren.

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?

In de zomer naar Oostenrijk.

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?

Boeken en een zwembroek.

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?

Het huis en de omgeving.

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?

Op het moment nog niet.

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? *Een prijs zal het voor ons niet worden, maar een wens blijft altijd een hutje op de hei.*

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Welke vernieuwingen wensen jullie voor het dorp Stedum?

Een kinderdagverblijf.

Welke vraag willen jullie aan de volgende nieuwe bewoners stellen?

Wat vinden jullie ervan om in de Stedumer te staan?

Afie Nienhuis

Evaluatie GPS 2010

Uit de evaluatie van de GPS tocht die in november werd gehouden komt naar voren dat elke deelnemende ploeg zeer tevreden terugblijkt op een goed georganiseerde en fantastische tocht! Daarom is bij de evaluatie ook besloten om in (vermoedelijk november) 2012 wederom een GPS-tocht te organiseren!

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een dergelijke tocht te organiseren. Wij willen graag alle mensen, die ons op welke manier dan ook hebben geholpen, heel erg hartelijk bedanken voor hun medewerking. We hopen dat jullie hierop met evenveel plezier kunnen terugkijken als de organisatie zelf! Stief bedankt!

Jan Afman, Martin Ypey, Jan-Jurjen Timmer, Georg Dekkinga, Fokko Smit en Jan Krottje

GPS-organisatie 2010

Runploug doet 'survival'

De Runploug uit Garrelsweer, met enkele deelnemers uit Stedum, maakten een verslag van de GPS-tocht. De Runploug deed op vrijdagavond mee, en had een eindtijd van 5 uur en 17 minuten, met een puntenscore voor de vragen van 55 en voor de mascotte 12,5. Daarmee eindigden zij op de 10e plaats. Hieronder kunt u het verslag lezen van Marijke ten Brink, die absoluut niet wist wat haar te wachten stond.

Vrijdag 12 november deed er een delegatie van de Runploug mee aan de GPS-tocht te Stedum. Tijdens een duurloopje kwam Riekie ermee. Zij woont in Stedum en is lid van de Runploug Garrelsweer. Riekie - vrolijk en lekker kwekkend - wist mij te overtuigen dat het echt leuk was om 'n keer mee te doen. Zij had 't al een keer ervaren en vertelde dat je op pad werd gestuurd met een GPS- apparaat en dat je onderweg wel eens een sloot tegen kon komen waar je dan overheen moest en een hek 'of zo'. Dat 'of zo' daar had ik alerter op moeten zijn... Volgens Riekie allemaal heel goed te doen, dus wij gaven ons op. Wij zijn: Dick en Riekie van der Berg, Jan en Jur Pilon, Ans en Koert van der Meer, Anita Veeman en Marijke ten Brink. Vrijdagavond 20.30 uur begon het avontuur. Stevige laarzen of schoenen aan, mutsen, sjaals en handschoenen om warm te blijven. Overbodig bleek later, het was namelijk niet koud en we hadden regelmatig gezelschap van de maan en de sterren, prachtig weer voor dit avontuur. Bij de boerderij moesten we formulieren tekenen dat we op eigen risico meededen en de telefoons inleveren etc. Eén zaklantaarn en één telefoon mochten mee. We kregen een plastic zakje om dit in te doen en nog had ik niks door... Oh ja, de mascotte van minimaal 1,5 meter hoog (Runplougvlag met stok) moest ook mee. Achter op de deel kregen we uitleg over de GPS. Het was de bedoeling dat we codes gingen zoeken. Deze codes overbrengen in de GPS en dan zouden we ons pad vanzelf vinden. Als er een telefoontje bij de code stond afgedrukt, dan moest je bellen voor een opdracht. Succes en veel plezier.

Om 20.45 uur gingen we dan echt op pad. Anita nam de GPS ter hand en leidde ons over het verharde pad richting...? Na ongeveer 100 meter gaf onze GPS

linksaf aan, het land op. Dat betekende dus blubber en nattigheid. Anita bleek een waardig navigator, want na een paar honderd meter zagen we onze eerste aanwijzing. Alleen stond die aan de andere kant van de sloot geparkeerd. Geen nood, er lag een plank over de sloot. Niet zo'n brede, maar we zijn er allemaal goed overheen gekomen met behulp van de vlaggestok. Nog steeds had ik niet écht door wat me te wachten stond ... Oké, de eerste code was ingebracht en de GPS gaf aan dat we verder het land over moesten, dus de klei over. Het geluid dat natte, omgeploegde klei teweeg brengt als er leden van de Runploug over heen baggeren zal ik niet snel meer vergeten.

Er begon nu iets bij mij te dagen en de glimlach van Riekie (zij had immers al eerder aan zo'n tocht meegedaan) deed mij beseffen dat we voor nòg zwaardere obstakels zouden komen te staan. We hebben deze avond bijna 10 kilometer over de klei en door de kletsnatte weilanden gesjouwd en wel 20 sloten met obstakels bedwongen. De organisatie had de gekste stellages gebouwd waar we over, door en langs moesten. Zo was er een heuse wip-wap, spekglad, akelig hoog en niet breder dan 20 cm. Ook kwamen we autobanden tegen die over een brede sloot aan touwen hingen. Om aan de overkant te komen moest je van band naar band klimmen. Halverwege kreeg ik het 'spaans' benauwd. Ik werd trillerig en moe in de armen en had het gevoel dat ik op een hele hoge ladder stond waar ik niet meer af durfde (ik vind namelijk hoogtes niet écht prettig).

Hangend in de autobanden, bedacht ik dat ik drie dingen kon doen. Ten eerste: me in het water laten plonzen en gaan zwemmen; iets wat echter niet zou gaan met 2 kilo klei aan de schoenen. Ten tweede: teruggaan, maar als ik dat zou doen, moest ik omlopen en zouden de anderen op mij moeten wachten. Bovendien zou het net zo ver zijn, ik was immers al halverwege. Optie 3 was 'gewoon' doorgaan, verstand op nul en blik op oneindig. Maar beste mensen, ik was bang

Gezocht: Barista m/v en Manager Catering m/v

Er staat een lange, koude en zonnige winter voor de deur hebben we gehoord! De ijsbaan gaat binnenkort vast weer open, en we hopen de kantine ook zoveel mogelijk. Vorig jaar hebben we het allemaal maar net gered met de bestuursleden en af en toe vrijwilligers, dus...

Heb je de komende weken zin om mee te helpen in de kantine als de baan ook open is? Heb je af en toe een middag of avond tijd om goeie koffie en warme chocolademelk te maken of rookworsten te verkopen? Of heb je deze winter heel veel tijd en wil je manager catering worden? Dan horen we dat graag. We zouden het heel fijn vinden om op momenten dat het onszelf niet lukt om de kantine open te hebben iemand te kunnen bellen. De beloning is skyboxview op de baan, en drin-kasmuchhotchocolate-asyouwant!

Opgeven of vragen: Herman (06-16 26 10 53) of Janna (06-15 62 70 11)

dat ik de overkant niet zou gaan halen en was dan ook superblij dat sterke kerels mij de wal optrokken en ik de voeten toch droog heb kunnen houden. Op een gegeven moment kwamen we ergens bij Peertil terecht en ja, je raadt het al, ook deze sloot van toch gauw 10 meter breed moest worden overgestoken en wel tussen twee touwen, één boven en één onder. Door goed vasthouden en goed je schoenen neerzetten, was deze hindernis te doen. Het was wel een veilig gevoel dat er een bootje met bemanning meevoer voor het geval je toch te water ging. Bij deze oversteek kwamen we erachter dat we een paar telefonische opdrachten hadden gemist. De organisatie was ons kwijt en dus ongerust. Oh! Oh! De tocht was zó uitgezet dat er een 8 gelopen werd. Halverwege kwamen we dus weer bij de boerderij voor een versnapering, bestaande uit wat drinken en een broodje warme worst. Dit heeft mij nog nooit zo lekker gesmaakt als deze avond. We waren dan ook al zo'n 2 uur aan 't ploeteren.

Na 15 minuten gingen we op pad voor het tweede gedeelte. Ook nu ging de route over omgeploegde klei, soppige landerijen, brede, diepe natte sloten en halsbrekende hindernissen. Zo kwamen we bij een echte hoge glijbaan terecht waar we over moesten; prachtig ging dit. Natuurlijk was het bepaald geen schone baan en hielden we er alle acht een mooi kleikontje aan over. In het Stedemerbos/moeras was een drijfbrug gebouwd. Wiebelend gingen we één voor één naar de overkant. In het midden was een steigertje gemaakt zodat we even konden uitrusten, dachten wij. De deugnieten van de organisatie hadden daar een aanwijzing neergezet, die wij natuurlijk weer moesten missen. Jan wilde terug, maar de groep achter ons kwam er al aan en van hen konden we de code overnemen en onze weg vervolgen. Vanwege het slechte weer en de harde wind, waar wij niks van hebben gemerkt, was de hindernis bij de haven niet opgebouwd. Echt erg vonden wij dit niet, want we waren al bijna 5 uur onderweg en hadden het wel zo'n beetje gehad. Alles begon wat moeizamer te gaan, de maagjes begonnen knorrig te doen en de keeltjes moesten worden gesmeerd. Gelukkig ging de laatste kilometer over de verharde weg en dat schoot lekker op.

Nog één GPS-code inbrengen, één telefonische vraag beantwoorden en dan op naar de warme kachel in de boerenschuur. Vies, moe, hongerig en dorstig, maar droog kwamen we daar aan. In de schuur heerste een gezellige drukte, maar kwamen we tot de ontdekking dat we wel erg lang onderweg waren geweest in vergelijking met de andere groepen. Dat vonden we geen van allen echt erg omdat het zeer gezellig was geweest. We waren het er over eens dat de organisatie de tocht goed en veilig had opgezet. Om 2.45 uur werd ik door Koert en de rest afgezet in Winneweer en kroop voldaan in een lekker warm bed met het idee dat het wel eens spierpijn kon worden de volgende dag. Nu ik dit aan het typen ben - het is inmiddels zondagmiddag - kom ik tot de conclusie dat het met de spierpijn wel meevalt en dat alleen de schouderpartij wat stram is. Dat komt waarschijnlijk van de overtocht met de autobanden. Oh ja, deze anekdote vergat ik bijna nog te vertellen. Middernacht, staande in de klei, hebben we 'Lang zal die leven in de gloria' voor Koert gezongen. Daar op de Groninger klei, rondom Stedum, begon hij aan zijn 46ste levensjaar; heel apart.

Marijke ten Brink

Uit de raad

In de raadsvergadering van de afgelopen week (als u dit leest) staat de bezuiniging op het schoolvervoer op de agenda. Sinds de opheffing van de school in Garsthuizen worden de kinderen op kosten van de gemeente naar Westeremden vervoerd. Nu wil de gemeente dit bedrag afschaffen. Wat te doen met de terugloop in kindertal in het vooruitzicht? Gaan we weer vervoeren of moeten ouders dat zelf regelen?

Integraal huisvestingsplan

Het is niet voor het eerst dat scholen onder druk staan. Zijldijk is al lang geleden gesloten, en nu zijn er ook weer scholen die een klein aantal kinderen kennen. Recent is De Wegwijzer gesloten, de christelijke school in 't Zandt. De verwachting is dat er meer scholen op termijn niet open kunnen blijven. Als sluiting in beeld komt ga je er geen grote verbouwingen meer doen. Er is een Integraal Huisvestingsplan gemaakt om te bepalen in welke scholen je voor de lange termijn investeert en welke scholen niet. De gemeente gaat over het geld voor de gebouwen. De schoolbesturen gaan over het onderwijs, en het samenwerken of sluiten van scholen. Bij voorgenomen sluiting heeft de raad het laatste woord. Juist als een gebied met problemen in het handhaven van voorzieningen te kampen heeft, kun je ook bronnen aanboren om die problemen op te lossen. Zo is er krimp-geld, maar ook geld voor een geïntegreerde kindvoorziening.

Geïntegreerde kindvoorziening

Dat laatste geld wordt in Stedum besteed, maar hoe is nog niet duidelijk. Er wordt vanuit gegaan dat het beter is om voorzieningen met elkaar te combineren, peuterspeelzaal, basisonderwijs, naschoolse opvang. De sluiting van een school in het ene dorp moet acceptabel zijn omdat er een voorziening met meer mogelijkheden ontstaat in een ander dorp. Of ouders er ook zo over denken is nog niet onderzocht. Een school in de buurt en een crèche onderweg naar het werk, of bij het werk is een vaak gebruikt alternatief. Opvang is in een dorp vaak ook via buuren of familie geregeld. Kinderopvang aan huis bij gastouders is in Stedum gebruikelijk en gewenst. Eerst de ouders maar eens vragen is een stap die nog ontbreekt in het verhaal.

Wat willen we in Stedum combineren?

Als het kinderaantal van de beide scholen gecombineerd wordt, zou er weer een school met de schaal van een aantal jaren geleden kunnen komen. Zo'n 100 à 110 kinderen zou dan weer een mooi aantal zijn. Stedum komt nu echter in aanmerking voor een geïntegreerde kindvoorziening, waarvoor men eigenlijk van 200 kinderen uitging. Los van het noodzakelijke aantal kinderen voor zo'n voorziening, is het voor mij de vraag of overleven van de school in deze vorm moet. Voor kinderopvang zijn we in Stedum niet gewend van een school afhankelijk te zijn. Er zijn meerdere gastouders, ook heel professioneel toegerust, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Een school voor iedereen in Stedum is wel erg belangrijk. En ook de peuterspeelzaal is een mooie voorziening. Voor kinderopvang hoef je hier niet op stadsniveau te denken. Veel regelt zichzelf in een dorp, en vaak tot grote tevredenheid.

Hoe dan wel? Daar moeten we het nog over hebben, vooral met de ouders zelf. Voor de dorpen om ons heen zal georganiseerd vervoer nodig zijn als er scholen moeten sluiten. Ook al is er nog zo'n mooie geïntegreerde kindvoorziening een dorp verderop.

Lies Oldenhof

Verslag Steunstee

Donderdagmiddag 2 december hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er waren 26 personen aanwezig. Lisette Stuit heette ons allen hartelijk welkom en we begonnen met een kopje thee/koffie en werden getrakteerd met Sinterklaas versnaperingen. Om half 3 kwam Linda Ploeger. Zij is WMO-consulente van de gemeente Loppersum. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zij regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, ondersteuning krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, het vervoer en het wonen.

Wat betreft het huishouden heeft de gemeente contracten met Thuiszorg Service Nederland, Thuiszorg Groningen en Thuiszorg Fiveland. Daarnaast schakelt de gemeente een adviesbureau in voor een medisch beeld. Men kan ook een Persoons Gebonden Budget (afkorting PGB) aanvragen, maar daar is veel administratie bij. Wat betreft het vervoer geeft de gemeente voorkeur aan collectieve oplossingen zoals bijvoorbeeld taxivervoer. Iedereen van 80 jaar en ouder die een pasje aanvraagt, ontvangt deze voor een taxi. Wat betreft het wonen vindt er een verandering plaats. Nu krijgt men nog een besparingsbijdrage bij een woningaanpassing, deze is niet inkomensafhankelijk. Per 1 januari 2011 wordt er een eigen bijdrage gevraagd, deze is wel inkomensafhankelijk. Dit gebeurt trouwens ook bij huishoudelijke ondersteuning.

Verder heeft de gemeente de taak van het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Dirktje Cornelis is ondersteuner van de mantelzorg en heeft zitting in Wiemersheerd te Loppersum. Zij is werkzaam bij de Stichting Welzijn & Dienstverlening (afkorting SW & D) en daarvan is ze ingehuurd net als Lisette Stuit door de gemeente Loppersum.

Opnieuw was het een informatieve middag en Lisette wenste ons wel thuis en tot ziens op 3 februari 2011.

Afie Nienhuis

Hartstichting en mobieltjes

Misschien hebt u of krijgt u deze cadeaumaand een nieuwe mobiele telefoon. De Hartstichting ontvangt graag uw oude! Deze wordt gerecycled en van de opbrengst gaat 50% naar de Hartstichting. U kunt hem inleveren op Lopsterweg 11, Stedum. Alvast hartelijk dank

Ida Rijskamp

Namens de Hartstichting

Ommezwaai Swaithoes

Fysiotherapie Den Ommelanden wordt Fysiotherapie Swaithoes

Ruim 30 jaar heb ik onder de vlag van Fysiotherapie Den Ommelanden gewerkt. Dat gaat veranderen. Fysiotherapie Den Ommelanden en ik passen niet meer bij elkaar. Daarom ga ik per 1 januari in Stedum zelfstandig verder. De praktijk gaat Fysiotherapie Swaithoes heten.

De fitness blijft gewoon bestaan zoals het nu is.

De dienstverlening blijft gelijk

Voor u verandert er niets in de dienstverlening. Wat wel verandert is de bereikbaarheid van de fysiotherapiepraktijk en de fitness. U kunt vanaf 1 januari rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een telefoniste, met mij bellen. Het telefoonnummer is 0596 55 23 69. U kunt natuurlijk ook gewoon even langskomen aan de Hoofdstraat 26.

Nieuwe website

Op dit moment ben ik druk bezig met het ontwerpen van een website. Deze is op 1 januari nog niet helemaal klaar. Op de site komt nuttige informatie te staan over de fysiotherapiepraktijk en de fitness. Maar er staan ook leuke dingen op. De recepten van de inbrengetentjes bijvoorbeeld en foto's van gezellige dingen die we hebben gedaan met de fitnessgroepen.

Hopelijk hoeft u nooit gebruik te maken van mijn diensten als fysiotherapeut. Maar mocht het nodig zijn, dan zal ik, net als in het verleden, ook onder de nieuwe vlag mijn uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen! Fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2011!

Karel Zuiderveld

Nieuw in Stedum

Wij zijn bezig om een winkeltje te maken van een kamer. We zijn druk bezig en hebben al heel wat in huis! Dus U kunt weer in Stedum aan de Molenstraat 8 terecht om uw cadeaus e.d. te kopen. We hebben voor elk wat wils zoals leuke en betaalbare sieraden, woonaccessoires en tassen. Ook verkopen we zelf gemaakte kaarten.

Het is goed voor het dorp dat er weer wat is en ook gezellig ook al was het alleen al om een praatje te maken en wat rond te kijken. U bent niet verplicht om wat te kopen, maar we vinden dat wel leuk natuurlijk.

We hopen in de tweede of derde week van januari open te gaan. Dit ligt aan de gemeente. U wordt hier verder door geïnformeerd als we dat weten. Dus uw brievenbus in de gaten houden! We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en hopelijk tot ziens in Het Nieuwe jaar!

Talo en Gina Tamminga,

“dat je zelf dingen maakt”

Cursus Kunstenmakers

“Ik vind het leuk aan Kunstenmakers dat je allemaal proefjes gaat doen die je eerst nog niet wist en die je in het gewone leven niet doet”

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar

“Ik vind dingen van karton maken leuk, bijvoorbeeld het maken van het huis”

In de cursus Kunstenmaker ga je aan de slag met o.a. karton, papier-maché, stof, klei, hout. Je gaat fantaseren en experimenteren, als het even kan ook buiten aan de slag en (samen)werken aan korte opdrachten.

“Ik vind het samenwerken met vrienden ook heel leuk”

9 lessen op maandag om de week van 15.30-17.00 uur m.i.v. 3 januari 2011; deelname: € 55,- (inclusief materiaal).

“Je doet dingen die je niet had kunnen verwachten of bedenken zoals met het inktblazen laatst”

Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miriam Geerts Hoofdstraat 35 Stedum 551937/mimstedum@hotmail.com.

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon

Verslag van de bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon (21e jrg.) in 't Oude Raedthuys op 19 november 2010.

Aanwezig waren 42 personen + 1 kind. Deze keer hadden wij ook een aantal mensen uit Drenthe op visite. De meeste bezoekers kwamen uit de stad Groningen en nabije omgeving. De presentatie werd verzorgd door Eldert Ameling, Aalf Aalfs, Paul Borggreve en Francien Braaksma verzorgden de mededelingen. Er traden 10 personen op.

Boekpresentatie en voorlezen Erik Bos presenteerde zijn nieuwe roman De trouwe nimf. Hij las onder meer het eerste hoofdstuk voor. De roman speelt zich af in de stad Venetië. **Verhalen** Aalf Aalfs; Jan de Jong (Gronings). **Poëzie** Paul Borggreve; Jan de Jong (Gronings); Käthy de Jong (Nederlands en Gronings); Sjouk Noppert; René Wubbolts. **Muziek** Aalf Aalfs (trekzak en zang); Kale Bas (zang, Gronings); Engbert de Leeuw (harp) **Vertellen** Engbert de Leeuw; Janke Sinnema; Rudolf Stoter (Gronings) **Tentoonstelling** twee sprookjeachtige keramische beelden van Joke Roberti.

De komende bijeenkomst is op vrijdag 4 februari 2011 in 't Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.

Veel afwisseling bij recreatiezwemmen



We deden weer een wedstrijd bij het recreatiezwemmen: wie kan het verst onder water zwemmen? We maakten 2 groepen: tot 10 jaar en vanaf 10 jaar. In de eerste groep zwom lds het verst, een gedeelde 2^e plaats voor Deanne en Lotte en 3^e werd Sara. Bij de oudere groep werd Rombout eerste (hij heeft ook al de waterglijbaanwedstrijd gewonnen!), gevolgd door Maaike en Ruth. Gefeliciteerd met jullie grootste longinhoud en snelste slag!

Een klein groepje probeert iedere keer z'n persoonlijke record te verbeteren bij de *15 minuten challenge*. Hierbij zwem je zoveel mogelijk baantjes in 15 minuten. Je onthoudt je score en probeert deze de volgende keren te overtreffen.

Het blijven zwemfeestjes met elke 4^e keer iets speciaals: op 29 januari spetterende bommetjes, op 12 maart ga je verkleed te water en de laatste keer, op 9 april, sluiten we het extra feestelijk af met een waterdisco. Maar er is ook ruimte voor baantjes trekken of poedelen in bijvoorbeeld het bubbelbad.

De zwemzaterdagen op rij: 8, 22, 29 jan; 5, 12, 26 februari; 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april. Je hebt de keuze om als individu of als gezin (strippen)kaarten te kopen:

Individu: 1 los kaartje € 3,-
strippenkaart 4x zwemmen € 10,-
Gezin: 1 x zwemmen € 10,-,
strippenkaart 4 x zwemmen € 30,-
We zwemmen op zaterdagen van 17.15 – 18.15 uur in zwembad De Beemden in Bedum. Meer weten?

Bel Monique Timmer 0596 55 12 80 of Miriam Geerts 0596 55 19 37. Strippenkaarten kunnen betaald worden: rekening 7040331 t.n.v. E.M. Timmer-Sietsema.



Miriam Geerts

Sportdorborden zijn weer terug



De Sportdorborden aan de dorpsgrenzen van Stedum hebben er een aantal weken niet gehangen. Huis voor de Sport Groningen heeft de borden opnieuw laten bestickeren met de nieuwe website www.sportdorpstedum.nl er bij op.

Maandag 29 november is deze website officieel gelanceerd met de onthulling van de nieuwe Sportdorborden en een ballonactie met basisschool kinderen van De Bongerd en De Crangeborg. Wethouders Prins en Hartman-Togtema van gemeente Loppersum onthulde het bord onder toeschouwend oog van basisschoolleerlingen, pers en medewerkers van Huis voor de Sport Groningen. Sportdorpmanager Erik Sijsling bekeek trots het nieuwe bord: "Deze borden zijn een stuk duidelijker te zien. Ik hoop dat veel mensen de website gaan bezoeken nadat ze langs een bord zijn gereden."

Diezelfde dag is de website gepresenteerd aan de leerlingen van groep 7 en 8 van beide basisscholen. Pier Prins, wethouder Sport, werd als eerste lid van de website en gaf de kinderen het volgende mee: "Sport is belangrijk en Sportdorp Stedum zorgt voor nieuwe activiteiten. Ik hoop dat jullie de website gaan gebruiken en allemaal mee doen met de activiteiten die worden georganiseerd."

Maandagavond kwamen de eerste aanmeldingen voor het lidmaatschap van Sportdorp binnen en dit waren met name leerlingen van de twee basisscholen. Wij hopen dat meer mensen die sporten in Stedum zich snel zullen aanmelden. Lid worden van Sportdorp is gratis!

Word gratis lid van Sportdorp

Sinds 15 november heeft Sportdorp Stedum een eigen website waarop alle informatie rondom het sportaanbod te vinden is. Via www.sportdorpstedum.nl is het mogelijk is om gratis lid te worden van Sportdorp Stedum. De website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de sport in Stedum, zowel als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Waarom zou je lid worden van Sportdorp Stedum?

Via de website blijf je op de hoogte van het laatste sportnieuws uit Sportdorp Stedum. Er verschijnen nieuwsberichten van sportverenigingen, er worden foto's en verslagen geplaatst van activiteiten en je kunt op het forum een discussie starten of suggestie doen voor te organiseren sportaanbod.

Door lid te worden is het mogelijk om je direct via de website aan te melden voor sportmodules die georganiseerd worden. Een sportmodule is een wekelijkse sport- of beweegactiviteit die gedurende 5 tot 10 weken voor een aantrekkelijke prijs wordt aangeboden. Door middel van het invullen van uw sportieve interesses zijn de sportverenigingen beter op de hoogte van de vraag naar activiteiten in het dorp en kunnen daar op inspelen.

Wanneer je lid bent geworden ontvang je binnen enkele weken een SportIDeekaart, een persoonlijke pas als bewijs voor jouw lidmaatschap van Sportdorp. Zit je bij de eerste 250 aanmeldingen? Dan maak je kans op een dinerbon t.w.v. € 50,-.

Hoe kun je lid worden van Sportdorp Stedum?

Ga naar www.sportdorpstedum.nl, op de voorpagina vind je het logo van Ons Sportdorp, Jouw Sportdorp. Onder dit logo staat de link waarmee je naar de aanmeldpagina gaat. Daarnaast is het ook mogelijk om je aan te melden via een offline inschrijfformulier. Wil je op deze manier lid worden? Neem dan contact op met Janne Kuipers, j.kuipers@hvdsg.nl of 06-18730651.

Schaatsen

Vrijdagavonds tegen half 8 is het druk in de haven, niet om Jan de patatman, maar vanwege het schaatsen. Tegen die tijd vertrekt men in een aantal auto's naar de Kardinge. Deze groep was nu perfect op deze korte winter voorbereid, en kreeg zelfs op de ijsbaan nog les. Pootje over, hangen in de bocht, door de knieën en bekken kantelen. Probeer alles wat Anjo Hofman, Jan en Lia Harkema of Adriaan Helmantel tegen je zegt maar eens te onthouden! Je ziet per keer duidelijk vooruitgang, zelfs als je boven een zekere leeftijd bent. Af en toe laten de trainers dan ook even als stimulans voor ons zien dat zij deze mooie sport uitstekend beheersen. Een zeer geslaagd initiatief van de ijsvereniging!

Een deelnemer

Ijsvereniging Stedum

Op woensdag 1 december was het voor vele schaatsliefhebbers weer genieten op natuurijs. De ijsbaan ging deze dag open! Het was dit keer een kleine maand eerder dan vorig seizoen dat er geschaatst kon worden. Een viertal dagen is de baan



open geweest. Helaas kwam er een dooiperiode met een aantal sneeuwbuien, waardoor de conditie van het ijs niet optimaal werd. Op het moment van dit schrijven is het ijs erg bros. De voorspellingen voor de komende weken is een lichte vorstperiode, of dit voldoende zal zijn om de

baan weer in topconditie te krijgen moeten we afwachten. Zodra het mogelijk is om op de baan te gaan schaatsen zullen wij dit bekend maken via de site van stedum.com.

Met veel succes is er een groep schaatserliefhebbers 5x naar de baan van Kardingewee geweest. Daar kon volop geschaatst worden. Voor de liefhebber was er ook gelegenheid gebruik te maken van een schaatsles.

Bestuur ijsvereniging

Hengelclub "Ons Genoegen"

Nog maar juist is de Stedumer van november 2010 verschenen, of de eerste reacties op het stukje over roofvis zijn er al. Men vindt het leuk en heeft het met plezier gelezen. In deze tijd van het jaar, waarin bij ons in de visclub geen viswedstrijden gehouden worden, is het een welkom onderwerp.

Jaren geleden lag ik na een ongeval in het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. Op onze zaal lag een bejaarde man die schitterend vertellen kon. Hij woonde op een boerderij en had zijn levenslang gejaagd op eigen grond. Meestal rond de herfst en de winter, wanneer het water schoon was zonder al te veel waterplanten, sjouwde hij langs een brede tocht die door zijn landerijen liep. Als het water glashelder was, en je goed zicht had op wat op de bodem rondzwom, en de man een grote snoek had ontdekt, haalde hij zijn jachtgeweer van zijn schouder. De boer richtte zijn geweer en met een daverende knal schoot hij de snoek dood. Nu in onze tijd wordt daar met afgrijzen tegenaan gekeken. Wij vinden dat wreed en wij eten nog maar nauwelijks zoetwatervis. De meeste mensen eten liever een frikandel dan een gebakken voorntje. Zoetwatervis staat bijna niet meer op ons menu. Slechts de snoekbaars, een vissoort die ook in



het Stedumermaar voorkomt, wordt door een aantal mensen nog als een lekkernij gezien. Maar in de meeste gevallen worden alle gevangen vissen onmiddellijk in het viswater teruggezet.



Tot besluit heb ik nog een ander verhaal over een snoek. Deze snoek werd ook vrijwel onmiddellijk in het water teruggezet. Deze keer echter om een geheel andere reden dan uit respect voor het leven of uit liefde

voor de natuur... In dit geval ging de snoek terug het water in, omdat de visser zich rotgeschrokken was. Deze visser, een man uit Zuid-Holland die al weer tijd in Friesland woonde, vertelde mij zelf het verhaal. De man die voor hij in het noorden kwam wonen bijna dagelijks in Zuid-Holland ging vissen, hoorde eens van een heel apart viswatertje. Het was een soort tochtsloot die aan alle kanten begroeid was met bomen en struiken. Daardoor was er steeds een flink aanbod van voedsel in dit water. Allerlei insecten en andere beestjes die in het water vielen zorgden ervoor dat de vissen het bijzonder goed hadden. In deze tocht zaten verscheidene snoeken. Het verhaal ging dat het bijna allemaal grote snoeken waren van bijna een meter! Eén snoek echter was zo uitzonderlijk groot en zwaar, dat er nog nooit iemand in geslaagd was om hem boven water te krijgen. Toen onze sportvisser dit hoorde, begon het bij hem te kriebelen. Hij moest en zou deze reus van mogelijk wel anderhalve meter aan de haak slaan. Vanaf dat moment viste hij zo vaak hij kon in dit viswater. En inderdaad, nadat hij er geruime tijd had gevestigd, waarbij hij ook een aantal indrukwekkende roofvissen ving, kreeg hij de kolossale snoek aan zijn haak. De strijd die hij toen moest leveren was er eentje die hij en zijn hengeltje niet eerder hadden meegemaakt. De visser was goed voorbereid. En toen het dan zover was dat hij de snoek met behulp van naar ik mij herinner zijn zoon, in het enorme schepnet had zitten en daarna op het droge had gekregen, ging er een gevoel van walging door hem heen. Deze gigantische snoek zag er zo wanstaltig en geschonden uit, dat hij er letterlijk misselijk van werd.

Met veel gezucht en gebaren vertelde hij mij het verhaal. De grootste snoek die hij ooit had gezien, werd rap weer in het water teruggezet. Het was een smerig en eng beest. Achteraf gezien had de man er spijt van dat hij de snoek niet op de foto had gezet. Hij was zo geschrokken geweest dat hij helemaal niet aan een foto gedacht had, terwijl hij wel zijn fototoestel bij zich had. Nu moest de visser het doen met de herinnering... en hij kon goed vertellen, waarbij hij heel wat rare grimassen trok.

Al bij al, het was een verschrikkelijke enge en lelijke, mismaakte snoek. Echt eentje om er een nachtmerrie van te krijgen. Dat was duidelijk.

Eldert Ameling
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Het Nationaal MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 870 in de gemeente Loppersum opgehaald tijdens de collecteweek in november. Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst.

We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.msfonds.nl

De Steemer Agenda

(Veel van de hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

- | | |
|-------------|---|
| 18 december | Tweede natuurwerkdag |
| 20 december | Kerst, met Hervormde vrouwen vereniging en Passage in Hervormd Centrum om 19.45 |
| 31 december | Kerstboomverbranding met borrel en chocolademelk om 17.00 uur in de haven |
| 1 januari | Nieuwjaarsfeest in sportgebouw aan de Bedumerweg van 1.00 tot 5.00 uur |
| 4 januari | Vrouwenraad Stedum. Nieuwjaarsvisite m.m.v. Heino de Vries, met dia's van Stedum en omgeving - verhaaltjes en gedichten van de aanwezigen. Locatie: "Hervormd Centrum" Aanvang: 14.30 uur |
| 9 januari | Nieuwjaarsconcert om 19.30 uur in het Trefpunt. |
| 15 januari | 'Scouting happening' om 14.00 uur |
| 21 januari | Dorpsbrainstorm 'Wat wens jij voor Stedum?' om 20.00 uur Café Het Oude Raedthuys |
| 3 februari | Steunstee |
| 4 februari | Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon |

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in 'platte tekst' aanleveren, dus geen eigen opmaak.

*De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 28 januari. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 19 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.*

*Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,
Eldert Ameling en Janna Bathoorn.*

Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl